

Weekend week 2

13 t/m 15 januari

Vrijdag

Hallo allemaal!

Wat een rustig weekend staat ons te wachten. Veel woonkinderen zijn de hort op, en dit weekend ontvangen we alleen Louka, Miquel en Stefan. Gezellig hoor!
We zijn van start gegaan met heerlijke nasi, met satésaus en kroepoek. Lekker! Nadat ieder zijn/haar buikje vol had gegeten was het even tijd om te chillen. Lekker de tablets aan en rustig op de bank zitten. Omdat de hond Amber op bezoek kwam, zijn Louka en Miquel nog een nachtwandeling gaan maken met de hond voor het naar bed gaan. Pikkedonker en hele harde wind, wat was dat spannend! Hierna nog een spelletje gespeeld en lekker naar bed. De rest heeft heel de avond lekker zitten tekenen en de Voice of Holland gekeken. Gezellig!
Uiteindelijk (iets later dan normaal) toch tijd voor bed. Slaap lekker en tot morgen!

Zaterdag

Goeiemorgen!

Om 9 uur zat iedereen aan het ontbijt, en we hadden vla met banaan en druiven, lekker! Na het ontbijt kon iedereen nog even wat voor zichzelf doen, om vervolgens te vertrekken naar de Stelle. De woonkinderen zijn gebleven om hun kamer op te ruimen.
Omdat het paarden buiten zetten een beetje lastig ging met twee man, kwam Nynke even helpen. Helaas liet ze Ego nog even ontsnappen, wat zorgde voor een extra avontuurtje. Hierna lekker tosti's gegeten met de lunch! Na het eten nog was het tijd voor Buurman & Buurman. Gezellig met zijn drieën op de bank en chillen maar. Na Buurman & Buurman wilden Louka en Miquel verder met hun spelletje. Nynke deed ook gezellig mee. Na het spelletje zijn de jongens bij Stefan op de bank gepluft voor de film Madagaskar. Na de film moesten we toch echt nog even de paarden eten gaan geven op de Stelle. Zo gezegd zo gedaan en binnen een mum van tijd waren we weer terug op de Mw. Rond 17:00 kwamen Sandra en Joyce binnen gelopen en begonnen het avondeten te maken. Broodje shoarma!!
Hmm heerlijk☺ Na het eten werd de corvee gedaan en gingen Miquel en Louka douchen. Stefan keek beneden zijn film af, Chevon en Nina gingen op hun kamer chillen. Na de film en tijdens het drinkmoment kreeg iedereen een lekker stuk appeltaart nog een beetje warm was.

Zondag

Zondag was de lunch voor sommige tegelijk een verlaat ontbijt. Na de corvee gingen Stefan en Sven nog even verder met het snoeien buiten. Het weer liet het jammer genoeg niet echt toe. Lekker binnen roken de koekjes van Milou en Nina heerlijk en dronken we er met z'n allen wat bij. Ook de saucijzenbroodjes van Nina smaakten heerlijk. Na nog even film te hebben gekeken was het voor Louka, Miquel en Stefan weer tijd om naar huis te gaan. Tot volgende keer.