

Week 6

10 t/m 12 februari

Vrijdag

Vanavond hadden we een gezellig clubje van 7. We bleven dan ook wat langer aan de tafel zitten, tijdens het avondeten om gewoon lekker te kletsen.

Na het eten en de corvee, maakten Marjan en Milan een stracciatella Monchou taart.

Terwijl Robyn op de Wii nog een potje Just Dance deed, ging in de woonkamer The Voice aan op televisie en keken we samen tot bedtijd naar de halve finale. Slaaplekker allemaal!

Zaterdag

'S ochtends om half 9 met z'n allen gezellig aan de ontbijttafel om te ontbijten! Rond half 10 is iedereen met warme wanten en een muts de sneeuw in gegaan, brr wat koud! Na het spelen in de sneeuw zijn we met e hele groep naar de Stelle geweest om de dieren te voeren. De paarden waren al buiten gezet dus een makkie. De meiden zijn halverwege samen met Simone naar de sportschool gegaan om te sporten, sportief!

Na het dieren voeren zijn we terug naar de groep gegaan waar we lekker gelunchte hebben. Na de lunch hebben we vetbollen gemaakt voor de vogels, zo hebben ze toch nog wat te eten in de sneeuw! Toen we hiermee klaar waren hebben we nog een leuk groepsspel gespeeld!

Het is vandaag kliekjesdag, gebakken aardappelen, nasi, stokbrood met salade de keuze was reuze en iedereen heeft dan ook wel iets wat hij/zij lekker vond!

Na het eten en de grote afwas was hij tijd om een spelletje te doen "party and go!" Was aan de beurt. En dat met een heerlijk stukje taart erbij! Na gek doen, dingen uitbeelden, het verboden woord en neuriënd iets proberen uit te leggen was het voor dat we het in de gaten hadden al weer tijd om te gaan slapen.

Het was al snel stil op de Malversweie, je hoorde alleen af en toe nog wat gesnurk uit sommige kamers komen.

Zondag

Goedemorgen, Het is nog stil op de boerderij! Alleen Wesley en Milan waren half 9 aan de ontbijt tafel. Half 10 kwam de rest naar beneden gesloft. Met een bakje vla, boterham, sinaasappel en appel startte we de dag gezond!

Milan hielp Joyce op de stelle en Wesley, Dion, Nina en Chevon hielpen Leonie in het huishouden. Half 12 was dan ook alles spik en span en was er nog tijd over om lekker pannenkoeken te bakken. Half 1 kwamen ook Milan en Joyce weer terug van de stelle en kon ze direct aan tafel voor een lekkere pannenkoek gebakken door Nina.

Toen Simone en Marjan om 1 uur op de groep kwamen om de dienst van Leonie en Joyce over te nemen zat de groep net aan een stapel pannenkoeken. Het weekend werd al een beetje doorgenomen en daarna werd de corvee gedaan door Dion en Chevon. Er werd een rondje gelopen door de stichting om zeker te zijn dat alles in de tassen zat. De knutselactiviteiten dit weekend, de voeder knutsels voor de vogels én de Valentijn lieveheersbeestjes, werden ingepakt of afgemaakt waar nodig. Kiara, begeleider van de Stelle, kwam langs en vroeg om onze raad. Ze is bezig met het ontwikkelen van informatieborden voor op de Stelle en ze had de voorbeelden mee. De kinderen mochten alles doornemen, onder het genot van een bakje thee en popcorn, en zo advies terug geven aan Kiara. Daarna kwam het spel Familie Poen op tafel en dat werd nog even fanatiek gespeeld totdat de ouders kwamen.

Iedereen bedankt voor een super gezellig weekend!

[Klik hier voor de foto's](#)