

Weekendverslag 8-10 Januari 2016

Vrijdag

De kerstvakantie weer voorbij, de eerste normale week van 2016 achter de rug. 2016 zal net zo snel gaan als 2015. Dit weekend komen Chevron en Fleur zich aansluiten bij de woongroep, gezellig! Iedereen vind al snel zijn kamer en plekje binnen de groep en de sfeer is gezet. Rick staat ondertussen in de keuken zijn uiterste best te doen op wraps. Naar ieders wens gevuld en bestrooid met geraspte kaas serveerde hij deze op tafel. Na het eten vertelt Simone wat er nog op de planning



staat en gaan Fleur en Nicole samen met Nynke eerst de corvee doen. Zo heeft Simone nog even de ruimte om de activiteit voor te bereiden, de sneeuwpop afmaken van plastic bekertjes. Marjan is hier aan begonnen, maar het was zoveel werk, dat we hem nu af gaan maken. Nog een aantal bekertjes hier en daar en dan kunnen we aan gaan kleden. Sjaal, neus, ogen en knopen worden bevestigd en ook krijgt deze sneeuwindaan armen.

Chevon en Aicha nemen nog even de tijd om heerlijk te tutten met nagellak en buiten brandt er bij Marco en Robyn nog een heerlijk kampvuurtje. Iedereen bleek toch wel aardig moe na de eerste week van school, stage en werk. Om 22.00 klonken er geen muziekjes of grapjes meer, maar lag iedereen heerlijk in bed.

Zaterdag

Oei, wat begint de dag donker. Niet voor iedereen, want de meeste hebben niet meegekregen dat het licht werd. Fleur wel, die moest vandaag naar stage en stond al vroeg naast haar bedje. Afgesproken was dat iedereen in ieder geval voor 9.30 ontbeten had, zodat we met zijn allen om 10.00 naar de Stelle konden. Niet iedereen had evenveel zin, maar toch zijn ze allemaal mee gegaan. Doordat we met zoveel waren konden we de taken in kleine delen verdelen, wat er voor zorgde dat we erg vlot klaar waren. Marco de paardenfluisteraar zette de paarden weer in zijn eentje buiten, waar we toch altijd weer met open mond naar kijken. De groenten werden gedaan door, het droogvoer door..... en het hooi door..... Kwestie van een peulenschil, teamwork! Voor de lunch werd er dit keer lekker een tosti gemaakt, waar eigenlijk iedereen wel van houdt. Tussendoor kwamen Marjan en Joyce binnen en gingen Simone en Claudia weg. Na de lunch ging Nynke samen met Chevron en Aicha naar de stad en gingen Manuel en Brandon samen op de fiets naar de Jumbo voor wat lekkers. Op de MW bleven robyn, Marco, Nicole en Fleur. We hebben heerlijk ouderwets spelletjes gespeeld, van domino's tot aan rummikub. Het was heel gezellig.

Het was einde dienst voor Joyce, maar daar was Sandra! Zij had vanavond haar eerste slaapdienst en iedereen vond het toch wel erg spannend. Marjan was ondertussen al haar lekkere sajoer boontjes aan het koken; dan zul je denken wat vroeg? Maar vanavond stond er een uitje op de planning en als extra verrassing zou Pascal (de vriend van Marjan) ook meegaan. Om 17:20 uur zaten we met z'n allen gezellig aan tafel en wat was iedereen relaxt. Om 18:00 uur stond iedereen helemaal klaar om in de bus te springen en op weg te gaan naar de bowlingbaan in Burgh-Haamstede.

Eenmaal daar was het tijd voor de teamindeling en natuurlijk onze normale schoenen omwisselen voor de speciale toch wat rare bowlingschoenen..

De teams waren als volgt ingedeeld:

Team Pascal:

- Brandon
- Nicole
- Fleur
- Manuel

Team Sandra:

- Aicha
- Chevron

Team Marjan:

- Marco
- Robyn



Wat was iedereen fanatiek en wat werd er veel gelachen en gejuicht =)

Na een uurtje te hebben gebowld was het tijd voor de volgende verrassing: lekker nog even naar de Macdonalds in Goes, een ijsje of toch een lekkere burger?

Whaaaa bij de Mac komt Marjan erachter dat ze het bowlen helemaal is vergeten te betalen haha iedereen kan er wel om lachen en na een telefoontje is het netjes geregeld.

Na een lekker ijsje of een burger is het tijd om naar huis te gaan, Kaylee is ondertussen ook gearriveerd met haar vriend en rijdt met ons mee naar de Malversweie.

Om 21:30 uur waren we terug op de groep, bedtijd voor de jongste kinderen. En met de ouderen kinderen had Sandra de afspraak gemaakt dat ze om 23:00 uur zouden gaan slapen.

Slaap lekker allemaal, morgen is het zondag: UITSLAAAAPEEEEEEN.

Zondag

Het word al licht en de vogeltjes fluiten maar op de Malversweie is het nog helemaal stil, alleen Sandra en Joyce zijn al wakker. Zondag is uitslaapdag en alle kinderen maken daar graag gebruik van. Als eerste wakker zijn Manuel en Chevron. Pas rond een uurof 12 komt de rest naar beneden. Er wordt wat gegeten en in de middag wordt voorgezet als een echte zondagmiddag. Lekker relaxen en spelletjes! Drie uur worden de meeste logeerkinderen opgehaald, en komt zo het weekend aan een einde!

Bedankt voor jullie gezelligheid!

Simone, Nynke, Rick, Joyce, Sandra, Marjan en Claudia.

[Klik hier voor de foto's](#)