



OLYMPISCHE SPELEN 2015! TEAM MALVERSWEIE!

Weekverslag 3 Augustus tot 7 Augustus!



Maandag

De dag begon warm, al gauw was het rond 9 uur al 18 graden en de dag is nog maar net begonnen! De boodschappen werden verzorgd door Claudia en Brandon. Joyce zorgde ervoor dat iedereen hun kamer netjes eruit zag. Rond 10:00 zat iedereen buiten aan tafel en kon het thema week beginnen! Claudia begon met de quiz dat over de olympische spelen ging. Brandon ging samen met Noam en Manuel aan kop en hadden 7 vragen goed. Amantaa, Chevron en Joyce hadden 2 vragen goed. Na de quiz mochten de beeldschermen nog even aan en gingen Joyce en Claudia beginnen aan het middag eten. We hadden nog veel salades over en dat gaat goed samen met een stokbroodje. Toen de stokbroden afgebakken waren, kon iedereen aan tafel gaan zitten.

Nadat we lekker gegeten hadden en de corvee gedaan was. Om 13:00 ging de computertijd in, Chevron en Joyce gingen 'mens erger je niet'.



Rond 14:00 vroeg Manuel of we zijn nieuwe bril op konden gaan halen in Zierikzee. Joyce ging samen met Manuel, Amantaa en Chevron naar Zierikzee. Rick bleef op de Malversweie met Brandon, Noam en Robyn om een spelletje te gaan spelen. Joyce ruilde om voor Celine, en een begin met het avondeten werd gemaakt. Heerlijke aardappels, speklapjes, bonen en wortelen! Kostelijk maal zo! Na het eten werd de corvee gedaan door Chevron en Robyn. Toen de berg afwas achter de rug was gingen we nog even naar buiten en kregen we een lesje volleybal van Celine! Met zijn vijven rondspelen en een zo hoog mogelijk getal halen met overspelen. Helaas konden de mannen het beter af zonder Celine, want toen lukte het maar liefst 10 keer! Aangezien de temperatuur nog steeds erg hoog was zochten we wat verkoeling met een ijsje.. We kropen nog even voor de televisie, en daarna was het alweer bedtijd! Welterusten iedereen!

Dinsdag

Het dondert en het bliksemt! Een nacht vol onweer hadden we erop zitten, maar dat mocht de pret niet bederven! Om 8:00 ging Joyce alle kinderen wakker maken, en warempel zaten ze allebei netjes om half 9 aan het ontbijt! Na het eten werden de tanden gepoetst, de bedden opgemaakt en de kamers aan kant! Na het eten mochten de kids even lekkers wakker worden zodat Celine en Nynke (die vanaf september bij ons stage komt lopen) de puzzels voor de teams konden verstoppen! De zoektocht kon beginnen en team 1 en team 2 gingen enthousiast van start! Binnen no time werden de puzzelstukken gevonden en de puzzels in elkaar gezet. Team 1; de meiden waren als snelst. Na dit sportieve spel mocht iedereen werd voor zichzelf doen en werd de tafel gedekt en de knakworsten gewarmd. Heerlijk zo'n lekkere boterham.



Om 13:00 wisselende Celine om voor Claudia en kon het middag programma van start. Het was de bedoeling om een hele middag spelletjes te spelen... maar dat ging hem niet worden met dit warme weer... Robyn kwam met het leuke idee om naar Zierikzee te gaan. De kermis stond er een er was

toeristenmarkt. Er werd nog even gegamed en rond 14:30 zouden we vertrekken. Brandon had afgesproken om met Lion een rondje te gaan fietsen. We hadden een privé parkeerplek gereserveerd bij Celine. Omdat het zo druk is in Zierikzee hadden we er maar niet op gerekend een parkeerplek te vinden op gebruikelijk parkeerplaatsen. Toen we uiteindelijk geparkeerd hadden bij Celine haar huis moesten we nog een klein stukje lopen om in de stad te komen. Op de kermis aangekomen gingen Robyn, Manuel en Noam zelfstandig een rondje lopen en liepen Claudia en Patrick een rondje en Joyce, Nynke en Amantaa een rondje. Zo nu en dan kwamen we Robyn, Manuel en Noam tegen die ook lekker aan het rond neuzen waren. Maar om 16:00 vonden we het tijd om een soft ijsje te halen! Toen de groep weer compleet was en we weer terug konden gaan lopen naar de bus, kwam Robyn aan met een zak vol met suikerspin. Iedereen kreeg een stukje suikerspin van haar (heel lief!). Dat was een geslaagde middag. Om 17:00 was het weer computertijd en werd het eten voorbereid door Claudia.



Op het menu stond vanavond heerlijke kip kerrie! Uit ervaring wist Claudia dat de kinderen dol zijn op rijst, dus het viel in de smaak! Na het eten werden de taakjes netjes uitgevoerd en mochten de kinderen even wat voor hun zelf doen. Het verschilde van computeren tot kleuren! De tijd werd in ieder geval goed vol gemaakt en iedereen had het naar hun zin.

Zo rond acht uur scheen het zonnetje zelfs nog en daar werd heerlijk gebruik van gemaakt. Aan het einde van de avond werd er gedoucht en ging iedereen op het gemakje richting bed, slaap lekker allemaal!

Woensdag

Goedemorgen! Om half 9 zaten we weer met ze alle gezellig aan het ontbijt! Na het ontbijt mochten de computers aan en natuurlijk staat het favoriete spel minecraft dan bij de mannen op het programma! De meiden gingen liever meezingen met Frozen! Zodat Claudia en Celine de activiteit klaar konden zetten! De verf, karton en spuitbussen in goud en zilver kwamen op tafel! Want er werden prachtige medailles gemaakt! Met kleurtjes en allerlei andere versieringen! Erg creatief dames en heren! Chevon ging ondertussen verder met het maken voor een pakje voor Menno en Celine deed een rondje wat iedereen onder het eten wilde hebben! Er waren namelijk heerlijke kroketten en frikandellen! Dat ging er zeker wel in. Na het eten trok iedereen zijn zwembroek en bikini aan. Want het is de bedoeling om eventjes naar de Stelle te gaan om Jolanda te helpen met fruit te plukken! En daarna door te gaan naar het strand. Aangekomen op de Stelle stonden de emmers al klaar en konden we gaan plukken. We begonnen bij de pruimen, achter op de camping. Daar lagen er veel! Er waren er al veel op de grond gevallen, maar er hingen er nog genoeg aan de boom. Robyn had een handige manier gevonden om de pruimen boven in de boom (te hoog om te plukken) zaten te pakken door in de boom te klimmen. De andere kinderen gingen onder de boom staan om zo snel mogelijk alle goede pruimen van de grond te rapen. Nadat we ruim 3 kilo pruimen geplukt hadden gingen we door naar de bramen.

Iedereen kreeg weer een emmertje mee om te plukken. Na een half uurtje was het tijd om naar het strand te gaan. Het fruit werd in de koeling gezet en de bus werd weer vol geladen. De bus werd geparkeerd en de tassen met drinken en lekkers werd uit de bus gehaald. Tijd om een plekje te gaan zoeken op het strand. Manuel parkeerde zichzelf al vrijwel meteen, alleen toen we daar de limonade gingen inschenken werden we aangevallen door een paar wespen. Hup, een ander plekje zoeken, zonder wespen. Patrick ging samen met Joyce de zee in om te zwemmen, terwijl de rest van het zonnetje genoot. Rond 16:00 uur was het weer tijd om in te pakken en terug te gaan naar de Malversweie. Alleen eerst... moesten we de geplukte pruimen ophalen op de Stelle om die vanavond te ontpitten zodat er daarna jam van gemaakt kan worden. Dat ging allemaal vrij vlot en binnen 15 minuten stonden we voor de deur van de Malversweie. De natte kleding en handdoeken werden opgehangen en er was even tijd om te douchen. Joyce begon aan het avondeten



(zelfgemaakte lasagne!!) en Simone nam Jolanda over. De computers mochten nog even aan tot het eten klaar was en de tv werd nog even aangezet. Om 18:00 was de lasagne eindelijk klaar en kon iedereen aan tafel komen zitten. Er werd een moment stilte gehouden en aanvallen maar. Alle 3 de lasagne ovenschalen waren helemaal leeg gegeten. Uiteindelijk werd de corvee gedaan en plofte er een paar op de bank met een volle maag. Joyce ging met Chevron en Robyn de pruimen ontpitten en Simone keek toe hoe Brandon en Noam een spel aan het spelen waren. Na een uurtje hadden we de helft al van de emmer ontpit en waren onze handen echt toe aan wat rust, haha. Robyn, Manuel en Noam zette de tv aan en keken een serie. Brandon was rond 21:00 al erg moe en ging lekker naar bed toe. Toen het ineens alweer 21:45 was, werd de tv uitgezet, tanden gepoetst en kroop iedereen zijn bedje in. Slaaplekker iedereen, tot morgen!

Donderdag

En ineens was het al weer donderdag! Donderdag is altijd een hele speciale dag.. Want dat is de dag van het uitje! Vandaag was dat Neeltje Jans! Een park vol met water, informatie en veel meer leuke dingen. Toen de kinderen hun ontbijt op hadden en de tassen ingepakt waren, konden we op stap. Het paste allemaal net in de witte bus! Toen we aankwamen hadden we geluk. Er stond een enorme rij....! Maar wij konden daar zo langs lopen! Want we hadden al kaartjes gekocht! Als eerst hebben we de plattegrond bekeken en bestudeerd wat we allemaal konden doen. Zo zijn we in een enorme walvis geweest, we hebben roofvogels gezien, zeeleeuwen en natuurlijk zeehonden! Er was enorm veel te doen. Maar het aller leukst was toch wel het waterpark. Hier vonden we de verkoeling die we nodig



hadden. De bootjes vielen ook erg in de smaak! De bus reis terug verliep erg rustig.. Iedereen was uitgeput, maar het was wel een geslaagde dag!



Stipt 16:45 waren we weer terug op de boerderij! De tassen werden uitgepakt, handdoeken en zwemkleding werd opgehangen.. Daarna was iedereen wel toe aan even een momentje voor zichzelf na zo'n drukke dag! Zo konden Celine en Joyce het avondeten voorbereiden: broodje shoarma met sla! Jammieeee!! Zeker lekker na zo'n dag. Na het eten werd de corvee gedaan en werd Amanta alweer opgehaald om naar huis te gaan! Bedankt voor de gezellige week meid! De rest van de groep vertrok naar de Stelle om nog even de paarden binnen zetten en te voorzien van heel veel hooi! Doordat er aan tafel een super indeling was gedaan door Brandon, waren we binnen één kwartier klaar! Helemaal geweldig! Terug op de Malversweie ging Patrick douchen en naar bed en kroop de rest nog even lekker voor de televisie, om ook om de beurt onder de douche te springen! Wat een super dag! Welterusten allemaal!

Vrijdag

Vanmorgen was het tot laat nog erg rustig in het gebouw. Iedereen lag nog te slapen en pas rond 9:30 werden de eerste wakker. Patrick, Noam en Manuel gingen mee naar beneden om te ontbijten. Joyce had al een eitje gekookt en de tafel al gedekt. We konden al snel beginnen aan een lekkere boterham, bakje cornflakes en een vers gekookt eitje. Om 10:00 uur werd Robyn wakker gemaakt, want Robyn gaat om 11:00 uur met haar opa, oma en nichtje op stap! Ondertussen was ook Brandon aan tafel komen zitten en zo zat iedereen beneden. Er was een foutje gemaakt op de corvee lijst dus vond Joyce het een slim idee dat iedereen zijn eigen spulletjes zou afwassen, afdrogen en zou opruimen. Dat ging er goed en zo hoefde niet 1 persoon een taak alleen uit te voeren. Nadat iedereen de punten had voldaan die op het planbord stonden zoals: tanden poetsen, haar kammen (even netjes doen), bed opmaken/afhalen, kleding aan de kant en de kamer netjes achter laten konden de beeldschermen aan. Na een uurtje werden de beeldschermen weer uitgezet en kon de ochtend activiteit beginnen. Het zonnetje scheen zo lekker dat we wel iets met water moesten gaan doen. Patrick vond het leuk om flessenvoetbal te spelen. Daarbij vul je een grote fles met water, zet je die buiten op het plein neer met de dop eraf. Iedereen gaat dan proberen de fles om te schoppen met een voetbal. Na 15 minuutjes droop het zweet van iedereen af en gingen Joyce en Patrick binnen siroop halen. We hebben eventjes in de zon gezeten, want de zon werd ineens erg fel! Noam ging met de lego knutselen en Patrick en Manuel gingen nog even



voetballen/over gooien. Ondertussen had Joyce de tafel gedekt en konden we lekker lunchen. Niet iedereen had zoveel honger vanwege het late ontbijt, maar als je dan eenmaal toch zit gaan er toch weer wat boterhammetjes in! Na het eten mochten we even computeren en zocht Celine de waterballonnen op. Aangezien het warm weer was, was het niet zo erg als je kletsnat was hé Noam ☺. We waren toch inmiddels zo weer droog. 1 1x overgooien met een waterbalon was ons record. En toen Patrick zijn mama met de auto op kwam rijden hield ze het ook niet droog hahaha! Daarna was het tijd voor de prijsuitreiking van deze week! Alle kinderen hadden super goed hun best gedaan en werden getraakteerd op een mooie prijs! Bedankt voor deze super sportieve week allemaal!

Bedankt voor de gezellige week!

Groetjes Rick, Celine, Claudia, Marjan, Joyce, Simone en Jolanda

[Klik hier voor de foto's](#)

