

Weekendverslag

28 Augustus tot en met 30 augustus 2015

Vrijdag

Wat heerste er heerlijke rust op de groep toen Joyce, Celine overnam. Iedereen deed iets voor zichzelf. Manuel en Brandon waren gitaar aan het spelen, Robyn was tv aan het kijken samen met Wesley. Joyce en Brandon begonnen om 17:15 aan het voorbereiden van de BBQ! Speklappen, hamburgers en filetlapjes begon Brandon te kruiden, terwijl Joyce voor het stokbrood, pindasaus en de rest van de spulletjes zorgde. Manuel zorgde ervoor dat alles buiten op de tafel kwam te staan en Rick zorgde er uiteraard voor dat we wel konden gaan eten door de BBQ te verzorgen. Robyn sneed ondertussen ene komkommer en toen de stokbroodjes klaar waren, sneed ze die in stukjes. Geweldig hoe iedereen op zijn manier meehielp met de voorbereiden, tijdens het eten en met het opruimen van alles. Er werd door iedereen veel uit zichzelf gedaan zodat de afwas snel klaar en droog was.



Manuel, Wesley en Brandon zijn daarna naar boven gegaan om gitaar te spelen en Robyn bleef beneden om de film 'ted' te zien. Tussendoor kwam Wesley zich aansluiten bij Robyn en zo zat iedereen ineens beneden op de bank met een glaasje drinken, een bakje chippies en een kaarsje aan voor de gezelligheid. Tijdens de film kwam ook A binnen en die ging ook gelijk op de bank zitten. Zo zaten we totdat de film klaar was en het tijd was om naar bed te gaan. Iedereen ging zijn tanden poetsen en ging daarna lekker naar bed. Slaaplekker en tot morgen!

Zaterdag

Celine stond om 7:30 alweer paraat en om 8:00 werd iedereen wakker gemaakt. Uiteraard moest iedereen even wakker worden en daar was ook eventjes tijd voor. Het ontbijt begint standaard om 8:30. Om 8:30 zat iedereen aan de tafel voor het ontbijt en begon officieel de dag. Ook de zon hielp hierbij, heerlijk! Om 10:00 kwamen er kennissen van Brandon die mee hebben geholpen met de dieren te voeren. Brandon legde alles uit en liet ieder diertje zien. Manuel, A, Wesley, Leonie en Joyce gingen samen het hooi voeren en het water bijvullen. Robyn verzorgde de cavia's en de baarddagamen. Toen we rond 11:30 terug kwamen op de MW mocht iedereen nog iets voor henzelf doen. Ondertussen zette Celine de frituur aan om een snack te frituren. Om 12:15 werd de tafel gedekt en konden we gaan lunchen. Na een vette hap

konden we er weer even tegenaan. Om 13:30 vertrokken we op de fiets richting het strand. Wesley en Brandon fietste voorop en de rest erachter. Na een klein half uurtje kwamen we bij het strand aan. Brandon en Manuel gingen meteen het water in en Joyce en Leonie vlogen er ook in vanwege de wespen. De wespen waren heel erg vervelend en daardoor zijn we nog een stukje verder gaan fietsen. Na een kwartiertje zijn we weer omgedraaid en terug gefietst langs de dijk en langs de mooie zee. Om 15:30 was het weer genoeg en begonnen we aan de fietstocht terug naar de MW. Natuurlijk duurde het niet lang voordat we terug waren en kreeg iedereen een ijsje. Iedereen was een beetje moe van het fietsen en het warme weer dat we met zijn allen even op de bank gingen zitten. Heerlijk even zitten en daarna weer lekker naar buiten op de skelter of trampoline.



Om vijf uur kwam Marjan en nam het over van Joyce, Leonie bleef ook nog gezellig deze avond. Op het menu stonden gekookte aardappelen (die Celine al had geschild!), schnitzels en witlof..... Wat Marjan eigenlijk nog nooit had klaargemaakt maar toen het om zes uur op tafel stond best indrukwekkend er uit zag. En liet het nou ook zo smaken gelukkig. Flinkke borden werden opgeschept en ook opgegeten. Er was wel flink wat afwas maar die maakten Wesley, Marjan en Manuel gelukkig binnen mum van tijd meester. Toen doken we weer in de keuken en dit keer met Brandon en A en werd er een taart gemaakt, en niet zo maar een taart maar een aardbeien-mascarpone taart. Zo bijzonder dat hij klinkt zo bijzonder was het ook om deze te maken. Nieuwe technieken werden geleerd bij de mannen en wat vonden ze het leuk. Hoe lekkerder het rook en hoe mooier het resultaat hoe trotser ze werden. En hoe meer publiek er op af kwam natuurlijk. Helaas pindakaas moest de taart opstijven en is deze morgen pas echt af. Nou koelkast, doe je best! De avond werd afgerond in de keuken met wat drinken en het samenzijn van iedereen. Ze hoefden niet stipt om tien uur naar boven dus iedereen vond het ook wel best dat Marjan tegen half 11 riep dat we op het gemakje ons bed gingen op zoeken. Het was dan ook heel snel stil in de stichting..... maar niet buiten, want wat een onweer zo boven onze boerderij!!



Zondag

Blijkbaar had niemand wat van de onweer opgemerkt (behalve Marjan uiteraard) en sliep iedereen lekker er doorheen. De ochtend werd dan ook echt rustig opgestart, lazy Sunday dus ☺ De tafel werd gedekt met een lekker eitje erbij. De tafel werd gedekt met een lekker eitje erbij. Marjan vertrok half 10 en Leonie nam haar plaats in. Na het eten was er even tijd voor jezelf en daarna ging er een klein groepje naar de Stelle. Toen alle dieren voorzien waren van hun maaltijd konden we weer terug naar de Mal. De middag werd gevuld met verschillende dingen. Er werd film gekeken of lekker muziek geluisterd. De kinderen hebben zich geen moment verveeld! 4 uur werden de kinderen opgehaald en was dat al weer het einde van dit gezellige weekend.

Bedankt voor het gezellige weekend!

Groetjes Marjan, Ric, Claudia, Celine, Leonie en Joyce

[Klik hier voor de foto's](#)

