

Weekendverslag

22 mei tot 25 mei

Vrijdag

Vrijdag kwamen Aicha, Wesley en Stefan logeren. Bram en Robyn natuurlijk zoals gewoonlijk gezellig aanwezig. Tegen 17.30 uur was iedereen binnen komen waaien en rook de keuken al lekker naar de gebakken aardappels die Claudia, Claudia en ook Rick aan het bakken waren.

Vlak daarna om 17.45 konden we aan tafel en er is weer lekker gesmuld van de gebakken

aardappels, sla,
boontjes en saucijsjes .

Na het eten en natuurlijk de corvee ging Rick lekker naar huis. Terwijl de jongens gingen gamen. Robyn kreeg nog gezellig bezoek van haar moeder. Daarna is iedereen op de bank gekropen om superkids te kijken. Natuurlijk kwam ook de chips en popcorn op tafel. Wesley spande de kroon met een bak chips en twee bakken popcorn. Om 21.45 uur was het alweer tijd om naar bed te gaan.



Zaterdag

Goedemorgen allemaal, het is weer zaterdag! Iedereen was al vroeg op en zat om 8:30 al aan de ontbijttafel. Ondertussen kwam Joyce binnen gelopen en schoof aan. Na het eten werd de corvee gedaan, tandengepoetst en kamers aan kant gemaakt. Degene die klaar waren mochten nog even tv kijken of iets anders voor zichzelf doen. Om 10:00 waren we ready to go, de diertjes stonden al op ons te wachten. Binnen 40 minuutjes waren we klaar met alles en konden we terug naar de Malversweie. Daar mocht nog even gegamed worden voor het lunch. Joyce maakte voor de lunch lekker wentelteefjes voor iedereen. Nadat we onze buik vol hadden gegeten kon het

middag programma beginnen en voegde Claudia Geuze zich toe aan de groep. Vorig jaar hadden we vragen spel gemaakt met zelf verzonden vragen. Bv: hoeveel geiten hebben we op de Stelle? Dit keer gingen wij zelf vragen



verzinnen en die stellen aan de andere... tsjonge dat is nog moeilijk hoor. De vraag van Stefan: in welk jaartal ben ik geboren? De vraag van Wesley: Hoeveel kippen hebben we op de Stelle. De meest gekke vragen kwamen voorbij. Nadat de vragen allemaal gesteld waren, begonnen we aan een wedstrijdje nerfen. Maar dit keer werden er geen team gemaakt en de leidingen deden ook mee!

In de avond kwam Marjan erbij en gingen we eerst de paarden op de paddock zetten. Bij terug komst werd er gekookt, kip tandoori. De film werd nog even opgezet tot het eten klaar was, en het rook toch een partij lekker! Wel twee keer werd er door ieder opgeschept terwijl Claudia de avond besprak. De corvee werd gedaan door Wesley en daarna gingen we appels schillen en deeg maken voor een overheerlijke appeltaart! Met een muziekje van Marco Borsato was dit erg gezellig. Toen de taart er in ging werd er gedoucht en zo zaten we op tijd met zijn allen op de bank om de film af te kijken met de nog warme appeltaart met slagroom. Om negen uur werd het Songfestival nog even opgezet maar dit duurde tot erg laat dus afkijken zat er niet in. Al heel snel lag daarna iedereen op bed en was het ook heel snel stil in de boerderij.

Zondag

Uitslapen zat er voor niemand in deze ochtend, het zou zo maar door het lekkere weer kunnen komen. Robyn werd opgehaald voor een gezellige dag bij haar ouders en de rest van de groep schoof aan tafel voor een uitgebreid ontbijt met verse broodjes en scrambled eggs a la Marjan mmmmm! Er was nog even tijd om te computeren en toen kwam ook Joyce weer en gingen we naar de Stelle. Taken werden verdeeld en zo deed ieder zijn ding. De zon begon steeds feller te schijnen en zo was het eigenlijk helemaal niet zo erg om heerlijk buiten rond te lopen en de dieren zo op deze pinksterdag extra te verwennen. Stefan ging terug op de fiets de polder in om nog even van het weer te genieten. Joyce ging met de anderen de planning van de middag door bespreken. Wat gaan we vandaag doen jongens, was de vraag. Helemaal niets kreeg ik als antwoord. Maar met dit lekkere weer niets doen...?? Bram

stelde voor om te gaan wandelen, Wesley en Stefan wilde gaan fietsen. Prima zo, Stefan en Wesley op de fiets en Joyce en Bram lopend. Maar eerst, ja echt waar hebben we met zijn allen de ramen gezeemd. Stefan en Bram met de tuinslang en Joyce en Wesley met het sopdoekje.

Heerlijk een uurtje gelopen en de anderen een uurtje gefietst. Om 1400 uur kwamen we gezamenlijk terug en mocht er een uurtje gegamed worden.

Om 1500 uur werd er eerst wat gedronken met een stukje appeltaart die gisteren gemaakt was. Ondertussen kwam Robyn terug van een dagje weg met haar ouders en zo was de groep weer compleet. Bram vond het leuk om een kampvuurtje te maken en marshmallows te eten. Laten we nou net marshmallows in huis hebben en nog genoeg takjes hebben liggen. Het vuurtje werd aangestoken en met een stoel op ruime afstand van het vuur was het heerlijk! Om 1630 werd het vuurtje uitgemaakt en was het nog even vrijspelen.



Om 16.30 kwam Rick binnen. In een gezellig gesprek met Stefan vertelde hij over zijn vieze auto. Deze zat onder het roet van een trekker die ernaast stond te testdraaien...

Stefan sprong gelijk op en vloog naar de auto om deze dan maar eens even te wassen in dit lekkere weer! Samen hebben Stefan en Rick de auto gewassen

tot Joyce om 17.00 kwam vertellen dat ze naar huis ging. Dit was gelijk het startsein voor het vrij spelen dat in ging en een aantal jongens gingen naar boven om een spelletje te spelen. Stefan en Rick bleven natuurlijk doorbuffelen om die vieze auto weer schoon te krijgen tot deze stond te blinken in de zon!!

Om 18.00 stond de gourmet klaar en konden we allemaal aanschuiven. Toen dit wat uitliep wegens ontzettend gezellige omstandigheden gingen we pas tegen 20.00 te afwas doen. Na dit gezellige maal was er tijd voor een mooie film. Om 22.00 allemaal lekker naar bed zodat we het morgenochtend nog eens kunnen proberen met het uitslapen!

Maandag

Het uitslapen was ook vandaag niet gelukt, dus zat iedereen om 09.00 al aan het ontbijt.

Vanwege het ruime schema voor de ochtend was er wat tijd om eens gezellig iets samen te doen. Dit uitte in een woonkamer concert op de kamer van

Robyn die flink op haar keyboard bezig was en Welsey die hierachter op zijn tablet mee zat te doen. Stefan en Bram kwamen er nog even bij kijken om ze een groot applaus te geven!

Om 11.00 gingen we naar de Stelle om daar de dieren te voeren, ook hier werd er hard gewerkt in de zon zodat we snel weer op de mal van de zon konden gaan genieten. Stefan had een goed idee en wilde na het auto wassen van gister toch ook nog wel even bosmaaien omdat het gras op het dijkje ondertussen tot aan het dak stond (haha!) Om 13.00 kwam Celine Rick aflossen en is de groep lekker aan tafel geschoven voor een welverdiende lunch met knakworstjes! Daarna sjeesden we even naar de supermarkt om nog even wat boodschapjes te halen! Bij terugkomst stond er een stuk taart klaar omdat Celine afgelopen zaterdag jarig was, dit was smullen! Wesley werd daarna opgehaald en was het weekend voorbij en ging de "normale" week weer beginnen!



Bedankt voor het gezellige lange weekend!

Groetjes Marjan, Celine, Claudia's, Joyce en Rick

[Klik hier voor de foto's](#)