

Weekendverslag

17 juli tot 19 juli 2015

Vrijdag

Het is vakantie! Ja eindelijk na al die weken is het ook voor het zuiden van Nederland vakantie! Dat is toch met een goed gevoel het weekend ingaan! Dit weekend zijn naast Robyn, Bram en Manuel ook Jim, Wesley en Chevron aanwezig op de boerderij! Het eten werd voorbereid door Celine, Bram nam samen met Rick zijn kamer onderhanden en ondertussen hielden Chevron, Jim en Robyn een just dance competitie onder het toezicht van Manuel en Wesley. Tegen zessen schoven we aan tafel voor een lekker bord met pasta. Wel vervelend, warm eten met warm weer.. Na het eten werd de corvee gedaan en ging Chevron aan de slag met een cadeau voor haar moeder en zusje! Want deze vierden allebei hun verjaardag zondag! Wesley ging aan de slag met de lego en Celine, Jim, Robyn en Manuel gingen proberen om met een beetje wind een kampvuur aan te krijgen. Dit veel nog niet mee.. maar met de scouting skills van Jim kom je er altijd! Het kampvuur werd groot genoeg om marshmallows op te maken! En dat konden Chevron en Wesley ook wel waarderen dus die kwamen ook een kijkje nemen! Toen was het tijd voor een spontaan potje voetballen! Rick en Bram sloten ook aan toen na 3 uur eindelijk de kamer helemaal spik en span was en alle kabels goed lagen! Top mannen! Na het kampvuur zorgvuldig (met vele emmers water) te hebben uitgemaakt kropen we nog even voor de televisie, om daarna in groepjes naar boven te gaan onze tanden te poetsen en lekker in ons mandje te kruipen! Slaap lekker!



Zaterdag

Goedemorgen op deze zonnige dag! Rond 8' en ging Joyce iedereen wakker maken, en zorgde Celine beneden dat de tafel gevuld was met brood, beleg, vla en cornflakes. Helaas zijn we niet allemaal ochtend mensen (hé Jim), maar des al niet te min zat iedereen aan het ontbijt om half 9! De planning voor deze ochtend is zoals iedere zaterdagochtend! En dat weten ook de kinderen. Om 10 uur sprongen we daarom ook in de bus naar de Stelle om de dieren te voeren! Toen we aankwamen op de Stelle kwamen er mensen voor de voertour. Chevron vond het een leuk idee om deze (3) kindertjes en hun moeders te begeleiden over het terrein en alle diertjes te laten zien. Dat deed Chevron heel goed en leuk! De rest was hard bezig met o.a. het hooi, het water bijvullen en de groente voeren. Toen we om 11:30 terug gingen naar de Malversweie ging Celine naar huis en gingen wij wat drinken

met een lekker koekje erbij. Om 12:30 werd de tafel gedekt en werden de tosti ijzers aangezet. Wat is dat toch heerlijk en zo simpel, een tosti! Nadat we uitgegeten waren en de corvee gedaan moest worden kwam Marjan binnen. Marjan nam iedereen gelijk mee en gingen gezellig op stap.

Onze eerste stop was de Lidl en trakteerde Robyn ons zowaar op een ijsje, heerlijk, bedankt Robyn! Die werd eerst opgesmikkeld met het zonnetje op onze toet. Onze tweede stop was het strand van Ouwerkerk en dan vooral de pier. Het plan was om krabben te vangen maar dit lukte niet echt en in ruil daarvoor werden

het garnalen, ook leuk! Op een handdoekje werd er ook nog wat lekkers gedronken en werden er stroopwafels uitgedeeld. Ook werd iedereen ingesmeerd want die zon brandde toch wel! Toen we het hadden gezien op de pier zijn we de bus ingestapt en was ons doel de boerderij. Er stond een gezellig



muziekje op en met de wind door onze haren deden we een extra rondje door de polder, dat was genieten! Natuurlijk kwamen we uiteindelijk wel aan op de stichting en ruimde ieder zijn of haar handdoek op om daarna iets voor zichzelf te doen. Wesley dook in de lego, Chevon schilderde oesters die ze gevonden had, Jim deed nog een dansje en Manuel en Robyn zochten even lekker hun rust op de kamer. Inmiddels was het tijd om de tafel te dekken en de keuken in te duiken, lekker Hollandse kost! Ook ging Marjan weg en kwam daarvoor in de plek Simone. Na de aardappelen, groenten en de speklappen moest er door gedoucht worden. Echter stond Just Dance ook weer op en leek het verstandiger om daarna te douchen. De strijd was inmiddels hevig opgevoerd, waarbij Robyn zelfs Jim zijn highscore versloeg tijdens 'zijn eigen nummer'! Dat werd natuurlijk een revanche!

Na het douchen zetten we De Jongens Tegen de Meisjes op en keken we onder het genot van een chipje en een drankje gezellig samen tv. Welterusten allemaal en tot morgen.

Zondag

Zondagmorgen begon de dag toch een beetje somber, het had heel de nacht geregend en dat maakte de blik naar buiten nou niet echt verwachtingsvol.

Na het ontbijt werden de eerste energietjes er al weer uit gedanst voordat we naar de Stelle gingen. Daar voerden we weer als een echt topteam de dieren en konden we voorkomen dat we heel erg nat zouden worden door de miezerregen. Teruggekomen op de MW werd er lekker even iets voor zichzelf gedaan, lego, muziek maken, dansen. Om 12.00 uur nam Marjan Simone over en konden we al snel aan tafel voor de lunch. Om 13:00 nam Joyce Marjan over en kon het middag programma beginnen! Allereerst een uurtje computertijd, WIJ tijd en speel tijd. Uiteraard maakte iedereen daar gebruik van, even een moment voor zichzelf. Joyce had haar kitten weer meegenomen en daar werd ook leuk mee gespeeld (zie foto's). Om 14:00 gingen Robyn en Manuel hun kamer opruimen met behulp van Leonie. Joyce ging samen met Wesley de witte bus schoonmaken die vol lag met zand van het strand. Dat was door Wesley binnen 10 minuten gedaan en Jim zat binnen een boekje te lezen. Nadat de kamers mooi schoon waren gemaakt en de bus er van binnen weer spik en span uitzag, werd er een film uitgekozen voor na het avond eten. Door de slechte verbinding duurde dit zeker een

uurtje langer dan normaal. Ondertussen kwamen er leuke gesprekken en kwam Bram rond 16:00 binnen gelopen. Bram voegde zich weer bij de groep en ging samen met Manuel iets voor henzelf doen. Wesley had beneden een leuke film uitgekozen.

Joyce had binnen 10 minuutjes de preischotel al klaar alleen moest hij nog 45 minuten de oven in. Robyn had lekker macaroni als avondmaal en wij genoten van de preischotel. Na een half uurtje werden de laatste happen genomen en kon de corvee taken beginnen. Bram moest vanavond afdrogen en Joyce mocht alles van de tafel halen en afwassen. Uiteraard werd dit gedaan binnen 20 minuten en kon de film worden opgezet. Tijdens de film kwam er nog een lekker bakje vla en een glaasje drinken. Rond 20:30 was de film afgelopen en werd de tv aangezet en om 21:45 was het dan toch echt weer tijd om naar boven te gaan om tanden te poetsen en naar bed te gaan. Slaaplekker en tot morgen.

Bedankt voor het gezellige weekend allemaal!
Groetjes Rick, Simone, Marjan, Celine, Leonie en Joyce.

[Klik hier voor de foto's](#)

