

Weekendverslag 15 en 16 mei 2015

Vrijdag



Dit weekend een kort weekend, met een klein clubje, maar dat mocht de pret zeker niet deren! Rick ging samen met Bram aan de slag in de blauwe kamer om een muurtje te schilderen en daarna om Bram zijn super auto in elkaar te zetten. Aicha die had niet zoveel met die mannen dingen, die ging liever kleuren en hielp daarna Celine met de schoonmaakwerkzaamheden. Aicha nam de koelkast onder handen, terwijl Celine met een stofzuiger het hele gebouw door ging. Om 5 uur schoof Bram voor zijn computer om "de vrouwen" het kookwerk te laten doen. Aicha sneed de sla, de tomaten en de ei, terwijl Celine zich stortte op de krieltjes en de schnitzel. Zo stond er om 6 uur een overheerlijke maaltijd op tafel! De corvee werd gedaan en de schoonmaakwerkzaamheden werden

voortgezet, want tja we waren zo lekker bezig! Bram ging een rondje wandelen, terwijl Aicha Celine in maakte met "mens erger je niet". Naja inmaken.... De eindstand werd 1-1. Daarna sprong Bram onder de douche om zo op tijd te wezen voor "Super Kidzzz". Kinderen die kunstjes deden op trampolines en andere gekkigheden! Het was genieten. Om kwart over 9 ging Aicha naar bed, en daarna volgde Bram! Welterusten allemaal!



Zaterdag

Goedemorgen! Het is weer zaterdag! De zaterdagmorgen planning is vaak hetzelfde en dat weten onze kinderen ook! We staan om acht uur op en dan begin we onze dag met een stevig ontbijt. Want een goed ontbijt is het begin van de dag! Daarna poetsen we onze tanden en maken ons

bed op om daarna even wat voor onszelf te doen! Om 10 uur vertrokken we naar de Jumbo in Nieuwerkerk om de overgebleven groenten op te halen voor de diertjes, en reden we gelijk door naar de Stelle. Maarja eenmaal bij de Jumbo aangekomen had iemand een fout gemaakt en was alle groenten weggegooid! Helaas dan maar zonder groente naar de Stelle en daar kwam alles neer op de kracht van ons drieën. Dus er stond ons heel wat werk te verwachten! Maar Lion bood zijn hulp aan en hielp met het water en het hooi. We wilden nog op de Stelle blijven om de Shetjes te borstelen en te knuffelen, maar dat viel letterlijk een beetje in het water. We sjeesden daarom maar terug naar de Malversweie voor een welverdiend glaasje siroop! De tafel werd gedekt en we schoven aan tafel voor de lunch. Om 13:00 ging Aicha naar huis en ruilde Celine om voor Claudia. Zo bleef alleen Bram over, maar dat mocht de pret niet deren!

Tsja, wat ga je dan doen als je maar met zijn tweetjes bent?! Claudia had een leuk plan en ze zaten binnen no time in de bus naar Burgh Haamstede. Eenmaal daar aangekomen hadden we zin in iets lekkers.. Dus bestelden we een lekker frikandel speciaal! Errrrrug leuk, want Bram had deze nog nooit gegeten! Claudia snapte er niks van, want het was heerlijk! Bram weet dat nu ook ;) Daarna zijn we samen de trap op de gelopen naar het strand. Een sportieve workout kun je het noemen, de trap had namelijk 60 treden..! Rond half 4 zijn we terug gereden en zijn we nog even bij de paardjes gaan kijken. Terug op de Malversweie was het tijd om lekker te luiëren, dus hebben we een film op gezet, onder het genot van een broodje shoarma. 7 uur stond Bram zijn vader voor de deur, dus tijd om te gaan!



Bedankt voor de gezellige dagen!

Groetjes Celine, Rick en Claudia

[Klik hier voor de foto's](#)