

Weekendverslag

12 juni tot 14 juni

Vrijdag



Goedemiddag op deze warme dag! Warm, maar toch bewolkt. Dat was best een rare combinatie.. Vandaag waren naast Robyn en Bram ook Aicha, Marco en een nieuwe jongentje Patrick aanwezig op de boerderij! Welkom Patrick, we vinden het gezellig dat je er ook bij bent van het weekend! De tassen werden op de kamers gezet, en in de ovens stonden al lekkere schalen met lasagne. Nou moeten we wel toegeven dat dat wel extra warm was met dit benauwde weer, maarja een beetje blazen en dan ging het er wel in! Na het eten werd de corvee gedaan, en werd er even gecomputerd. Daarna gingen we met zijn alle lekker naar buiten!

Marco en Robyn kregen het idee om van de oude trampoline een hut te gaan maken, en vol enthousiasme gingen ze aan de slag met een helpende hand van Aicha en toezien oog van Patrick. Om half 8 ging Patrick naar bed, en zwoegden alle anderen nog even door! Daarna was het ook tijd voor de rest om lekker te gaan slapen! Welterusten ennuuh hopen op geen onweer vannacht!!!!



Zaterdag

Tijd om op te staan! Iedereen had er wel een beetje moeite mee om 8:15! Behalve Bram, die om half 8 al springend naast zijn bed staat omdat hij vandaag met zijn moeder naar een Porsche dag gaat! De rest zat netjes om half 9 aan het ontbijt (op een enkeling na☺) en de dag van vandaag werd door besproken. Na het ontbijt was het even de tijd om wat voor jezelf te doen en vetrokken we om 10 uur naar de Stelle. De taken werden op een sloom tempo gedaan, die wind werkte ook niet echt mee he jongens! Bij terugkomst werd er wat gedronken en een stukje cake gegeten! Daarna werd er nog wat gesprongen op de trampoline, geraced op de skelter en konden we alweer aan tafel voor het

middageten. De dampende pan met knakworstjes werd door iedereen wel gewaardeerd! Na het eten kwamen de ouders van Robyn met grote zeilen voor rond de hut! Zo gingen Marco en Robyn weer verder met het maken van een tent en



Aicha ging lekker kleuren! Daarna kwam Simone en ging Celine naar huis!

Met zijn allen gingen we als soort van pauze even naar de Fixet in Schuddebeurs. Marco zijn laarzen waren daar een poosje ter reparatie geweest. Terug op de boerderij en na een verfrissend koel drankje met natuurlijk iets lekkers waren Robyn, Aicha, Marco en Patrick het toch nog niet helemaal eens over de constructie van de hut. En om er lekker in de kunnen zitten moet je wel zitplaatsen creëren. Om een uur of vier vonden ze het allemaal wel even welletjes en kwam iedereen naar binnen. Aicha hielp Simone alvast met wat voorbereidend werk voor het avondeten en de rest keek even lekker televisie.

Het avondeten was zo lekker! Broccoli, bloemkool, zelfgemaakte aardappelpuree en een kippenpoot! Dat ging er wel in hoor bij iedereen. Na het avond eten werd de corvee gedaan door Marco, Robyn en Aicha die zo lief was om Robyn te helpen met haar taak. De trampoline werd na de corvee besprongen. We moeten nog wel even weg, want de paarden stonden nog op de wei en met de weersverwachtingen konden we ze beter op de paddock zetten waar ze zich kunnen schuilen. De paardjes waren blij ons te zien en liepen gelijk mee! Nog even hooi bijvullen en Jelte eten geven en onze taak was ook weer voldaan. Terug op de Malversweie was het computertijd en om 19:30 ging Patrick naar bed die daarvoor nog lekker heeft gedoucht. Daarna gingen Robyn en Aicha douchen en daarna Marco en Jorn. Toen iedereen klaar was stond er wat te drinken en wat lekkers op tafel. Een bakje popcorn of chippies, daar konden wij ons wel in vinden hmmm...! De jongens tegen de meisjes was het geworden, wat is dat toch een leuk en grappig programma.

Om 21:30 gingen we naar boven om onze tanden te poetsen en daarna lekker naar bed. Slaaplekker jongens, en morgen staat er hopelijk een mooie dag te komen.

Zondag

Pfoee om 8:00 is het alweer zo warm maarja het zonnetje schijnt niet eens...



Jammer hoor. Vandaag is het uitslaap dag, om 8:30 was er nog steeds niemand wakker. Om 8:30 kwam Patrick uit zijn kamer. Niet veel later zat iedereen aan de tafel te ontbijten. Na het ontbijt werden de kamer opgeruimd, tanden geпоetst en de bedden afgehaald door de kinderen die vandaag naar huis gaan. Het is toch wel ineens druk op de zondag Aicha, Robyn, Bram en Jorn die blijven.

Na het middag eten was de zon toch een beetje verdwenen.. Claudia stelde voor om een filmpje te kijken, en daar stemde iedereen mee in. Snuf de hond werd gekozen, en we hebben allemaal stilletjes gekeken. Ook al haperde de verbinding af en toe, wat was het toch spannend! Toen de film klaar was, was

het tijd voor Patrick om naar huis te gaan! De groep is daarna naar de Stelle gegaan om de paardjes op de paddock te zetten.

Bedankt voor het gezellige weekend!
Groetjes Simone, Celine, Claudia, Joyce en Rick

[Klik hier voor de foto's](#)