

Weekendverslag

18 t/m 20 september 2015

Vrijdag

En het is weer weekend! Vanaf vandaag zien jullie ook in de weekenden een nieuw gezicht op de groep; Nynke. Zij komt tot en met juni 2016 bij ons stage lopen. Nynke heel veel plezier!

Dit weekend waren naast Robyn, Manuel en Brandon ook Patrick, Dylan en Stefan van de party. Kort om een druk weekend vol gezelligheid. Maar ineens begon het alarm te piepen! Wat bleek, een storing in de buurt. Het hele gebouw zonder stroom en ze konden nog niet zeggen wanneer het gemaakt was. Helaas dat werd geen aardappelpuree uit de oven, maar "gewone" aardappelpuree met een hamburger en daarnaast de keuze tussen spinazie of erwten. Een goede maaltijd om het weekend mee te beginnen! Aan tafel was het wel donker, maar tegelijkertijd heel knus. De meeste begonnen al te balen, want het is standaard dat het na het avondeten even computertijd is. Maar wat bleek, vlak nadat Celine had afgesloten sprongen ineens de lichten weer aan. We hadden weer stroom!! De gehele afwas werd gedaan door Celine en Stefan, en om die hele berg afwas wat aangenamer te maken zette Rick verschillende liederen in. Heel gezellig zo! Nadat de afwas weg was gewerkt, kwamen de pakken vla op tafel en werd er even lekker gesmuld. Daarna ging Patrick naar bed en kon de "battle of bingo" beginnen, jaa een ouderwets potje bingo'en! Heel gezellig met z'n alle aan tafel! Met als winnaars Manuel en Brandon. Na dit potje bingo ging iedereen een beetje zijn eigen weg. Brandon en Manuel pakten de gitaren waardoor er prachtige liederen door de Stichting klonken, waar Stefan en Dylan maar al te graag naar luisterden. Robyn kroop liever voor televisie, er was namelijk een spannende actie film op televisie! Celine trakteerde op een lekker zakje chippies, waarbij Robyn moeite had om een keuze te maken tussen paprika en naturel, en dus uiteindelijk koos voor cheese onion... Zo vloog de eerste dag voorbij en gingen we één voor één naar boven om onze tanden te poetsen en naar bed te gaan! Welterusten allemaal!



Zaterdag

En wat was het mistig deze morgen! En dat maakte dat iedereen eigenlijk liever in zijn bed bleef liggen, dan eruit kwam! Maar Stefan moest wel uit bed kruipen, want die moest om half 9 start klaar staan omdat hij opgehaald werd door Linda om een hele dag mee te helpen op de Zilte Markt! Voor de rest was het, het ene voetje na het andere voetje uit bed en zo zaten we tóch om half 9 aan het ontbijt met een bakje vla en cornflakes voor de liefhebber! En toen we lekker

aan tafel zaten zagen we een auto oprijden. Daar was Joey! Joey sloot zich aan bij de groep en werd door de andere kinderen van harte welkom geheten. Daarna volgde de zaterdagochtend zoals altijd. Na het eten poetsten de kinderen hun tanden en maakten hun bed op. En wie klaar was mocht even wat voor zichzelf doen. Patrick en Joey gingen een competitie tafelfootbal/tafel tennis doen, Celine en Dylan waagden zichzelf aan een



potje poolen terwijl Manuel en Brandon de geluidsopnamen beluisterden die ze gisteren met de gitaar hadden gemaakt. Zo was het ineens 10:00 en trokken we onze laarzen aan om naar de Stelle te gaan. Daar waren de dieren in rap tempo gevoerd. Nynke, Leonie, Patrick en Joey waren team droogvoer. Manuel, Brandon, Dylan en Celine team hooi en water terwijl Robyn alle dieren een volle emmer groente bezorgde. Zo waren we rond kwart over 11 weer terug op de Malversweie, en na het wassen van onze handen zaten we aan tafel voor een welverdiend glas siroop met een chocolade koek. Toen begon er spontaan een nerf competitie tussen Manuel, Joey en Patrick met daarbij een heleboel tactieken! Ondertussen kwam er een heerlijke geur door de Stichting. Leonie en Robyn waren er namelijk voor aan het zorgen dat er een enorme stapel pannenkoeken op tafel kwam voor de lunch. En zo gezegd, zo gedaan. Tegen half 1 was de tafel gedekt, en lag er een bord vol pannenkoeken. Heerlijk smullen zo, om 13:00 wisselde Celine om voor Claudia, en kon het middagprogramma beginnen.



Na een klein uurtje computertijd was het tijd voor een leuke bak activiteit. Joey en Patrick deden dit samen met Leonie, er kwamen super mooie, maar vooral lekkere koekjes uit..! Claudia en Dylan stonden onder tussen een spelletje tafel tennis te spelen. Wat was dit leuk, de bal raakte soms niet eens de tafel, waar door het meer op tennis leek! Toen de koekjes uit de oven waren hebben we die tijdens een leuke film opgegeten. Na de film hadden we weer genoeg gegeten, Joey en Patrick gingen lekker naar buiten trampoline springen terwijl de rest ging tafelfootballen.

Om vijf uur kwamen Marjan en Claudia Geuze op de groep en zo hadden we weer wisseling van de wacht. Robyn liet haar kamer zien die ze keurig had opgeruimd. Uiteindelijk doken we de keuken in en kwamen we er uit met kip piri piri, zo wat rook dat lekker zeg! Een nieuw gerecht, daar was iedereen wel voor te porren, zelfs de kleine mannen! Toen de borden dan ook leeg waren begon de corvee



die Stefan en Brandon op zich namen. Robyn wierp zich op een stel gordijnen om deze te maken, de kleine mannen doken op de bank, Brandon en Dylan keken een film en Stefan en Manuel gingen muziek luisteren. Wat een rust heerste er op de stichting.... Er werd in duo's gedoucht en daarna kon iedereen aanschuiven voor een toetje. De avond eindigde uiteindelijk gezellig met zijn allen in de keuken, buikjes rommelden nog wat dus werd er hier en daar eten opgewarmd. Toen dit opgegeten en opgeruimd was zijn we gaan tanden poetsen en richting de kamers gegaan. Slaap lekker allemaal!



Zondag

Ja hoor, precies hetzelfde weer als gisteren, alleen dook er dit keer wel een fijn zonnetje vanachter de bewolking gelukkig. Maar dit hield niemand tegen, zelfs de kleinsten onder ons niet. Want tja, het is uitslaap dag natuurlijk en daar moet gebruik van worden gemaakt. Joey was de eerste, Manuel de tweede en ook Dylan was net op tijd voor het gezamenlijke ontbijt. Manuel had eieren gebakken wat bij iedereen in de smaak viel. Plannen werden gemaakt en de mannen wilden Marjan allemaal helpen om de dieren te voeren op de Stelle, wat fijn! Taakjes werden verdeeld en zo gingen we van start, met dat zonnetje

op onze bol was dit helemaal niet vervelend en hier en daar een beetje extra aandacht aan de dieren is dan alleen maar leuker. Leonie bleef op de Malversweie bij de uitslapers die zij uiteindelijk een voor een beneden ontving. Opnieuw werden plannen gemaakt en Marjan nam Brandon, Robyn en Stefan mee om lekker baantjes te gaan trekken bij Laco in Zierikzee. Leonie dook wederom de keuken in met haar bakduo Joey en Patrick en dit keer bereidden ze een verrassing voor, voor de ouders vanmiddag. Wat rook het lekker toen het andere groepje weer terug kwam. We lunchten wat later vanwege het verlate ontbijt, dit keer met tosti's van het oude brood. De corvee werd gedaan en ook deden we een laatste rondje of iedereen alles wel had ingepakt. Nog even tijd om te spelen en zo was het al weer drie uur en konden we de ouders verwachten.

Bedankt voor het gezellige weekend en tot snel!!

Groetjes Nynke, Rick, Celine, Leonie, Marjan, Claudia en Claudia

[Klik hier voor de foto's](#)