

Weekendverslag

27 november tot 29 november

2015

Vrijdag

En het is weer weekend! Naast onze gebruikelijke "woon" kinderen Robyn, Nicole, Manuel en Kaylee waren ook Chevon en Marco gezellig van de partij. Chevon assisteerde in de keuken bij Rick om over



heerlijke wraps te maken. De gehele geur kwam al door de Stichting, wat maakte dat iedereen ook om 6 uur aan tafel zat om heerlijk te smikkelen. Na het eten deed iedereen eigenlijk zijn eigen project. Chevon en Nynke gingen aan de slag met een surprise, Celine stylde de haren van alle meiden, Marco ging klussen in de schuur, Robyn en Rick gingen samen een aquarium repareren en Nicole had een creatieve bui. Zo had iedereen wel een vermaak vanavond een vloog de avond voorbij, en dat zonder televisie aan. Gezellig knus met de kaarsjes, en veel gelach.

Zaterdag

Goedemorgen deze morgen. Vandaag een extra luxe, want als hoge uitzondering vandaag mogen we uitslapen en hoeven we niet naar de Stelle. Chevon echter vindt het heerlijk om zo op de vroege morgen met alle diertjes te knuffelen. Daarom ging zij ook samen met Nynke toch een handje helpen op de Stelle. De rest kwam één voor één naar beneden en zo werd het echt een chill morgen. Leonie dook de keuken in samen met Chevon een overheerlijke stapel pannenkoeken te maken. Zo vloog de morgen voorbij, en stond om 13:00 Marjan

alweer voor de deur. Smiddags kwamen de hulptroepen om de Malversweie 'suprisepartyproof' te maken, overal hingen er slingers, ballonnen, en leuke foto's van Brandon door de jaren heen.

Ondertussen splitste de groep zich, Marco en Kaylee gingen gezellig naar Lion. Nicole en Robyn gingen met Marjan de stad in wat drinken. Manuel stond gezellig met de kok in de keuken die hapjes aan het voorbereiden was voor die avond. En Chevon en Aicha gingen samen met Nynke gezellig naar het zwembad, maar toen ze aankwamen bij het zwembad was deze gesloten, tja, nu moesten ze wel de stad in.

Jaja toen om 17:00 was het feestje van Brandon volop in gang. Iedereen was gezellig in gesprek of pakte een lekker satétje. Rond 19:30 was het feestje afgelopen en werd de stichting langzaam weer leeg. Brandon heeft een top avond gehad en viert dit nog even verder met zijn vrienden! De andere kids lagen languit, versleten op de bank met een glaasje drinken en wat lekkers. Dit duurde niet lang, want het was al snel 22:00 dus tijd om naar bedje te gaan! Slaap lekker iedereen.



Zondag

Na zo een drukke dag, is het vandaag tijd om lekker te relaxen! Iedereen heeft lekker uitgeslapen, behalve chevon die ging gezellig samen met Joyce de dieren voeren op de stelle. toen iedereen lekker ontbeten had gingen Chevon, Aicha Marjan en Leonie in de keuken aan de slag. De ochtend vliegt voorbij! Voor dat we het wisten was het 12 uur en tijd om lekker te gaan eten met nog wat kipsaté van gisteren en zelfgemaakte tosti's. in de middag ging iedereen wat voor zichzelf doen. de jongens gingen gamen terwijl de meiden een het knutselen waren, onder het genot van heerlijke zelfgemaakte schuimpjes (made by Chevon) en taaitaipoppetjes (made by Aicha). zo was het weer een heerlijk relaxdagje!

Bedankt voor het gezellige weekend!

Groetjes Celine, Rick, Nynke, Leonie, Joyce, Marjan, Claudia's en Thomas

[Klik hier voor de foto's](#)

