

Weekendverslag

7 augustus tot 9 augustus 2015

Vrijdag

En het is weer weekend!! Naast Manuel en Brandon, was ook Pascal gezellig aanwezig dit weekend. Die gelijk als een echte gentlemen mee om boodschappen ging. Toen we terug kwamen en alles uitgeladen was, mochten de computers even aan zodat Celine zich kon storten op het avondeten: preischotel. Het ziet er een beetje groen uit, maar het smaakt heeeerlijk he mannen! De corvee werd gedaan, en Robyn kwam terug van een dagje stad met opa en oma. Maar het was van korte duur want Robyn vertrok naar haar oom en tante! Veel plezier Robyn! De rest schoof nog even achter een spelletje, en zelfs Celine leerde hoe te racen! Daarna was het tijd voor een lekker ijsje, en kropen we nog eventjes achter de televisie. Maar toen hoorde Celine ineens gefladder in de Stichting, en zat er een klein vogeltje binnen! Onze vogelredder Manuel pakte met alle rust het vogeltje op, en bracht hem naar buiten. Al snel gingen de eerste vrijwillig, ja echt uit hunzelf naar bed! Waarschijnlijk een drukke week achter de rug. Slaap lekker mannen!

Zaterdag

Goedemorgen op deze zonnige morgen! Om 8 uur liep Celine een rondje langs de kamers om iedereen wakker te maken. Helaas voor sommige, was dit nogal een vroeg tijdstip (hé Brandon). Toch zat iedereen om half 9 aan het ontbijt! Tijdens het ontbijt werd de planning voor deze morgen besproken! Jordy belde om te vertellen dat er een voertour op de Stelle was, en dat we alleen even het hooi en water hoeven te doen! Dat scheelt toch wel even! Op de Stelle werden de paarden buiten gezet: Nadat Jelte eerst door de omheining was gerend. Het hooi en water werd gedaan, en we stapten weer in de bus richting de Malversweie. Daar kwam de kan siroop op tafel en een trommel met gevulde koeken. Dat ging er goed in! Daarna mochten de mannen nog even wat voor hunzelf doen, zodat Celine en Claudia een stapel wentelteefjes konden maken en we deze tijdens de lunch lekker op konden eten! Om 1300 kwam Marjan en die nam de dienst over.

Wat een hitte zo ineens weer, dus ja dan kun je maar 1 ding bedenken, lekker naar het strand! Als boerderij zijnde hebben we de verschrikkelijke mazzel dat we ons beschikken over een onwijs gaaf duik hok die vol staat met snorkels, vinnen, duikpakken, duikbrillen, noem maar op. En dat hoeft natuurlijk niet alleen gebruikt te worden in de duik week zelf. Alleen al



met dit gegeven kreeg Marjan iedereen enthousiast dat zelfs Dave en Lion mee wilden. Dus hop, kratten mee en zo naar het strand. Dave en Brandon, ervaren snorkelaars, legden Manuel en Lion nog eens rustig alles uit. Dat Lion daarna recht vooruit wilde lopen met zijn vinnen aan, tja dat overkomt iedereen (dat je daarna heel hard valt ook). Eenmaal aangekleed en al lagen ze al snel in het water. Manuel had zich zowat aan de pier vastgehaakt, zo mooi vond hij het daar. Pascal nam het voor lief en bleef veilig en wel aan kant met Marjan. Toen alles uitgebreid bekeken was zo onder



water gingen we terug richting de Stelle waar we de pakken en spullen even gingen uitspoelen en ophangen. Toen we eenmaal terug waren werden ook de handdoeken en zwembroeken opgehangen en was het even tijd voor helemaal niks. Marjan dook de keuken in en kwam terug met pannenkoeken. Ook Astrid dook daarna even de keuken in en kwam terug met kaas en spek pannenkoeken, tja je hebt altijd baas boven baas haha! Het smaakte overheerlijk, zo op ons nieuw picknickset buiten. Samen werd er opgeruimd en zo was heel snel alles weer aan kant. Voor het eten hadden Brandon en Marjan nog stiekem iets voorbereid in de keuken. Eerst gingen we naar de Stelle om de duikspullen binnen te halen en toen we terug kwamen mocht de verrassing op tafel, huisgemaakte tiramisu ☺ Toen Claudia rond 8 uur binnen stapte was het heerlijk rustig in de Stichting. Brandon en Manuel deden lekker hun ding. Toen Manuel eenmaal zijn gitaar gepakt had, was het chillen geslagen. Lekker om een kussentje met

een gitaar op de achtergrond, wie wil dat nu niet...! Brandon en Manuel zijn helemaal 'zen' naar hun bed gegaan.

Zondag

Zondag, de laatste dag van de week. Vandaag mochten de kinderen uitslapen, waar ook goed gebruik van werd gemaakt! Toen iedereen wakker was en hun buik vol hadden, konden we hun krachten goed gebruiken op de Stelle! Rond half 11 zijn we gegaan, om ook de buiken van de dieren te vullen. Je kon merken dat de kinderen goed uitgerust waren, want er werd enorm goed geholpen!

Zondag is ook een beetje een relaxed dag, en ook dat werd goed toegepast. Er werd nog even op de gitaar gespeeld, lekker geluierd voor de tv en natuurlijk mocht er een uurtje gegamed worden. De middag ging vrij vlot, maar dat gebeurt als je het naar je zin hebt!

Bedankt voor het gezellige zonnige weekend!

Groetjes Celine, Marjan, Claudia Geuze en Claudia Goudzwaard

[Klik hier voor de foto's](#)