

# Weekendverslag

## 30 januari tot 1 februari

### Vrijdag

Hallo allemaal! Vandaag staat er weer een gezellig weekend op de planning met Esperanza, Nicole, Gerjan, Bram, Dylan, Wesley, Cordell en Quintus. De tassen werden op de kamers gezet terwijl de overheelike geur van aardappelpuree, gehaktballen en doperweten en wortelen de stichting in kwam. Na het eten konden de mannen even rustig op het gemakje wennen. Simone had een heuse spelletjes avond op het programma. Nicole en Cordell kozen voor bunny hop. Terwijl Celine en Simone de strijd aangingen met pimpampet picto. En jahoor steeds meer schoven aan! Wesley ging met Celine samenwerken, Cordell ging voor zichzelf meedoen en Simone kreeg hulp van Claudia! Allerlei creaties werden verzonnen! Dylan en Wesley waren lekker aan het lego'en. De chipjes kwamen op tafel en de tijd vloog voorbij. Het was alweer tijd om naar bed te gaan, jaa helaas. We gingen lekker ons bedje in. Dekbed tot over de neus!

### Zaterdag

Man, wat was iedereen al ruim voor 8:00 wakker. Op de kamers bleven lukte wel redelijk, want ook een beetje in bed hangen is lekker. Om half 9 zaten we aan het ontbijt en werd de planning voor de morgen besproken. Zoals gewoonlijk was het na het eten even computertijd, daarna gingen we naar de Stelle. Daar werd hard gewerkt ondanks de flinke hagel buien en flinke regen. Nouja Wesley en Dylan verstopte zich liever in de witte bus.. Watjes die mannen! Terug op de Malversweie schoven Dylan en Wesley aan de lego. Celine en Cordell gingen een strijd aan omtrent het poolen, maar bij 4-4 zijn ze de tel kwijtgeraakt. Nicole moest een schoolopdracht maken en Esperanza ging een boekje lezen. Om 12:00 schoven we aan tafel voor het middageten. Heerlijk verwend door een broodje knakworst. Na het eten ging iedereen weer lekker wat voor zichzelf te doen en besloten Claudia en Quintus om voor vanmiddag een cake te bakken. Het werd een marmer cake. Dit duurde helaas wat langer dan gedacht, want alleen het lichtje van de oven stond aan en niet de temperatuur. Blond? Nee hoor foutje moet kunnen baas. We gingen buiten stokken zoeken omdat Celine een uit laken in stukken had gestuurd en keurige vlaggen van had gemaakt. We schoven allemaal achter een stof en zetten ons creatief brein aan het werk. Wesley maakte een heus Minecraft schilderij, Celine Nicole en Quintus kozen voor de hartjes, terwijl Cordell een heus sterrenhelal uit zijn verfkwast toverde en Esperanza aan de slag ging met glitters. Toen alle kunstwerken klaar waren was ook de cake klaar. Lekker een bus slagroom op tafel en smullen maar! We moesten ook nog even terug naar de Stelle (Ja sorry mannen helaas we weten het), maar de paardjes willen ook naar binnen 's avonds! Om 17:00 wisselde Celine en Claudia Geuze om voor Joyce en Claudia



Goudzwaard en ging het avondprogramma beginnen.

Wat begon de avond fijn zeg! Alle kinderen waren gezellig samen aan het spelen, of zat een spelletje te doen achter de computer. Claudia begon aan het avond eten, waar Joyce later bij ging helpen. Tijdens het avond eten is er besloten dat we vanavond verstopperijtje in het donker gingen doen. Spannend.....! Iedereen had steeds ontzettend goede verstop plekken, waardoor we best wel eventjes bezig waren! Na het spelletje hebben we de tv aan gezet. Ondertussen konden de kinderen lekker gaan douchen. Toen iedereen weer fris en fruitig was, ploften we lekker op de bank neer. We hebben gezellig met zijn allen tv gekeken en zijn kwart voor 10 lekker naar ons bed gegaan! Klaar voor een nieuwe dag!

### Zondag

Wat was iedereen toch weer vroeg wakker. Esperanza en Nicole lagen nog lekker in bed tot 9:00 en de rest zat beneden al aan het ontbijt. De leidingkamer sleutel was door wonderbaarlijke wijze kwijt geraakt en iedereen was aan het zoeken na het eten. De beloning voor degene die hem vond 'geen taak op de stelle'. Jammer genoeg is hij niet gevonden en mocht iedereen dus gewoon zijn taak op de stelle doen.



Wesley en Quintus vonden het een leuk idee om naar de stelle te gaan fietsen. Helemaal top en gelukkig was het droog. Eenmaal aangekomen op de stelle begint het keihard te regenen! Iedereen vloog over het terrein om zo snel mogelijk klaar te zijn. Gelukkig werd het al snel droog en konden Wesley en Quintus weer op de fiets terug naar de Malversweie. Terug aangekomen op de

Malversweie stond er op de planning dat iedereen mocht kiezen wat ze wilde eten in de middag. Ze konden kiezen uit: knakworst, gebakken ei, wentelteefje, tosti of cornflakes.

In de middag hebben we door het bos in Ouwkerk gelopen met Gangster en Jelte. Door de grote plassen en de grote takken die op de grond lagen. Het leek wel alsof we aan het survallen waren! Kortom een heerlijk middag. Toen we terug op de Malversweie aankwamen, kwam de eerste ouder al binnen!

Bedankt jongens en Nicole voor het gezellige en leuke weekend!

[Klik hier voor de foto's](#)