

Weekendverslag 27 februari tot 1 maart 2015

Vrijdag

Een lekker clubje dit weekend. Marjan en Simone waren al op tijd begonnen aan het eten, maar goed ook. De gebakken aardappelen en de gehaktballen hadden best even wat tijd nodig, maar gelukkig werd het harde werken beloond: Alle pannen op.

Na het avondeten was het even tijd voor vrij spelen. Marjan en Simone hadden toen tijd om de activiteit voor te bereiden. Samen plakten ze 12 A4 vellen op de deur en Simone tekende daar een levensgrote paashaas op. De A4 vellen haalde ze vervolgens weer van de deur en samen met Quintus, Cordell, Esperanza, Aicha, Mark (de nieuwe stagiaire) en Marjan schilderden we deze losse vellen. Het leuke was natuurlijk, dat het moeilijk zien was welk deel je had én wist je niet welke kleuren iemand anders voor het aangrenzende stuk paashaas zou gebruiken. Toen alles geschilderd en opgeruimd was, namen we lekker nog een bakje vla, wat drinken en keken we nog even film. Morgen puzzelen we de paashaas in elkaar, benieuwd wat daaruit komt!

Zaterdag

Rond half 9 waren vrijwel alle kinderen beneden, en ploften lekker voor de tv. Even goed wakker worden. 9 uur zaten we met zijn allen aan de ontbijt tafel. Er werd een goede bodem gelegd, die ze wel konden gebruiken voor de rest van de dag. 10 uur zijn we richting de Stelle gegaan. Iedereen heeft zijn/haar taak netjes uitgevoerd en we waren weer snel op de Malversweie. Eenmaal daar aangekomen heeft iedereen zijn tas ingepakt voor die middag. We gingen namelijk zwemmen!



Om 13.00 kwam Marjan en zijn we in de bus gesprongen richting Goes. Iedereen was als een speer omgekleed om snel een duik in het bad te nemen. Wat waren ze zoet heel de middag, iedereen heeft zich lekker uitgeleefd. Rond half 5 zijn we weer terug gegaan. De bus reis was wat stilletjes, iedereen



was uitgeput van het zwemmen.

Eenmaal terug op de Malversweie werden de tassen uit gepakt en de natte handdoeken werden opgehangen. Wanneer dit gedaan was, kon het vrijspelen beginnen. Ondertussen was Marjan samen met Quintus verse lasagne aan het maken, met spinazie en champignons. Eindelijk konden we na een half uur aan tafel en konden we beginnen met eten. Sommige hadden wel 2 borden op! Ze vonden het heerlijk. Na het eten werd de corvee gedaan en werd de televisie aangezet. Met zijn allen The Voice Kids gekeken, Robyn en Lion wilde liever een film kijken en die keken op de andere bank samen een filmpje. Rond 21:45 werd de televisie uit gezet en de film stop gezet.. Bed tijd. De tanden werden gepeetst en een voor een gingen ze hun kamer in. Slaaplekker!

Zondag

Lekker uitslapen, heerlijk rustig wakker worden en lekker ontbijten. Om 8:00 was nog alles stil, maar dat duurde niet lang. Esperanza, Robyn, Quintus en Cordell werden uitgerust wakker en konden zo aanschuiven aan het ontbijt beneden. Toen iedereen klaar was met ontbijten en de corvee gedaan was konden we naar de Stelle. De taken werden uitgevoerd en we waren snel weer terug op de Malversweie. Rond 13.00 stapten Claudia en Rick binnen, en er was nog niet gegeten. Het rook al wel heerlijk, want de lasagne van de vorige dag stond in de oven om lekker op te smullen. Na het middag eten mochten de kinderen even tv kijken, en om 2 uur zijn we lekker naar buiten gegaan. Het was namelijk heerlijk weer! Er werd flessen voetbal gespeeld. Rond 4 uur werd iedereen opgehaald en zat het weekend er al weer op!



Bedankt voor het gezellige weekend!

Groetjes Rick, Claudia Goudzwaard, Simone, Marjan, Jacomijn, Mark, Astrid en Joyce

[Klik hier voor de foto's](#)