

# Weekendverslag

## 24 april tot 26 april

### Vrijdag

Het is weer tijd voor een gezellig logeer weekend. Om 15.00 uur kwam Bram op de Mal aan, hij is weer terug na twee maanden! Bram was erg blij iedereen weer te zien en weer terug te zijn op de Mal. Hij wist niet hoe snel hij zijn kamer weer in moest richten. Rond 17.00 uur kwam Wesley aan die meteen zijn spullen op zijn kamer zetten. De volgende die arriveerde was Stefan en Gerjan kwam vlak daarachter. Toen was het tijd om



te eten, we aten gebakken aardappeltjes met worstjes en rode kool of boontjes. Jorn zijn moeder was wat later dus hij mocht ook blijven eten. Toen we aan het eten waren kwam Aicha binnen met... 2 dwerghamstertjes. Ze mocht deze op haar kamer zetten. Daarna kwam Brandon ook nog. Terwijl Rick, Celine, Stefan, Aicha en Gerjan naar de Stelle gingen om de paarden binnen te zetten en Gerjan in Zierikzee af te zetten, kwam ook Julian aan. Bram, Julian en Claudia probeerden alvast



het kampvuur aan te maken, even later met geholpen door Wesley die aanwijzingen gaf. Eindelijk na ongeveer een half uur hadden we het voor elkaar dat we een vuurtje hadden. Ondertussen kwamen Rick, Celine, Stefan en Celine ook weer op de Stelle aan. Rick is samen met Stefan gras gaan maaien en Celine haalde marshmallows om te roosteren

boven het vuurtje. Wesley was bang om zijn vingers te branden dus die besloot een hele grote tak te zoeken om zijn marsmallows aan te doen. Om 21.00 uur besloten we dat het genoeg was en hebben we het kampvuur uitgemaakt en zijn naar binnen gegaan, want het was ondertussen wel erg koud geworden. Nog even tv gekeken en daarna was het weer tijd om te gaan slapen, weltrusten.

### Zaterdag

Goedemorgen tijd om wakker te worden! De druppeltjes op het raam maakte wel dat sommige liever wat langer wilde blijven liggen! Behalve Julian, die zat allemaal helemaal klaar 8:00. Nog even wachten op de rest en zo konden we aan het ontbijt om half 9 en genieten van een bakje vla



met cornflakes of een boterham. De planning voor de dag werd doorsproken. Na het eten gingen we onze tanden poetsen en onze kamer aan kant maken. Wie dit voor elkaar had mocht even wat voor zichzelf gaan doen. Julian had een mooie houten raceauto gespot en wilde er zelf ook graag één maken. Waarop Celine en Julian samen aan de slag gingen. Om 10:00 werd het werk neergelegd om naar de Stelle te gaan om de dieren te voeren. De superteams werden gevormd en het werk werd gedaan. Terug op de Malversweie werd dit beloond met een glaasje siroop en een overheerlijke gebakken muffin van Bram. De tekenpapieren kwamen op tafel en Julian ging verder aan zijn houten auto. Celine begon met de tafel

dekken en zetten een lekkere pan knakworsten op het vuur. We schoven aan tafel om onder het genot van een knakworstje te praten over wat iedereen met koningsdag van plan was. Na het eten mocht iedereen even wat voor zichzelf doen, want vanmiddag hadden we een sportief middagprogramma! Om 2 uur vetrokken we namelijk in de bus richting ‘Sportcentrum Westerschouwen’ voor een potje bowlen!



Bij terugkomst stond de volgende ploeg klaar, Joyce en Marjan! Er werd overheerlijke bami gemaakt door Brandon en werkelijk waar, alle pannen leeg. Daarna werd de groep in tweeën gesplitst, Joyce ging op stap met Brandon en Aicha. Met zijn drieën hebben ze een rondje gedaan op de fiets en werden de paarden gepoetst. De anderen bleven bij Marjan en Claudia en werd er een appeltaart gebakken. Zodra de groep bijeen kwam rook het heerlijk in de boerderij. Aan het einde van de avond moest de taart geproefd worden natuurlijk en hij kreeg van iedereen goedkeuring! Om tien uur lag iedereen al op bed!

## Zondag

Zo ook als gisteren had vandaag ook niemand zin om wakker te worden. Laat het nou net uitslaapdag zijn! Jacomijn kwam het gezelschap versterken vandaag. Toen eenmaal alles een beetje was opgestart (lees: half elf) gingen we naar de Stelle om de dieren te voeren. Helaas kregen we net een bui op ons hoofd. Maar het mocht niet baten want iedereen heeft goed meegeholpen tot het laatste moment. Ook zorgden we ervoor dat de ratten nog een mooi huisje kregen. Toen we terug waren kregen we een mooi omelet op ons bord. Dit smaakte behoorlijk en maakte onze natte haren goed. De middag planning was daarom ook: filmmarathon! Met lekker veel popcorn uiteraard. Om 1700 stonden Joyce en Rick paraat om Jacomijn en Marjan over te nemen. Als allereerst werd het avond eten bereid voor Marco, Aicha en Joyce. Aardappelen met een stukje vlees en groente, simpel maar heerlijk! Na het eten hielden Marco, Bram en Rick een nurf wedstrijd en gingen Aicha en

Joyce samen kleuren. Ondertussen kwam Robyn aan op de Malversweie met haar moeder en kwam Brandon ook weer terug van Lion. Toen de groep weer compleet was, was het tijd om nog voor het donker de paardjes binnen te zetten. Marco nam Jelte mee, Bram nam Ego mee en Aicha nam Donnie mee. Binnen 15 minuutjes konden we weer terug naar de Malversweie en kon de volgende film na een glaasje drinken opgezet worden. Iedereen koos voor de film Body Language, dat merendeels over dansen gaat.

Bedankt voor het gezellige weekend!

Groetjes Celine, Marjan, Rick, Simone, Claudia Goudzwaard, Claudia Geuze en Joyce

[Klik hier voor de foto's](#)

