

# Weekendverslag

## 16 januari tot 18 januari

### Vrijdag

Er staat weer een gezellig weekend op de planning! Van de partij zijn dit weekend: Bram, Gerjan, Wesley, Stefan, Nicole, Pascal en Dave. Toen iedereen zijn spulletjes op de juiste kamer had gezet schoven we aan tafel. Op het menu stond: aardappel anders, hamburger, rode kool en doperwten en wortelen. De pannen zijn bijna helemaal leeg gegeten! Na het eten mochten we even wat voor ons zelf doen en dan zijn zeker de computers favoriet. Toen iedereen even lekker ontspannen had aten we een lekker bakje vla en werd de rest van de avond besproken. Wie zin had mocht met Claudia een ware High Tea voorbereiden met brownies en andere lekkere dingen. Nicole, Wesley en Dave hielpen en likten ook stiekem de laatste restjes uit de schalen. Het was inmiddels half 9 en we zetten de televisie aan om "everybody dance now" te kijken. De thee op tafel en wachten tot de hapjes in de oven klaar zijn. Nicole merkte op dat het wel een beetje verbrand rook, maar volgens de klok moesten de hapjes toch nog even. Helaas... te laat, ze waren al zwart. Alleen de brownie hebben we nog kunnen redden en deze ging er zeker wel in. Dan maar een lekker chippie op tafel. Een voor een druppelden we naar bed en gingen we lekker slapen.... Zzzzzz

### Zaterdag

Tijd op om te staan, goedemorgen! We schoven (met enige tegenzin) om half 9 aan het ontbijt. Claudia had lekker gekookte eitjes gemaakt en dat was een troost voor dit "vroeg" tijdstip. Na het ontbijt mochten we even op onze eigen manier wakker worden. De een ging lekker televisie kijken en de ander even gamen. Toen stond Rob voor de deur om ons naar de Stelle te brengen en binnen een uur waren we alweer terug. Dat gaat snel zo met 8 personen. Nicole maakte bij aankomst op de Malversweie een opmerking over dat Celine haar (witte) auto, wel erg zwart was en ze hem eens moet schoonmaken. Toen kwamen Nicole en Dave op het idee om geheel vrijwillig (waarvoor HEEL VEEL DANK) Celine's auto weer om te toveren tot een wit rijdend ding. De witte bus van de Malversweie werd ook maar even meegenomen toen we zo lekker bezig waren.

Pascal assisteerde ondertussen bij het maken van de wentelteeftjes, terwijl Wesley een dutje



deed. De wentelteefjes waren klaar en we konden aan tafel. Inmiddels was het 13.00 en wisselde Celine om voor Joyce. De planning werd op het bord geschreven, een spel (Party en Co). Terwijl Joyce alles op tafel aan het klaar leggen was, waren de kids nog even aan het chillen. Claudia vroeg of iedereen aan tafel wilde komen die zin had om mee te spelen, maar iedereen bleef zitten waar die zat. Uiteindelijk zaten we met zijn alle lekker te kletsen. Na een uurtje werd de film 'de groeten van Mike' opgezet en dat vonden Nicole en Dave heel leuk. Wesley lag lekker op de bank onder een dekentje en Pascal en Dave gingen Claudia helpen met koekjes te bakken.

Om vijf uur nam Marjan de groep over en stond er een broodje shoarma met salade op het menu. Terwijl zij in de keuken stond en het langzaam lekker ging ruiken in de stichting deed ieder nog even zijn of haar ding. Vooral dutjes doen blijkt hip, is dit iets nieuws in 2015? Zodra er ook maar geroepen werd dat het eten klaar was zat iedereen binnen nog geen twee minuten aan tafel. Ook deze pan was aan het einde helemaal leeg, lekker gesmuld dus. Plannen werden gemaakt voor de avond en de taakjes werden uitgevoerd. Ook dit ging zo snel dat in nog geen twintig minuten de hele keuken spik en span eruit zag. Tot acht uur mocht er eigenlijk nog gegamed worden maar daar was niet heel veel interesse naar. Bram was per ongeluk op zijn trein rails en station gevallen dus was dit veel leuker om weer te herbouwen. Om acht uur schoof iedereen gezellig bij elkaar op de bank want het was movie time. Puss In Boots, oftewel de gelaarsde kat (Shrek versie) werd gedraaid en we hebben flink gelachen (blijft raar, een pratende kat met laarzen aan). Tijdens de pauzes werd er ook nog gedoucht en Marjan zorgde ervoor dat er genoeg drinken en lekkers was, een heerlijke zaterdagavond dus. Iedereen had ook nog eens de mazzel dat ze de film mochten afkijken (bedankt SBS6 voor de goede eindtijd hihi). Tandem werden gepoetst en zo ging iedereen lekker naar bed met een uitslaapochtend in het vooruitzicht!

## **Zondag**

Niet iedereen heeft hetzelfde beeld bij de zondagochtend en dan bedoelen we vooral het uitslapen. De een kan dit nou eenmaal beter dan de ander. Gelukkig is het altijd erg duidelijk op de boerderij, er wordt extra rekening met elkaar gehouden deze ochtend zodat iedereen rustig wakker kan worden.

De kinderen hadden genoeg de tijd om lekker wakker te worden voor dat we de diertjes gingen voeren. 10 uur gingen we met zijn allen de bus in, en er werd hard gewerkt!

Het droog voer was echt binnen no-time gedaan en het water ook. Het ging allemaal als een speer! De konijnen waren voorzien van worteltjes, de paardjes waren voorzien van hooi en de baardagamen waren voorzien van hun vieze, enge wormpjes.... Maar Stefan is daar niet vies van en geeft ze met gemak.

Na het harde werken had iedereen wel een leuke afleiding verdiend. Claudia kwam met het idee om galgje te doen. Een simpel spelletje wat altijd leuk, en gezellig is!



Wat kwamen er toch moeilijke woorden voorbij, zelfs voor Claudia en Joyce. Rond half 12 kreeg iedereen toch wel honger en zijn we terug gegaan naar de Malversweie. Half 1 zaten we weer gezellig met zijn allen aan tafel.

Na het eten was het weer helaas omgeslagen... het werd donker en de regen kwam helaas met bakken uit de hemel zetten. Dus wat doe je dan ook zo een middag....? Juist! Lekker op de bank met een leuke film! Dit vonden de kinderen zeker een goed plan, en waren heel de middag zoet. Met een koekje en een chipje erbij was het helemaal goed. Heerlijk zo'n lekkere, luie zondag middag. Daar zijn ze denk ik ook wel voor bedoeld ☺

Bedankt voor het gezellige weekend!!

Celine, Thomas, Claudia Geuze, Marjan en Claudia Goudzwaard

[Klik hier voor de foto's](#)