

# Weekendverslag

## 13 februari 2015 tot 15 februari 2015

### Vrijdag

Het is weer een grote groep en dat was duidelijk te merken. Celine en Claudia hadden het eten al klaar gemaakt (lekker lasagne) en we konden zo met zijn allen aanschuiven. Na het eten hadden degene die corvee taak hadden geluk, alleen de bекers en het bestek moest afgewassen/afgedroogd worden.

Celine had voor vanavond een leuke film gedownload, dat een beetje een raar verhaal bleek te zijn. Wat sommige toch interessant vonden. De film werd afgekeken en rond 21:30 ging iedereen naar boven, tandenpoetsen en naar bed toe.

### Zaterdag

Goedemorgen zonnestraaltjes! Weer een nieuwe dag op de planning, vol met leuks. Rond 8 uur was iedereen al wakker. De een vond het prima en de ander wat minder.... Half 9 zat de ontbijt tafel vol met alle kinderen. Alle buikjes werden gevuld voor deze dag. Na het ochtend eten mochten de kinderen even tv kijken of een spelletje spelen. 10 uur zaten we alweer in de bus richting de Stelle, om de diertjes te voeren. Het was weer binnen no-time gebeurd. Toen we terug kwamen kwam Celine met het idee om lekker knakworstjes te maken. Nou, dat ging er wel in hoor!! 1 uur kwam Linda en zijn we richting Haamstede gereden, naar het bunkerbos. Er werd gerend en verstoppertje gespeeld. Toen de kinderen het goed vonden, gingen we weer terug naar de bus. Er was alleen een probleempje.... We waren helemaal de verkeerde kant opgelopen!! En wat gebeurde er toen... De boswachter kwam! We waren het verkeerde pad opgelopen. Wat hebben we gelachen! We zijn ook nog even het dorp in gegaan om bij de Stroa te gaan kijken. Daar hebben Marco, Dave en Wesley nog op de stier gezeten. Dat was lachen. Op terugweg zijn we nog even de paardjes binnen gaan zetten.



Op het menu voor vanavond stonden:

- Braadworsten
- Kipschnitzels
- Gekookte aardappelen
- Doperwtten
- Sperziebonen

En niet te missen Linda haar heerlijke Jus!

Werkelijk alle pannen waren leeggegeten. Na het eten werden de corvee taken gedaan en werd er ondertussen een kampvuur gemaakt buiten en binnen werd er film gekeken met een zakje chips erbij.

Zondag

Bram en Wesley waren al vroeg wakker en mochten beneden tv kijken, tot dat de rest wakker waren. Rond 9:30 zaten we met zijn allen beneden en kon er ontbeten worden. Na het ontbijt werden de corvee taken met zijn allen gedaan en konden we nadat alle laarzen en jassen aangetrokken waren vertrekken naar de stelle.

Binnen een half uur waren we klaar en konden we weer terug naar de Malversweie. Marco en Dave waren op de fiets naar de stelle gegaan, daar was het overigens heerlijk weer voor. Het zonnetje scheen lekker en het was niet koud.

Smiddags is chefkok Rick bezig geweest met eitjes te bakken. Na deze maaltijd was het even kort tijd om de spelletjes af te maken en om nog even vrij te spelen.

Hierna hebben we twee teams gemaakt en zijn we keihard gaan voetballen, na een spannende strijd won het team van Dave, Marco, Wesley en Rick met een paar punten voorsprong. Deze sportieve activiteit hebben we afgesloten met een glaasje drinken en een snoepje. Nu was het tijd om afscheid te gaan nemen van deze leuke groep. Alle tassen stonden gereed en er was tijd om nog even iets voor jezelf te doen en om even gezellig met de groep televisie te kijken.

Toen de ouders kwamen kwam ook dit leuke weekeind ten einde en was er weer een druk, maar een ontzettend leuk weekend voorbij.....

Groetjes Rick, Claudia Geuze, Joyce, Claudia Goudzwaard, Linda en Celine

[Klik hier voor de foto's](#)

