

## Weekendverslag week 1 3 t/m 5 januari

Om te beginnen wensen wij iedereen een gelukkig en gezond 2014! Het weekend begon om 10 uur, lekker vroeg zodat we langer de tijd hebben. Het begon met boodschappen doen wat de begeleiding stiekem veel fijner vindt met zoveel hulp. Daarna stond er op de planning dat we naar de Stelle gingen. De dieren waren al gevoerd maar de stallen moesten nog worden uitgemest. Niemand had een weerwoord, netjes werd alles gedaan. Super!

### VRIJDAG

De dag begon met een heerlijk zonnetje! Na een ontbijtje sloegen we het plannen een keer over, en dat beviel iedereen goed zo voor een dagje. Een film werd afgespeeld op de beamer en er kwam een spel op tafel. Zo af en toe werd er een fris neusje opgehaald buiten. Het enige wat we overwogen om te gaan doen die dag was lekker paardrijden vanmiddag. Er werd geluncht en met de tijd dat we de plannen wilden gaan doorvoeren kwam het met bakken uit de hemel zetten. En dan niet alleen met regen maar ook met flinke hagel. Dat paardrijden konden we dus wel vergeten. Dus zetten we onze gedachten op wat anders.

Om 13:00 kwam Celine. Gerjan riep al gelijk dat hij Risk wilde gaan spelen. Celine had dat echter nog nooit gedaan dus Gerjan moest de spelregels maar eens uitleggen. Gerjan en onze kleine man vormden samen een team. Gerjan bleek ijzersterk en won alle twee de potjes. Daarna was het tijd om alle kerstversiering op te ruimen. Na heel veel keer de twee trappen naar de zolder op en neer te zijn gelopen was alles zo ongeveer wel weg. Wel kaal zo zonder kerstboom en leuke lampjes. Danny en Stefan besloten om samen een auto te wassen terwijl Celine alvast een begin maakte aan het avondeten. Stefan had een nieuw spel mee genomen. Boeropoly. Hetzelfde als monopoly, maar dan anders. A. en Stefan namen het tegen elkaar op. Om 18:00 was het etenstijd. Op het menu stond: Aardappels, sperziebonen, rode kool en gehaktballen AKA Jordy. Na onze magen goed gevuld te hebben is Celine samen met Gerjan en Jordy even naar de HAP geweest omdat Jordy's ochtends in zijn hand gebeten was. Na een prikje en een antibioticakuur verder waren zij weer terug op de Malversweie. De rest heeft ondertussen een spelletje gedaan. Onder het genot van een schaalte vla hebben wij Nova Zembla gekeken. Voor de eerste was het al bedtijd om 20:45, Stefan besloot een kwartiertje later ook maar naar bed te gaan. Om 22:00 kroop de rest ook lekker zijn mandje in. Slaap lekker iedereen!

### ZATERDAG

Uitslapen was eigenlijk niet mogelijk deze ochtend, er moest namelijk hard gewerkt worden vandaag. En in tegenstelling van gisteren hadden we vandaag wel degelijk een planning, een zeer strakke planning zelfs. Elf uur zou Johan komen en dan zouden we beginnen met het knotten van de wilgen. Maar de dieren moesten ook door ons gevoerd worden en de stallen moesten worden uitgemest. Met een sterk team als dit waren de taken zo verdeeld. En warempel, om elf uur reden we het terrein op van de Malversweie en hadden we alles al gedaan. Iedereen kreeg een snoeischaar en zo kon het andere harde werk beginnen. Het waaide behoorlijk en we stonden best wel op de open vlakte, maar met betraande oogjes van de wind werkten we hard door. Het klinkt misschien zwaar maar wat hebben we gelachen.

Het middageten bestond uit overheerlijke sandwiches en soep, dat hadden we wel verdiend. Celine schoof aan. Daarna de laatste paar knotwilgen nog gedaan. Na al dat harde werker was iedereen wel een beetje moe. Stefan heeft warme chocolademelk gemaakt. Gerjan en



Brandon wilden graag een stuk lopen in verband met een deelname aan de kustmarathon. De rest ging even tv kijken. Met honger schoven wij aan tafel; Bistrokrieltjes, Hollandse groeten, sperziebonen en gekruide kip. Na een gezellige maaltijd werd er even gegamed. Wooow de eerste keer van de dag. Toen kwamen we op het idee om te gaan kaarten. Een potje pesten maakt veel los. Afkijken op kaarten, elkaar helpen en proberen te winnen. Het was een dolle bol. De avond hebben we afgesloten met een filmpje: Ratatouille. Nu lekker ons bed in en lekker dromen.

## ZONDAG



Na flink wat hard werken van de dag ervoor was het nu tijd om uit te slapen. Jacomijn had alles hierom heen gepland, zachtjes schoonmaken zodat niemand wakker word. Maar goed, niets is zoals het gaat en ja hoor, om negen uur stond de eerste al beneden. Dat uitslapen hier op de zondag is altijd een verrassing haha. Het ontbijt stond wel al klaar dus kon iedereen aan tafel. Nadat iedereen wakker was en gegeten had ging de hele groep naar de Stelle. Wederom werden de taken eerder verdeeld en was alles, maar dan ook echt alles, gedaan in 1 uur, complimenten iedereen! Er waren wat speculaties omtrent het 'spookhuis' te Ouwkerk, er bleek wat in het water te liggen. Dus ja, hup de bus in om nog even te kijken. Het bleek 1 grote grap en zo was onze dag weer goed begonnen. Bij terugkomst was het tijd voor een ieder om zelf te kiezen wat te gaan doen. De tafel werd opnieuw gedekt maar wel wat later als normaal. In de middag kwam Johan weer langs voor het knotwilgen, het zou fijn zijn als dit afgemaakt kon worden dit weekend. Maar met zulke harde werkers op de groep moet dat geen probleem worden.

Iedereen bedankt voor alle gezelligheid dit allereerste weekend van het jaar! We hebben de toon gezet, op naar meer gezelligheid en vertoeven hier op de Malversweie. Tot de volgende keer.

Groetjes Jacomijn, Marjan, Celine en Joyce

[Klik hier voor de foto's](#)