

Weekendverslag 17-19 januari

Vrijdag

Weer een gezellig weekend staat er voor de boeg. Stefan en Nicole die er al op tijd waren hielpen mee met voorbereidingen en boodschappen. Nadat om 17.30uur iedereen gearriveerd was kwamen de gebakken aardappelen, rode kool, salade en vleesjes op tafel. Vooral de salade viel in de smaak, want een grote schaal vol werd helemaal opgegeten. Na het eten werden er verschillende oud Hollandse spelletjes klaargezet. Koekhappen, snoephappen en sjoelen. Vooral bij het snoephappen werd heel hard gelachen, want met je mond snoepjes uit een laagje water vissen blijkt toch moeilijker dan gedacht. Na het lachen en gieren met deze spellen was het de bedoeling serieus te blijven bij het spel "de jongens tegen de meisjes". Gelukkig bood Gerjan zich vrijwillig aan om meisje te zijn, want anders was de verdeling niet optimaal.

De jongens wonnen uiteindelijk en dit net op tijd, want het was ondertussen al tegen 22.00 uur gelopen en dus bedtijd. Morgen weer een nieuwe dag.

Zaterdag

Iedereen hield zich netjes aan de opstaan tijd en daardoor zaten we om half9 lekker aan tafel. Twee jongens hadden grote plannen om te gaan hardlopen naar de Stelle, daar stallen te mesten en dan weer terug te joggen. Claudia en Stefan gingen meefietsen, maar ze waren nog geen 300meter of de smoesjes kwamen, mijn been doet zeer, het is koud ect, haha! Nadat ze plechtig beloofd hadden dat ze dan Joyce goed gingen helpen met opruimen, mochten ze omkeren. Stefan en Claudia waren de bikkels en hebben samen de stallen gemest op de Stelle en de paarden nog even beweging gegeven door middel van longeren. Patrick en Linda namen het dieren voeren voor de rest voor hun rekening. Op de Malversweie werden takken opgeruimd en binnen even alles aan kant gemaakt. Na een heerlijke lunch met wentelteeftjes is de groep lekker naar het bunkerbos geweest, blijft favoriet. Er werd geklimt en geklauterd en lekker vertoppertje gedaan. De rode wangen waren goed aanwezig en iedereen was rozig in de bus.

Tegen het avondmaal nam Simone het over van Joyce. Ze leerde de jongens nog even hoe het dartspel ook alweer in elkaar zat 😊 en maakte daarna de lasagne af. Met een heerlijk kruidenstokbrood erbij ging het er bij iedereen in als zoete broodjes. Zelfs Wesley, die het eigenlijk nooit zo lekker vindt, heeft het opgegeten en moest toch echt toegeven dat het lekker was. Nadat iedereen hierna even gedoucht had en een toetje had gegeten doken Pascal, Dylan, Celine en Simone de keuken in om cake en muffins te bakken. In de woonkamer draaide ondertussen een leuke film op tv "Puss in Boots". Al lachend ging de avond om en doken we lekker in ons warme bedje.



Zondag

Vanmorgen, ondanks dat het wel mocht, besloten een aantal jongens dat ze geen zin hadden om uit te slapen. Dave, Wesley, Dylan en Pascal zaten daarom lekker op tijd bij Simone aan de ontbijttafel. Met een gekookt eitje wakker worden vonden ze toch wel wat.

Tegen half 10 kwamen ook de andere jongens uit hun kotje en konden we om half 11 naar de Stelle. De teams waren al gemaakt; Brandon en Wesley droogvoer en water, Stefan en Dylan de groenten, Nicole en Dave mestten de stallen en Simone en Pascal ontfermden zich over het hooi en het opstrooien van de stallen. Gerjan was vliegende keep en hielp daar waar iemand iets niet lukte. Door alles zo samen te doen hadden we uiteindelijk in een uurtje tijd alles al klaar! Gerjan opende nog even zijn schoenenpoets-service en borstelde op verzoek de vuile blubberlaarzen schoon.

Terug op de Malversweie gingen de jongens met zij allen even een race spel doen op de x-box en dekte Simone de tafel.

Toen Marjan om 13.00 kwam schoof ze met de jongens en meiden lekker aan tafel. Het werd een lekkere spelletjes middag en er werd nog wat gebakken. Om 16.00 kwamen de ouders alweer om het weekend af te sluiten.

Groetjes,

Marjan, Simone, Linda, Joyce, Celine en Claudia.

[Klik hier voor de foto's](#)