

Weekendverslag ouderenweekend 2-4 mei 2014

Vrijdag

Zo ouderenweekend is weer aangebroken en dat noemen ze niet voor niets 'chillweekend'. Na een lekker avondmaal waar de jongens aan meegeholpen hadden, was het tijd voor gezelligheid. Bordspellen op tafel en lekkere chipjes voor het pakken. Uiteraard werd ook de Xbox even aangeslingerd. De tassen moesten alvast ingepakt worden, want morgenochtend wilden we op tijd weg en haasten is niet het sterkte punt van de jongens in de ochtend. Rond 12uur ging iedereen lekker naar boven, in sommige kamers werd nog wel eventjes nagekletst.

Zaterdag

Toen om 11 uur Simone kwam, stonden de mannen al klaar. Mooi, want zo konden we direct weg. Nog even snel langs de Stelle om de dieren van eten te voorzien, waar we zo snel klaar waren, dat we binnen het half uur weer op pad konden. Na anderhalf uur rijden kwamen we aan in Duinrell. De groep bleef gezellig bij elkaar en we begonnen met een rondje rodelen. Voor sommige was dit best even spannend, want zij hadden dit nog nooit gedaan. Brandon had het echter snel door en ging in vogelvlucht van de baan. Hierna op pad naar de wildwaterbaan. Blij toe dat de mannen bij binnenkomst in het park hun zwembroek alvast aangedaan hadden, want in de open boot blijf je niet echt droog. Brandon en Kevin vonden zichzelf nog niet nat genoeg en gingen toen ze uit de baan kwamen nog even 'voor' het scherm staan. Dit scherm staat er zodat mensen daarachter kunnen kijken hoe de boot naar beneden gaat. DE vloedgolf die dan opspat komt tegen het scherm aan. Je kunt je indenken welk effect het dan heeft als je VOOR het scherm staat. Doorweekt als katjes kwamen Brandon en Kevin weer bij Simone, die al klaar stond met een handdoek. Na de andere achtbanen te hebben getrotseerd, was het tijd voor het Tikibad. Natuurlijk iets waar de jongens de hele dag naar uitkeken. Omdat we redelijk op tijd waren, viel het mee met de drukte. Dat bleek, want bij buitenkomst stond er een gigantische rij. Net op tijd besloten om te gaan zwemmen dus. Op de terugweg zijn we nog even gestopt bij de Burgerking voor een hapje, waar we ook net op tijd waren, precies voor de drukte.

Zondag

Om 09.00 kwam Linda om Simone af te lossen, maar de rest lag nog diep in slaap. Om 10.00 moesten ze toch wakker gemaakt worden, want rond 12uur kwamen de ouders alweer om ze op te halen. Er stond een lekker ontbijtje klaar en iedereen had netjes zijn tas ingepakt en kamer opgeruimd. De meeste jongens wilden eigenlijk nog niet weg, want ze wilden nog wel eventjes helpen met de dieren voeren, haha! Dave die had geluk, want die woont zo dichtbij dat hij Linda nog wel even geholpen heeft met de dieren voeren. Tot volgende maand jongens!

[Klik hier voor de foto's](#)