

Weekend: 16 mei tot en met 18 mei

Vrijdag

Langzaam kwamen alle kinderen 1 voor 1 binnen en zochten hun plekje op. Voor het eten was het nog eventjes computer tijd, en om 6 uur zijn we lekker gaan eten. Lasagne stond op het menu! We hadden 2 volle oven schotels voor ze klaar gemaakt. Toen het buikje vol gegeten was en de corvee gebeurd is, gingen Claudia en Stefan een lekker kwark taart maken. De rest mocht nog even gamen. Om 7 uur gingen de computers uit en gingen we eerst een toetje eten en daarna met zijn allen verstoppertje spelen! Wat hadden we het gezellig, de gekste verstop plekken werden gebruikt! En toen was het 8 uur.... Tijd voor: TAART! Iedereen zat er lekker van te smullen. Dat hadden Stefan en Claudia goed gedaan! Na de taart zijn ze nog even op de trampoline geweest. Om kwart voor 10 ging iedereen naar boven, tijd om te slapen! Morgen weer een nieuwe dag vol gezelligheid...

Zaterdag

Simone nam om 13.00 letterlijk het touwtje van Celine over. Aangekomen bij het Watersnoodmuseum werden de hoofdstellen verwisseld voor halsters en konden Ego en Donnie eerst even het gras proeven. De jongens ontdekten het nieuwe buitengebied ook eerst even zelf. Leuke bruggen, waterplasjes en een grondwaterpomp werden uitgetest. Door de warmte was er niet heel veel aanloop, maar toch hebben we 8 kinderen blij mogen maken met een rondje op de rug van de pony's.

Om onszelf een compliment te geven (en omdat het zo warm was), kochten we lekker een ijsje. Claudia ging met Pascal en Wesley terug naar de boerderij, Gerjan en Dave stegen weer op en gingen met Simone naar het strand. Daar ging het zadel van Donnie af, gingen de paardrijlaarzen uit en namen de jongens (mét pony) een verfrissende duik. Voor Ego werd het snel te diep en die zwom een paar flinke meters met Dave op zijn rug. Donnie liet zich niet zo gek maken en stapte rustig door. Een trotse Simone stond aan de waterlijn!!!

Terug op de Stelle aangekomen stond Claudia al klaar om ons op te halen.

Na een lekkere maaltijd, kippenpoten, gebakken aardappelen en groenten ploften we allemaal tevreden op de bank en keken we de leukste spelshows van de zaterdagavond. Slaap lekker allemaal!

Zondag

Na een op-het-gemak-ontbijtje vertrokken we, ingesmeerd met zonnebrand en wel, naar de Stelle. De dieren voeren, maar vooral water geven. Dat gaat met deze dagen hard en moet soms wel twee keer per dag gevuld worden. Gelukkig was het allemaal zo gebeurd met zijn allen en konden we snel nog even naar het strand voor een verfrissende duik. Na deze welkome verkoeling was de zondagochtend weer voorbij en maakte Simone voor de lunch Smak. Enne, met dit weer eten we natuurlijk buiten!

Op de planning van de middag stond het strand op. Iedereen zocht een fiets uit, pakte een handdoek en werd nog even ingesmeerd door Simone. Nadat de tas was ingepakt met drinken en een koekje konden we dan om half 2 eindelijk vertrekken naar het strand. Binnen een kwartier zaten we allemaal op een handdoek op het strandje van Ouwkerk. Gerjan die vond het zonnen wel weer genoeg en ging samen met Pascal naar de zee. Wesley en Dave zochten de rust lekker op door tussen de stenen op de pier krukols te zoeken. Even laten kwamen ze met een volle emmer met krukols terug. Om kwart over 3 werden we fietsen weer gepakt en fietsten we met zijn allen terug naar de

Malversweie. Aangekomen op de Malversweie konden de jongens nog heel even gamen voordat hun vader en- of moeder hun op kwam halen na een gezellige en heel leuk weekend!

[Klik hier voor de foto's](#)