

Weekend 28maart t/m 30 maart

Vrijdag

Zo er staat ons weer een zonnig weekend te wachten. We besloten gelijk goed te beginnen en Linda heeft met Quintus, Stefan, Esperanza en Nicole de paarden op de Stelle gelongeerd en gereden.

Quintus was een grote hulp en hielp zijn zusje op Donnie. Stefan heeft laten zien hoe goed hij kan longeren. De andere kinderen op de MW hebben pannenkoeken gebakken voor het avondeten, want het is nationale Pannenkoekendag! Er zijn maar liefst 7 pakken pannenkoekenmix doorheen gegaan, dus dat zegt wat over de kwaliteit van het eten.

Na het eten ging we verder met buiten spelen, er werd lekker gevoetbald. Toen het donker waren we van plan een lekker kampvuur te maken. Dit was moeilijk dan gedacht, maar de aanhouder wint. Om kwart over 9 was iedereen lang genoeg buiten geweest en werd het toch wel redelijk fris. Na lekker een half uurtje tv gekeken te hebben, was iedereen goed tot rust gekomen en was het tijd om lekker te gaan slapen. Het was een top dag zo lekker buiten met zijn allen.

Zaterdag

We begonnen de dag met een heerlijk zonnetje en besloten om na het ontbijt met zijn alle naar de Stelle te gaan om de dieren te voeren.

Alle werkzaamheden werden binnen no-time op de Stelle gedaan en zo waren we om half 12 alweer terug op de Malversweie.

Jacomijn heeft ons lekker verwend tijdens de lunch. Ze had pistoletjes, croissantjes en worstenbroodjes meegenomen voor bij de lunch en dat ging er bij de meeste wel in! Na de lunch mochten we even vrij spelen. Daarna stond een middagje strand op het programma. Tessa ging met Cordell, Quintus en Dave op de fiets richting het strandje van Ouwkerk en de rest ging met Celine en Claudia mee in de bus. Gerjan wilde nog even zijn wetsuit ophalen op de Stelle zodat hij zijn nieuwe surfplank kon uitproberen in het water.

We hebben een heerlijke middag genoten in de zon. Dave en Cordell waren samen aan het wafeboarden. Pascal liep een rondje met Claudia over strand.

Esperanza maakte prachtige zandkastelen en zocht schelpen. Terwijl Celine een balletje trapte met Quintus.

Er waren ook wat mensen aan het kano'en op het strand en Gerjan kon het niet laten om te vragen of die misschien ook een rondje mocht doen. Om 4 uur besloten we om weer terug naar de Malversweie te gaan waar we voor het avondeten nog even lekker vrij konden spelen.

Om 17.00 uur was het wisseling van diensten en Simone loste Celine en Claudia af. Tessa en Simone bereidde het eten voor, terwijl er flink gevoetbald werd buiten. Het was ten slotte nog steeds lekker warm buiten. Twee volle pannen met vulling en twee en een halve ovenschaal met wraps gingen er doorheen. De geitenkaas werd geproefd en viel vooral bij Esperanza flink in de smaak.

Na het eten, de corvee en het douchen had Simone een leuk idee. De film Turbo (over een slak die denkt heel snel te zijn), werd erbij gepakt en wat bleek, het hoesje was leeg. De dvd ligt waarschijnlijk nog ergens thuis, erg handig ☺. Gelukkig had ze een reserve en keken we met zijn allen naar "White House Down", een spannende actie film. Helaas was het bedtijd en konden we hem niet helemaal afkijken, maar morgenochtend zullen we dit, voor we naar de Stelle gaan, eerst even doen. Hij was juist op het spannendste stuk gekomen. Slaap lekker allemaal.

Zondag ochtend

Goedemorgen, gelukkig, de zon lacht en de lucht is blauw..... Of toch niet? De morgen begon donker, met regen, maar ergens achter de wolken deed de zon zijn best.

Na het ontbijt was het gelukkig ook al flink opgeknapt en besloten we om gewoon lekker met zijn allen op de fiets naar de Stelle te gaan. Helaas bleek er net één fiets te weinig te zijn, dus pakte Simone de skeelers en besloot Gerjan om op de step naar de Stelle te gaan, wat hem achteraf toch best tegen viel. Op de Stelle verdeelden we de taakjes, dronken we lekker een drankje in de zon en werd er eigenlijk genoten van het weer.

Op de terug weg, met hier en daar een wissel van vervoersmiddel, werden er al plannetjes voor die middag gemaakt.

Na de lunch vertrok iedereen naar buiten, lekker een potje voetbal, Simone even helpen op het gras om alle losse takken klein te maken of gewoon lekker genieten van de zon op de trampoline.

Al snel was het alweer 16.00 en kwamen de ouders alweer.

[Klik hier voor de foto's](#)