

Activiteitenweekend: Efteling!
10-11 Januari 2014



Vrijdag

De eerste editie van een speciaal weekend is aangebroken: een activiteitenweekend. Rond half6 waren de meesten binnen en na even bijgekletst te hebben, gingen we rond 18.00 aan tafel. Op tafel stond een gerecht wat we nog nooit gegeten hadden: sperziebonenschotel met gehakt en aardappelpuree. Nou, er werd mega veel gegeten en de vingers werden afgelikt, dus probeersel geslaagd! Na het eten stond Cordell een best grote afdroogtaak te wachten, maar die werd zonder mopperen weggewerkt. Om alvast het uitje van morgen voor te bereiden werden de tassen met eten en drinken alvast ingepakt. Rond half8 kwamen de bordspellen weer op tafel en werden er meerdere spellen gedaan. De tijd vloog en morgen wordt een lange dag, dus iedereen ging lekker op tijd naar bed.

Zaterdag

Er was toch wel een zekere mate van zenuwachtigheid te merken, want al vanaf half6 begon iedereen met naar de wc gaan. Om 8uur was het tijd om aan te kleden en naar beneden te gaan, rond half9 zaten we met zijn allen aan het ontbijt. Er moesten ook broodjes knakworst gesmeerd worden als lunchpakket. De planning was om om half10 weg te rijden, maar dit werd iets eerder omdat iedereen er al helemaal klaar voor was. De heenrit ging zonder problemen en na iets langer dan een uur parkeerde wij bij de Efteling. Na nog even de regels herhaald te hebben, gingen we in twee groepen het park verkennen. Brandon, Dave, Cordell en Nicole liepen met Joyce mee en Esperanza, Quintus en Noam gingen met Linda mee. De lange rijen mochten we omzeilen doordat we een verklaring van de dokter hadden kregen, dus overall lekker snel in via de invalideningang. Het hoogtepunt van het groepje van Linda was toch wel het sprookjesbos. Rond 1uur begonnen de buikjes te rommelen, dus tijd voor patatjes! We besloten gezellig met de twee groepjes bij elkaar te eten. Dit was eigenlijk zo gezellig dat we de rest van de middag als 1 groep gelopen hebben. De Droomvlucht was de enige attractie waar we wel in de wachtrij moesten staan, maar iedereen vond het het wachten gelukkig waard. Als laatste attractie gingen we in de bobsleebaan. Na zoon hele dag buiten zijn begon iedereen het best wel koud te krijgen, dus rond half6 gingen we lekker terug naar de bus. Als avondeten hadden we de lekkere broodjes met knakworst nog, die werden in de bus

opgesmikkeld. Op de terugweg brachten we Brandon alvast thuis en de rest werd opgehaald door hun ouders op de Malversweie.

Wij kunnen niets anders zeggen dan dat het een geslaagd 1^e activiteitenweekend was!

Groetjes Celine, Joyce en Linda.

[Klik hier voor de foto's](#)

