

PAASWEEKEND

18t/m 21 april 2014

Vrijdag

Zo, tijd voor een weekend vol lekker eten en leuke activiteiten. Er werd lekker avond gegeten, hierna nog even naar de Stelle voor de paarden en uiteraard lekker spelletjes doen.

Zaterdag



Zoals gewoonlijk moesten de dieren op de Stelle ook dit weekend verzorgd worden. Met zijn allen was het gezellig en zo gedaan. Eenmaal terug op de MW was het alweer tijd om te lunchen. Toen alle spullen van de lunch weer opgeruimd waren, was het even tijd voor vrij spelen. Simone, Marieke en Claudia pakten ondertussen de tassen in. Om 14.00u stapten we met zijn allen in de bus op weg naar Zierikzee. Allemaal gewapend met € 2,- liepen we in groepjes over de markt. Het is altijd weer een zoektocht naar de beste deal, maar Wesley en Bram kochten een heel gaaf bellenblaas" apparaat. De blaas tussen haakjes, want het waaide vandaag zo hard, dat het blazen niet echt hoefde. Wesley en Simone haalden ook nog even een grapje uit, door als echte toeristen even

een foto te maken tussen de tulpjes, we waren niet de enige, maar wel de enige uit Zeeland denken we hihi ☺.

Op de markt kon een lekker ijsje niet ontbreken en tegen 16.00u vertrokken we weer naar de Malversweie. De picknick die gepland stond vandaag was helaas ter ere van het afscheid van Marieke. Na anderhalf jaar gaat zij zich focussen op haar nieuwe opleiding. Zij bedankt via deze weg ook alle ouders voor een leerzame tijd en wenst iedereen het beste. Gelukkig had ze nog wel lekkere taart bij, zodat we optimaal met zijn allen nog even konden genieten. Toen Marieke uitgezwaaid was werden de voorbereidingen voor het avondeten getroffen. Een heerlijke Paasgourmet met alles erop en eraan. Natuurlijk weer heel veel vlees en dat was maar goed ook. Na een moeizaam opstarten met kapotte gourmetstellen, was de oplossing zo gevonden. Gourmetten op de contactgrill, dat gaat best hoor.

Nog even natafelen hoort er altijd bij, waarna Gerjan en Simone de paarden binnen gingen zetten. Normaal is dat maar eventjes, maar Ego vond het gras aan de overkant lekker en stond met zijn grote hoeven heerlijk te genieten van het gras op de camping. Even rammelen met zijn voerbak bleek uiteindelijk de oplossing, meneer stond in no time weer in de paddock. Claudia, Brandon en Boaz hadden met zijn drietjes de killerafwas al weggewerkt en dus kon er nog even gecomputerd worden. Gerjan liet zijn kunsten weer zien op de trekker in Faming Simulator, wat nog steeds een populair spel blijft bij de jongeren.

Iedereen ging toch wel op tijd naar bed, hun speurneus opladen voor morgen....



Zondag

Happy Easter everybody! Vanmorgen was het heel vervelend opstarten met een heerlijk uitgebreid ontbijt. Afgebakken broodjes en croissants, een gekookt eitje en lekkere sapjes in plaats van melk, wij genieten er toch altijd weer van hoor!

Na het ontbijt en de corvee, gingen we op de Stelle ook een Paasontbijtje brengen bij de dieren, nou ja, gewoon hun normale kostje 😊 Terwijl de taken voor de kinderen goed verdeeld waren, hadden Simone, Rick en Tessa nog een geheime missie. Zo ongezien mogelijk de paaseitjes verstoppert, inclusief het gouden en zilveren ei. Helaas, de arendsogen van Wesley, Bram en Stefan werkten dusdanig goed, dat ze de helft al gevonden hadden voordat wij klaar waren met verstoppert. Gelukkig is daar nog Paashaas Alice die, terwijl even gingen lunchen op de Malversweie, de eitjes een nieuw plekje gaf. Na de lunch kwam Linda, die natuurlijk ook niet weet waar de eitjes liggen, om met de groep naar de Stelle te fietsen en eieren te zoeken. Een spannende wedstrijd, want elk soort eitje had een eigen waarde. Het gouden ei was natuurlijk het meest waard, 50 punten. De zelfgeschilderde eieren waren ook wel wat waard. Als je een ei van jezelf vond kreeg je 40 punten en als je een geschilderd ei van een ander vond 15 punten. Laat de zoektocht maar beginnen! Er werd gelijk goed verspreid, bij de Stellekeet, tussen het fruit in de verblijven van de dieren ect. De kleine eieren werden achter elkaar gevonden, maar het gouden en zilveren ei bleef uit. Er waren kleine tips van Tessa nodig, maar toen werden ze toch gevonden door Brandon en Gerjan. Er werd nog even door gezocht en toen was iedereen toch wel benieuwd welke punten ze hadden. De eieren waren nog lang niet allemaal gevonden, maar wat wil je, de Stelle is zó groot en ondanks de redelijk zichtbare eitjes, waren er toch ook een hoop wel echt goed verstopt. Maar ach, dan hebben de campinggasten ook nog wat te doen 😊.



Het terugfietsen was nog een aardige klus met de wind, maar gelukkig hebben de kids energie genoeg. Er werd nog lekker even gerelaxed terwijl Joyce aan het eten bezig was. Natuurlijk mocht er even Farming simulator gespeeld worden. Om kwart voor 6 konden we dan eindelijk beginnen aan die lekkere macaroni! Na het avondeten had alleen Bram een taakje, want Gerjan hoefde doordat hij de meeste punten wist te behalen geen taakje te doen. Gerjan en Brandon zijn in de buurt een stukje gaan fietsen, Bram en Stefan zaten samen op de trampoline. Wesley had op tv een leuk programma gevonden wat we allemaal wel wilde zien. Pawn Stars, een programma over een zaak in het buitenland die van alles verkoopt. Mensen komen daar naartoe om spulletje te verkopen of te lenen. In de korte pauzes van het programma zijn Stefan, Bram en Joyce snel naar buiten gegaan om op de

trampoline te springen. Bram lanceerde Stefan en Joyce ontzettend hoog en had daar de grootste lol in. Rond half 9 kwamen Gerjan en Brandon weer binnen. Op de planning voor vanavond stond chocolade paaseitjes maken.

Stefan en Brandon zaten in de chillruimte muziek te luisteren, Wesley was ondertussen in slaap gevallen op de bank en Gerjan was Farming simulator aan het spelen waarbij Bram keek.

Ondertussen was Joyce met de chocolade paaseitjes begonnen. af en toe kwam Stefan even kijken bij Joyce hoe het verliep met de chocolade, maar de rest wilde liever het eindresultaat zien. Joyce moest de jongens teleur stellen want, de chocolade eitjes moesten wel hard worden en de hele nacht in de koelkast blijven... ze verheugen zich al op morgen!

Maandag.

Iedereen was al redelijk vroeg wakker en we zaten aan het 2^e paas ontbijt. Na het ontbijt hebben we de agenda doorgenomen en zouden we naar het strand gaan. Na het ontbijt waren de meningen omgeslagen en wilde de groep gaan vissen. We zijn toen in Zierikzee om aas gegaan en zijn daarna gaan vissen in Nieuwerkerk. Er zijn wat vissen gevangen en wat foto's gemaakt.

De zelfgemaakte paaseieren werden bij aankomst op de boerderij met smaak opgegeten en zelfs de zelfgemaakte paashaas van die ochtend is er niet heelhuids vanaf gekomen.

Toen de ouders kwamen om de kinderen op te halen was er gelukkig nog wat voor ze over!

Bedankt weer voor het leuke weekend!

[Klik hier voor de foto's](#)