

Activiteiten weekend 14 en 15 maart Skihal Terneuzen

Vrijdag avond

Het was een heerlijk rustig avondje met zijn allen! Eerst lekker een Hollandse pot gegeten; aardappels, groente en vlees. Daarna hebben we een lekker toetje gegeten. De rest van de avond hebben we lekker spelletjes gespeeld en muziek geluisterd. Om 10 uur lag iedereen lekker op bed..
ZzzZzzz

Zaterdag

En daar we de dag... We gingen naar de Skihal! Voor velen iets heel nieuws, waardoor het extra spannend was! 's Ochtends eerst nog even de dieren voeren en daarna hop hop de bus in! Eerst even een kleine rit naar Terneuzen en daarna kon het snowboarden en skiën beginnen! Omdat het voor velen nog nieuw was, kregen ze eerst les. De les duurde 1.5 uur. Daarvoor hadden de jongens al een klein beetje geoefend, maar nu wisten ze hoe het echt in elkaar zat. De les was om half 3 klaar, dus er was nog genoeg tijd om lekker vrij te snowboarden/skiën. Om half 6 zijn we om gaan kleden en door gereden naar Goes. Want daar stond de Mac op ons te wachten! Met volle buikjes kon iedereen weer mee naar huis!

[Klik hier voor de leuke en sportieve foto's](#)