

### **Maandag 21 oktober 2013**

Een beetje speciaal is deze herfstvakantie wel. Drie mannen komen logeren deze week, alle drie de jongens zijn bekend bij zowel de Malversweie als de Stelle. Deze boerderijen zullen ze beiden veel zien, omdat ze deze week deel uit zullen maken van de Dagbesteding. De week begon onder begeleiding van Marjan die aanbod om eerst boodschappen te gaan doen. De mannen wilden liever gelijk naar de Stelle, dus sprongen weer bij Rob in de bus. Daar wachtte Jacomijn de mannen op met..... jawel poep, heel veel poep. Stallen werden uitgemest, schoongemaakt en opgestrooid en de weien werden ook poep vrij gemaakt. Maar ach ach, wat werkten ze hard. In de middag werden al wat voorbereidingen getroffen voor de houtsnippers. Vanwege het slechte weer is er veel blubber en natte grond in de paddock dus die moet worden opgevuld. In de middag gingen we terug naar de Mal waar iedereen zijn eigen plan trok.

Om 16:00 kwam Celine. Een van de kids was cupcakes aan het bakken met Marjan. Ze kwamen net uit de oven en het rook overheerlijk! Brandon en Marco waren in het bos aan het crossen met hun fietsen. De kok van de cupcakes heeft ook Marjan geholpen met het avondeten voorbereiden. Er moest tomaat, broccoli en uit gesneden worden, want op het menu stond een broccoli schotel met aardappelpuree. Toen de mannen terug van het fietsen waren rommelde hun buikjes van de honger en konden we aan tafel. Na het eten wilden Brandon en Marco weer graag gaan fietsen. De cupcakes moesten ook nog versierd worden en toen de cupcakes voorzien waren van allerlei figuurtjes en marsepein was het tijd voor een spelletje "wie ben ik" en een kaartspelletje "pesten". En jahoor Celine werd met gemak verslagen. Na nog even televisie gekeken te hebben ging de eerste lekker naar bed. Inmiddels waren de mannen ook weer gearriveerd. Na een chipje en wat te drinken kropen ook zij in bed.



### **Dinsdag 22 oktober 2013**

Al dat werken van de dag ervoor zorgde er niet voor dat er uitgeslapen werd. Ze stonden juist te trappelen om weer naar de Stelle te gaan. Celine kon ze niet meer tegen houden, dus sprongen ze op de fiets. Daar werd het harde werken van de dag daarvoor dubbel en dwars voortgezet. De zwarte bus werd goed onder handen genomen, gepoetst zowel aan de binnen als de buitenkant. Brandon ging even gezellig in het huisje van Patrick kijken. De andere twee vormden samen een super team met de houtsnippers en de trekker. Ook het schrikdraad werd onder handen genomen door Marco, wat resulteert in het feit dat de Stelle een nieuw strak beveiligde geiten/pony's wei heeft, super bedankt! Samen met Jacomijn werd de middag afgesloten op de Stelle.

Toen Linda om 15.00 op de Stelle kwam, was het superteam nog druk bezig met houtsnippers verdelen over de natte, drassige plekken op het terrein. Brandon kwam rond 16.00 terug van Patrick en heeft nog goed geholpen met de paarden binnenzetten. Er was heel even een momentje voor zichzelf waarin gecomputerd werd tot 18.00. Marco heeft nog lekker een rondje gefietst met Simone en toen was het diner klaar van chefkoks Danny en Stefan. De kinderen die gewoonlijk doordeweeks logeren, hadden zich inmiddels bij de groep gevoegd. Op het menu stond bami met pindasaus en er werd van gesmuld. Om het af te sluiten hadden we diverse soorten vla als toetje. Brandon heeft een vriend in Oosterland wonen, dus is daar gezellig langsgegaan. De computers bleven uit vanavond en iedereen

was druk met allerlei spelletjes. Er werd gekaart en hiernaast ook 'wie is het' en 'Rummikub' gespeeld. De avond vloog om en al snel was het bedtijd. Slaaplekker!

### **Woensdag 23 oktober 2013**

In de ochtend zijn we even naar de Milieustraat in Zierikzee geweest om hele hoop rommel te dumpen. Rond 10uur waren we weer op de Stelle en begon het harde werken weer. Dieren werden gevoerd, hokken van de cavia's werden beter gemaakt en nog veel. In de middag was het tijd voor beweging van de dieren.

Marco was aan het hobbelen op de nieuwe shetlander. Deze wilde helaas niet goed luisteren, maar Marco was niet bang! Ondanks het bokken ging het op den duur steeds beter en reed Marco rondjes door de bak. Terug op de Malversweie had iedereen zin in het avondeten want we gingen naar de MAC. Hop in de witte bus op weg naar Goes. Helaas was het een beetje druk dus moesten we even wachten op ons eten, maar wachten wordt beloond want we hebben overheerlijk gegeten! We waren wat vroeg klaar en gingen alvast maar naar de kartbaan. Want ja we gingen karten. Bij het zien van de kartbaan vond Arnik het er wel heel snel uitzien en besloot toch maar bij Celine te blijven. Na het maken van een speciaal pasje en het uitzoeken van een goede helm stonden Brandon en Marco te springen om te gaan racen. Tja jongens en snelheid hé. Het was een nek aan nek race. Brandon was in het begin heel snel en vloog door alle bochten. Na een tijdje kreeg Marco de smaak te pakken en reed de snelste rondom. Helaas vliegt een kwartier zo om. Het was een nek aan nek race, maar de uiteindelijk winnaar was Marco. Vol adrenaline gingen we terug naar de Malversweie. Na nog even tv gekeken en het voorlezen van een verhaaltje ging de eerste lekker slapen. Brandon en Marco bleven nog even tv kijken, maar waren zo moe van alle activiteiten dat ze om 21:30 uit hen zelf besloten om lekker naar bed te gaan. Celine stond ervan te kijken!



### **Donderdag 24 oktober 2013**

Om half 9 was het nog stilletjes op de Malversweie. Marco was de eerste die wakker was. En toen ook de andere twee wakker waren, gingen we na een stevig ontbijt richting de Stelle. We hadden een drukke dag en prachtig weer. De drie kanjers en Celine hebben samen de stallen uitgemest en vervolgens houtsnippers gereden. Na drie volle karen houtsnippers lag de wei van de geiten en de paddock er weer mooi bij. Toen was het tijd voor het middageten. Na een tosti en een glas melk gingen we verder met onze klusjes. Het superteam van de houtsnippers heeft het zand van de paardenbak rechtgetrokken waardoor deze er weer prachtig bij lag. Iedereen heeft super hard gewerkt vandaag, petje af!!

Het eten voor deze avond was zelf gemaakte lasagne en gebakken aardappeltjes a la Joyce. Danny nam de jongens voor het eten nog even mee om te fietsen. Twee groepen kwamen bij een deze avond dus het was een drukte van jewelste aan tafel. Na de corvee kwam Boaz en die ging met Gerjan en Brandon een rondje door de polder fietsen. De anderen gingen naar de Stelle om in het donker verstoppertje te spelen. Bij terug komst kwam de pokerset



weer op tafel. Een verrassing daarin was Marco, die er niks van begreep maar uiteindelijk toch een dikke stek voor zich had. Toen de andere jongens terug kwamen voegden ook zij zich toe aan het spel. Een pizza die over was werd de oven ingedaan zodat er nog wat lekkers gepeuzeld kon worden. En zo gingen we alweer de laatste nacht in!

#### **Vrijdag 25 oktober 2013**

De routine was inmiddels al zo bekend dat het vrijdag weer helemaal super ging. De mestkar moest nog geleegd worden en dat is altijd een flinke klus, maar vele handen maken licht werk. Het water werd verversd voor het weekend en ook kregen de dieren hun portie groente van de C1000. Na de lunch was het alweer tijd om koffers te gaan pakken en lekker naar huis te gaan.

Bedankt voor de leuke week en jullie mega goede hulp!

[Klik hier voor de foto's](#)