



HALLOWEEN

Herfstvakantie 14-18 oktober 2013

Maandag

Best raar toch, als je denkt te gaan logeren op de zorgboerderij en je komt ineens terecht in een sprookjeswereld waar Sneeuwwitje de medicatie inschrijft en de gemene heks de planning op het bord staat te schrijven? Eigenlijk is dat helemaal niet raar, want alle kinderen weten dat deze herfstvakantie altijd in het thema van Halloween staat en dus heksen, griezels en sprookjesfiguren. Nadat alle kinderen, tien deze week, binnen waren moest er weer even aan elkaar gewend worden. Even een praatje met die, dan met die en uiteindelijk beslissen met wie je vandaag wil opschieten. Op het



grote scherm stond ineens een filmpje klaar. Marieke en Simone riepen iedereen bij een en samen



werd er gekeken. Stefan vond het al gelijk eng, en stopte zijn oren maar vast dicht. In het filmpje werd ons verteld dat er deze week voor ons een belangrijke taak te wachten staat. Het draait allemaal om Mister M. die graag zijn relatie met Margerita weer wil herstellen. Margerite wil echter niets van hem weten, want hij heeft haar ringen gestolen. Vanavond om 20.00uur worden we, zoals de geest in het filmpje ons verteld, in ieder geval verwacht bij het bruggetje, spannend.....

Na al die enge, griezelige gedoe, werd er een gewone lunch genuttigd. Met de buien vol vertrokken we richting Haamstede om lekker even een frisse neus te halen, computers lekker even uit. Ondanks de regen hebben we daar toch nog even leuke dingen

gezien. Een expositie met opgezette dieren en strandbeestjes. Ook was er een filmpje met uitleg te zien over mieren in Nederland en heel aparte in het buitenland. Natuurlijk moesten we ook alvast nog even een kijkje nemen in het nieuwe klimbos, wat vandaag helaas dicht was, maar wat we vast en zeker snel gaan bezoeken.

Nadat we de witte bus nog even uit de blubber hadden geduwd, gingen we op de Malversweie lekker aan de knutsel. Met rauwe pasta, spaghetti, tagliatelle en nog meer werden er op zwart papier skeletten gemaakt. De creativiteit was super groot. Na deze creatieve uitspattingen was het tijd om even vrij te spelen.



Na een heerlijk avonddiner werd er een woordspel op tafel gelegd, waarbij de kids moeilijke griezeloorden moesten combineren met betekenissen. Dit leverde best wel hilarische combinaties op. Om 20.00 was het tijd voor het spannendste moment van de dag, we moesten naar het bruggetje om Mister M te ontmoeten. Het was pikkedonker en ineens deed Mister M zijn licht aan, iedereen schrok zich helemaal rot. Het bleek een man van weinig woorden, overhandigde wel een telefoon en daarna racete hij weg met veel kabaal. SPANNEND!!

Er werd druk gebrainstormd wie het zou kunnen zijn. Na alle indrukken en al het geklim was iedereen toch best moe geworden, dus na nog even een spelletje en tv kijken was het bedtijd voor iedereen.

Dinsdag

De dinsdag begon erg vroeg voor de kids, we moesten voor half 10 klaar staan voor opa. Om half 9 zat iedereen aan tafel. Iedereen had er zin in, want we gingen naar Port Zelande! Zodra de corvee is gedaan werden alle tassen ingepakt en nagekeken door Joyce.

De jongens zaten al in de bus en sommigen bij opa, terwijl een iemand zich nog even bedacht en om half 10 nog zijn gezicht ging scheren! Aangekomen in Port Zelande kreeg iedereen een kaartje om binnen te komen, die van iedereen deed het behalve die van Marjan. De jongens vonden het prachtig, maar na een tijdje gingen ze Marjan toch maar helpen. In het zwembad was natuurlijk de wildwaterbaan buiten het leukste, maar die ging pas

om 11 uur open en dat duurde nog wel eventjes. Dat vonden de mannen niet leuk en zijn maar snel het buitenbad ingegaan wat heerlijk warm was. Nicole is nog even lekker gaan rusten vanwege



haar voet. Rond half 1 heeft Marjan de bestelling opgenomen van iedereen, het duurde wel heel erg lang voor sommigen dus die waren nog even het zwembad in gegaan. Toen eindelijk om 20 over 1 konden we frietjes gaan eten. Iedereen had honger en alles was al binnen 5 minuten op! Voor dat we het wisten waren de jongens al weer het water in en een spelletje aan het doen met een balletje die ze hadden gevonden. De afspraak was dat we om half 4 zouden gaan douchen, maar dat was veel te laat voor sommigen. Toen iedereen bij elkaar gekomen was zijn we met zijn allen gaan douchen. 5 voor 4 was iedereen klaar en we buiten verzameld hebben zijn we gaan rijden. Rob

kwam ons ophalen op de carpool bij de schelphoek. Terug op de Malversweie werden de zwemspullen uitgehangen en mocht iedereen even op de computers, playstation en de rest. Linda en Simone hadden zo goed de tijd om het eten klaar te maken. Aardappelen, boontjes, doperwtten, kipschnitzel en boomstammen. Dit ging er wel in, net een klein beetje aardappelen bleven over. De duiken in het zwembad hadden de jongens en meiden blijkbaar waren blijkbaar hongerig. Na het eten was het tijd om een eigen toetje te maken. Chocoladevla, fijngestampte hagelslag en een biscuitje waar de kinderen zelf met chocoladestift een griezelige tekst op mochten schrijven. Ook hier werd wederom door de hele groep flink aan gewerkt. De resultaten mochten er zijn. Net toen we van plan waren om de film van vanavond aan te zetten ging de geheimzinnige telefoon weer af.



Helaas hoorde Simone hem te laat en hadden we ineens een oproep gemist. Gelukkig belde Mister M. weer terug. Echter, de jongens waren zo enthousiast en heilig overtuigd dat ze wisten wie het was, dat ze hem overschreeuwde en Mister M. weer ophing... Balen zeg, nu kregen we dus geen opdracht om puzzelstukken te winnen. Blijkbaar heeft Mister M. ook internet, want nog geen 15 minuten later ging de telefoon van de Malversweie en daarop kregen we de volgende opdracht. In het gebouw zouden 4 puzzelstukken verstopt zijn en voordat Mister M. op kon hangen, waren de meeste al aan het zoeken. Simone moest toevallig even controleren of er nog medicatie uitgedeeld moest worden en prompt kwam uit het medicijnkastje nog een extra puzzelstukje vallen. De puzzel wordt zo steeds completer en we zijn er al wel achter dat het de luchtfoto van de Stelle is, maar welke aanwijzing gaan we hierop vinden?

Na de puzzel goed en veilig aan de kant te hebben gelegd, werd de film weer aangezet: Spiderwick Chronicles. Een leuke fantasie film voor alle leeftijden, maar toch lekker spannend en met genoeg actie. De avond sloten we af met wat drinken en zelfgemaakte popcorn en de rust keerde langzaam terug, wat gaat de morgen ons weer brengen?

Woensdag

De morgen is begonnen met een lekker ontbijt, allemaal zaten ze om half 9 aan tafel. De planning van vandaag was al op het bord geschreven en iedereen had er zin in. Iedereen ging mee naar de stelle om de diertjes te voeren. Stefan wilde heel graag de paarden verzorgen en een stukje rijden. Gerjan was nog aan het twijfelen of hij ook een rondje wilde rijden, maar kwam er toch op terug om niet te rijden. Nicole en Nick wilde graag Ego longeren. Toen we aan kwamen was de paddock van de paarden helemaal nat en was het niet fijn om erin te staan. We hebben eerst donnie uit zijn stal gehaald en die naar voor op het terrein gebracht, waar Patrick en Stefan al stonden om hem op te vangen. Ego bleef nog even in zijn stal staan en wij zijn begonnen met poetsen bij donnie. Toen Stefan en Patrick klaar waren is het zadel erop gelegd en zijn hoofdstel in gedaan.



Donnie had er zin in, maar Stefan al helemaal! Stefan en Nicole hebben Donnie samen naar de bak gebracht. Joyce en Jacomijn samen Ego, want die had me er toch een partij zin in en maakte een paar vreugdesprongetjes. Ondertussen waren de anderen de varkers, geiten, shetlander, kippen, cavia's, konijnen, en het schaap eten aan het geven. Joyce wilde eerst Donnie inrijden, omdat hij nogal best druk deed. Nadat dat gedaan was mocht dan eindelijk Stefan op Donnie zitten. Ondertussen was Nicole Ego aan het longeren en Nick aan het uitleggen hoe alles moest. Na een paar rondjes vond Stefan het weer genoeg. Joyce is nog even gaan rijden en ondertussen stond Gerjan te kijken hoe Joyce het deed. Joyce kreeg de vraag van Gerjan mag ik galopperen op Donnie? En ja hoor Gerjan klom op Donnie en reed hem gelijk weg. Racen door die bak en een glimlach op zijn gezicht. Toen kwam Jacomijn ons vertellen dat we moesten gaan uitstappen, omdat het al half 12 was. Gelijk is Gerjan Donnie gaan uitstappen en Nicole en Nick lieten Ego uitstappen. Toen de paarden weer lekker van hun grasje konden genieten op de wei, zat iedereen weer in de auto. In de auto kregen we te horen dat Bram, al terug gelopen was naar de Malversweie! Omdat.. hij er geen zin meer in had. Aangekomen op de Malversweie heeft Jacomijn

met Bram gesproken. Jacomijn was al begonnen met het aanzetten van de tafel. Maar voor dat we gingen eten, hebben 2 kinderen geholpen met de knakworstjes in bladerdeeg hmmm. Net voor dat we gingen eten waren ze klaar en mooi bruin. Iedereen heeft er lekker van gesmuld. Er was nog een verrassing want mister M belde weer en wilde 4 cakejes! De jongens waren door het dolle heen en gingen aan de slag. Sommigen gingen helpen met het maken van de cakejes en anderen voor de voorbereiding van donderdag avond. Hun mochten flessen gaan verven met Glow in de Dark verf. Dat vonden ze zo leuk dat ze de flessen gingen uittesten op een donkere plek. De cakejes waren klaar en werden in de oven gezet. De kinderen mochten vrijspelen en gingen ieder zijn eigen ding doen. Jacomijn had de tafel al vol gezet met versier spulletjes om spookjes, pompoenen en andere dingetjes van marsepein te maken. Wesley was er al eerste bij toen de cakejes al een tijdje hebben staan afkoelen en het versieren kon beginnen. Iedereen wilde zijn eigen creatie maken voor Mister M en dat is goed gelukt! De hebben de cakejes verpakt en neer gelegd bij het zwembad zoals Mister M dat wilde.



Donderdag

De spanning voor vanavond was al vroeg te merken, allemaal vroege vogels vandaag. Na een lekker ontbijtje kwam er weer een telefoontje van Mister M. Hij vertelde dat hij 10 pompoenen had verstoep buiten op het terrein van de Malversweie en dat hij niet wist waar hij vanavond moest zijn. De kinderen moesten de pompoenen uithollen, er een kaars in zetten en zo de oprit van de Stelle verlichten. Hier waren we gezellig een hele ochtend mee zoet, maar zonder twijfel zijn de pompoenen dit jaar mooier dan ooit. Er werden sjablonen gebruikt om vleermuizen uit de kerven en de meest boosaardige gezichten werden gecreëerd.

Voor de lunch stonden wentelteefjes op het menu, dus Jorn en Stefan doken de keuken in met Linda om deze te bereiden. Ze waren binnen een paar minuten op tijdens de lunch, dus wij zeggen: missie geslaagd. In tegenstelling tot de rest van de week was het vandaag een mooie zonnige dag, dus lekker naar buiten. Er was een letterfietstocht uitgezet en die gingen de kinderen die wilden samen met Joyce en Danny ontdekken. De twee oudsten gingen voorop en hierna volgden de rest. Er werd binnendijs, buitendijs, langs het strand, door het dorp en op allemaal polderwegen gefietst. Twee koks bleven bij Linda die lasagna voor vanavond aan het maken was. Verse lasagna voor meer dan 10 personen is best een klus, dus zij kon wel wat



hulp gebruiken.

Na iets langer dan een uur gefietst te hebben, was iedereen weer terug op de Malversweie. Aan de rode wangen te zien, was het best een pittige tocht geweest. Tijd voor nog lekker eten relaxen voordat iedereen aan tafel kon schuiven.

Er werden kaartspelletjes gespeeld en ook nog even tv gekeken. De spanning stijgt naarmate de dag vordert. Het avondeten wordt snel naar binnen gewerkt en door een wedstrijd van Danny (een nieuwe stagiair) ging dit in volledige rust; "Wie het langst volhoudt om niet te praten". Na het eten en de corvee ging Simone verder met het schminken, waar ze voor het eten al mee begonnen was. Gerjan werd een skelet, Dave een duivel en iemand anders zijn gezicht werd opgesplitst in tweeën. Stefan ging door als doodshoofd. Attributen werden verzameld en om 19.30 vertrokken we naar de Stelle. Heel blij waren wij met Danny zijn snelle auto, want heel stom, we vergaten het belangrijkste; de puzzelstukjes.



Op de Stelle aangekomen werden we verwelkomd door een heks, die ons vroeg om onze zelfgemaakt pompoenen als lichtpuntjes bij de ingang van de Stelle te zetten, zodat Mister M. precies wist waar hij moest zijn. In de Stellekeet wachtten twee andere heksen die ons uitleg gaven over de opdracht. Nadat we bij 8 posten langs geweest zouden zijn, moesten we in het bezit zijn van de complete puzzel en zouden we de plaatsen van de magische ringen moeten ontdekken.

In twee groepjes werd er op jacht gegaan naar de ontbrekende puzzelstukjes. Zo moesten we langs een heks waar we een memory spel moesten klaren, we kregen bij een pompoen een geheimschrift om te ontcijferen, in het dagdeel zat een skeletje die ons een opdracht gaf met een sjoelbak. In het jampottenhuis moesten we bij de kookheks met ons handen in een ketel op zoek naar het puzzelstukje en in het voerhok werden we getest op onze smaak. Geblinddoekt moesten we hier proeven en raden wat we opgediend kregen. In de loods was een heuse geheime gang gecreëerd waar we door twee magere Heins opgewacht werden en 5 opdrachten moesten doen, van proeven tot een snelheidstest.



Nadat alle twee de groepjes de opdrachten doorlopen hadden, vonden we op de kaart de plaats van de ringen! Met een spa werden de ringen opgegraven en overhandigd aan Mister M. De ringen moesten voor vanavond 00.00uur in het vuur gegooid worden en dat is gelukt!



Mister M. onthulde zich en het was:..... Kees! De wederhelft van Jacomijn! Sommige hadden wel aan hem gedacht, maar het was toch nog steeds een verrassing.

Met zijn allen verwarmde we nog marshmallows, kregen we van Alice een heerlijke cakepop in de vorm van een spookje en na wat te drinken was het tijd om te gaan boenen. Schmink afboenen! Gelukkig bleek dit zo gebeurd te zijn en lag om 22.30uur iedereen lekker op bed. Morgen mogen we lekker

uitslapen en dat namen de meeste gelijk in dank af! Slaap lekker allemaal kanjers!



Vrijdag

Vrijdag, the day after. Dat betekent, uitslapen, tassen inpakken voor degene die naar huis gaan en kamers aan kant voor degene die blijven. Op deze vrijdagmorgen bakken we lekker een eitje om een goede start te maken. Nadat iedereen zijn of haar kamer heeft opgeruimd resteren we de ochtend met een spelletje, wat drinken met lekkers en plakt Simone hieronder nog even de groepsfoto van gisteravond! Nogmaals bedankt voor een hele gezellige week!



[Klik hier voor de overige foto's!](#)