

Ouderenweekend 1-3 Maart 2013

Een nieuwe maand en deze begint met een ouderenweekend. Na een volle week voorjaarsvakantie te hebben gedraaid, bleven Talitha, Nicole, Gerjan en Brandon. Hier komen vandaag Martin, Kevin en Damian nog bij. Een gezellig clubje van 7 man. De sfeer was direct goed en iedereen ging weer gelijk in overleg over wie nu bij wie zou slapen. Tijdens het eten van de Paella en de Teriyaki, heeft Simone het rooster erbij gepakt en zo kwamen, vooral de jongens, al snel tot een goede oplossing. Zo doen we dat in een ouderenweekend, onderling overleg en zorgen dat er snel een oplossing komt. Dit alles gaat, steeds meer, zonder invloed van de begeleiders en daar mogen wij best wel een beetje trots op zijn allemaal!

De vaat werd vanavond opgepakt door Talitha, Nicole en Simone. Het was daarom ook zo gebeurd. Brandon en Kevin gingen bij C1000 nog even op zoek naar Ben en Jerry's ijs, maar helaas. Daarom maar lekkere koeken gekocht en wat lekkers te drinken. Het hele 'energy-drink' verhaal hebben de boys ook heel goed opgepakt en Brandon kwam tegen Simone wel even vertellen hoe hij dat kon ondervangen. 'Ik breng de bon wel mee Simone, van wat ik gekocht heb, dan weet ik zeker dat het niet fout kan gaan ok?'. Ook daar weer een compliment, heel goed opgelost!

Damian heeft, zoals beloofd, dit weekend zijn 'bijna voltallige' Dj opstelling mee genomen en na het eten ging dan ook de volumeknop flink open. Dit kan vanavond, want de burens Linda en Jeffrey zijn op vakantie. Knallen maar! En dat deed het. Zo hard zelfs, dat op een gegeven moment de box van tafel viel. Brandon liet zijn hakken en jump specialiteiten even zien. Marieke en Simone lieten zich niet kennen en deden stoer meer. Om niet achter te blijven op de nieuwste hype 'harlem shake', hebben wij er ook 1 gedaan. Ouders vragen zich nu vast af, wat is dat?! Een harlem shake is een filmpje wat je maakt van een groepje mensen. Van dat groepje mensen begint 1 iemand op de film heel raar te dansen en de rest van de groep doet 'gewoon'. Leest een boek, computert of speelt een spelletje. Op een bepaald moment in het liedje komt er een brake. Na deze brake gaan ook de anderen van de groep klaar staan en zodra de muziek weer begint danst iedereen heel gek en wild. Kun je voorstellen hoe dat er uit gezien heeft? Haha.....

Na een frisse douche en een spelletje Party and Co of xbox was het om 00.00 tijd om naar boven te gaan. Tot 01.00 uur hebben we met zijn allen op de leidingkamer nog even gechillt en met Simone de afspraak gemaakt dat zij vanaf half 2 geen activiteiten meer wilde zien op de Whatsapp. Keurig om iets over 01.30 waren de telefoons offline en heerste de rust terug.

Deze rust duurde tot ongeveer zaterdagochtend half 10. De eersten kwamen hun bed uit gestrompeld en voor het eerst sinds lange tijd in een ouderenweekend, zaten we met zijn allen weer aan de ontbijttafel. Eieren, tosti's en vla werden er gegeten. Hierna met zijn allen naar de Stelle. Marjan haalde de groenten met Martin, Damian, Kevin en Nicole. Simone was al vooruit gereden met Gerjan, Talitha en Brandon. Zij gingen gelijk aan de slag bij Donny en Ego, onze nieuwe pony's op de Stelle. Voeren,

dekens af, loslaten in de wei. Vooral dat laatste was nog even spannend, want het was pas de tweede keer dat de pony's de wei in gingen, samen. Gelukkig geen problemen. Bij het schaap roept Martin ineens: "Hij zit vast". Wij kennen Martin en reageren niet altijd gelijk, want Martin kan nog wel eens een grapje maken. Dit keer had hij echter wel gelijk. Het schap had zich klem gezet in de voerbak. Damian ging als een speer om gereedschap, Gerjan werd gehaald en ook Johan, die toevallig aan het werk was op de Stelle. Door goede samenwerking werd het schaap bevrijd en toch maar besloten dat de voerbak niet in de wei mocht blijven staan. Marjan, die met haar groepje al terug naar Malversweie ging, zorgde daar voor warme broodjes. Gerjan en Brandon mestte nog even de stal uit en er werd nog even flink gekroeld.

Terug op de Malversweie wederom met zijn allen aan tafel en met de tomaat, komkommer en sla van Simone werden er verse belegde broodjes gezond gemaakt, smullen dus! Om half 2 zijn we vertrokken naar Duinrell, dit moest even met een omweg want Danielle kon haar Tom-tom nergens vinden en moest dus even een andere lenen want zonder tom-tom zou het toch wel een spannende reis worden.

Onderweg luisterden we naar hardstyle om een goed weekend gevoel te krijgen.

Aangekomen op Duinrell opende een ware jacht op de toiletten, het park bleek dicht en we moesten dus een flink stukje lopen naar het zwembad, Jacomijn stond op "klappen" dus de vliegende kraan met stromend water deed haar geen plezier. Gelukkig konden we bij het zwembad snel terecht. Eenmaal binnen moesten we goed zoeken voor een plekje om onze spullen neer te zetten. We vonden uiteindelijk 1 stoel, maar binnen een uurtje hadden we er een stuk of 6 bij gehaald. Dat we deze met ons leven moesten bewaken bleek wel toen er een vrouw vroeg of, een op dat moment lege stoel, bezet was en ondanks dat die vraag met ja beantwoord werd, ze de stoel alsnog pakte. De glijbanen vielen ook deze keer weer in de smaak en dat we dan iets langer dan normaal moesten wachten, namen we dan maar voor lief. Ondanks de tas vol met eten en drinken hadden we toch wel trek in een patatje. Omdat we niet wilde dat onze stoelen weer werden ingepikt heeft Daniëlle heel lief aan de badmeester gevraagd of we beneden mochten eten. Dit mocht wel als we alles maar netjes opruimden. De bestelling verliep wat minder soepel, deze beste man tikte eerst 1000 friet aan, dat vonden we echter toch wat te veel. Hij beaamde echter dat hij dat wel snel kon bakken, waarom we dan zolang moesten wachten op ons uiteindelijke 10 friet en wat snacks was voor ons toch wel een raadsel. De wel gemeente excuses en het heugelijke vermaak om het accent van deze man maakte dit weer goed. De friet en snacks waren binnen korte tijd genuttigd en voor we het wisten lagen de meeste al weer in het water. Na nog een paar rondjes in de glijbaan was het toch echt tijd om te gaan douchen. De tom-tom maakte een kleine fout waardoor we binnendoor moesten rijden, echter was dit ons gelukt want het bleek dat de zwarte bus toch wel erge dorst had. Bij het tankstation deed Jacomijn de schokkende ontdekking dat haar portemonnee kwijt was, hierin zat de pas van de stichting. Met de Tom-tom terug naar Duinrell, maar de portemonnee bleek toch in de auto te liggen en kon Jacomijn terug. De Tom-tom dacht hier echter anders over en stuurde haar naar huis. Gelukkig luistert ook de leiding wel is niet en wist Jacomijn ons te vinden. Thuis hebben we nog wat gegeten en de zaken voor morgen besproken. Na het luisteren van een muziekje hebben we deze dag afgesloten.

Net als iedere zondag in een ouderenweekend, is ook deze zondag weer de zondag van **UITSLAPEN.** Mannen omwikkeld in dekbedden, mannen alleen in trainingsbroek, mannen die nog héle kleine oogjes hebben komen dan één voor één uit bed. De meiden doen dan net nog iets meer moeite om er nog toonbaar uit te zien, maar ook die kunnen niet verhullen dat het weer twee lange dagen zijn geweest. Na een ontbijtje en de altijd 'ik-mopper-echt-niet-afwas', werd het weekend afgesloten met het verzorgen van de dieren, vooral veel spelletjes op de Xbox en op héél ongebruikelijke tijden eten. Dank je wel weer mannen en dames!



[Klik hier voor de foto's](#)