

Weekend 23 t/m 9 juni

### Vrijdag

Wat een weer! Erg leuk om te zien want zo voor vijven druppelden er allemaal bruin gezonde gezichten binnen. Het rook al heerlijk in de boerderij want er stond versgemaakte lasagne op het menu. Door het warme weer was het ook wat drukker op de weg want iedereen wilde nog steeds het eiland op. Maar zo net voor zessen waren we compleet en konden we aanschuiven. Alsof het zo bedoeld was; buikjes vol en er lag nog maar één schep lasagne in de ovenschotel die echt niemand meer op kon. De planning van de avond werd besproken en daarna werd de corvee gedaan. Van zo'n heerlijk weertje, en dan zeker nog in de avond, moet genoten worden en dus gingen we naar de Stelle. Daar werden de paarden eten gegeven en werd er even een klein rondje gedaan bij alle andere dieren. Ook werd alvast de barbecue meegenomen voor naar de Malversweie, altijd handig als die klaar staat. Ons pad vervolgde naar het strand waar het nog best goed vertoeven was. Dave had zijn fiets bij en durfde best van de dijk af te fietsen! Na heerlijk even te hebben uitgewaaid en het zand tussen onze tenen te hebben gevoeld.



Terug op de Malversweie werd er nog een kampvuur gehouden maar door de vele rook bleven de marshmallows nog even in het zakje, misschien een volgende keer. Daarnaast was het ook al snel tegen tien en dus tijd voor een ieder om naar boven te gaan en lekker te gaan slapen. Slaap lekker mannen !

### Zaterdag

De zon probeerde al tussen de gaten en kieren van de boerderij heen te gluren zo op de vroege ochtend. Rond half negen zaten we met zijn allen gezellig aan de ontbijttafel. Daar werd de ochtend besproken, wat we zoal gingen doen. Er werden teams gemaakt, team Malversweie en team Stelle. Het eerste team bleef met Astrid op de boerderij om lekker te tuinieren. Er werd gemaaid en gesnoeid met de prachtige nieuwe schaarmpjes. De anderen gingen met Marjan mee op stap om de groenten te halen en daarna de dieren te voeren op de Stelle. Ieder dier kreeg heel even die speciale aandacht, wat is het toch leuk om te kroelen met kippen, paarden, schapen en ezels. Julian was spontaan fan van onze shetlander en kon er moeilijk afscheid van nemen. Bij terugkomst rond half 1 werden de handen goed gewassen na al dat harde werk en schoven we aan tafel. Dat ging er wel in! Na de lunch wederom met zijn allen naar buiten, niemand bleef binnen. Met de grashark moest al het losse gras opgeharkt worden en in de kruiwagen geschept, de laatste bomen werden gesnoeid, met de tractor maaide Gerjan de slootkanten, zodat er nu weer veilig door de bocht gereden kan worden. Tussendoor werd er nog even ingesmeerd met zonnebrand





crème en gedronken ,want het werd steeds warmer. Ook vonden we nog een gewonde duif, waarvoor we de dierenambulance hebben gebeld. Omdat de duif geringd was, gingen zij op zoek naar zijn/haar baasje. Om half vijf hebben we met zijn allen opgeruimd. Martin en Anrik maakten de BBQ schoon en bakten hier vervolgens de hamburgers op. Er werd in twee groepjes gegeten, een binnen- en een buiten groepje. Met de tomaten- en groentesoep erbij was het een lekkere maaltijd,

waarbij de kinderen zelf hun broodje hamburger klaar konden maken.

Na het eten gingen Pascal, Wesley, Martin en Stefan mee naar de Stelle. Al dat gras wat we vanmiddag opgeharkt hadden, moest bij de dieren, de paardjes werden gelongeerd door Stefan en op de boerderij werd het kampvuur alvast opgestart. De avond werd afgesloten met een douchebeurt, tekencontrole en wat drinken. Slaap lekker allemaal.

### **Zondag**

Echt weer om vroeg eruit te komen was het nog niet vanmorgen, dus sliepen de meeste uit. Als eerste hoorden we wat stemmetjes om 07.45, maar veel leven was er nog niet bij.

Met een klein clubje werd er ontbeten en steeds schoof weer iemand aan die wakker was. Om 10uur zijn Martin, Dave, Julian, Pascal en Linda naar de Stelle gegaan om de dieren te voeren. De rest van de kinderen ging een toernooi op de Wii doen. Eenmaal terug op de boerderij was het alweer etenstijd en Simone stond al lekker omeletten te bakken, hmmm ☺ Toen het corvee gedaan was, was het tijd voor een potje voetbal, wat hebben we gelachen om alle schuivers over het gras. Wesley bleek een goede doelman te zijn. Na lekker wat te hebben gedronken heeft iedereen nog even zijn steentje bij gedragen aan het groenwerk rondom de boerderij en toen was het alweer tijd om lekker naar huis te gaan. Bedankt voor het gezellige en energieke weekend!



Astrid, Simone, Marjan, Marieke, Joyce en Linda

[Klik hier voor de foto's](#)