

Weekendverslag 7 november tot en met 10 november

Vrijdag avond



De kinderen waren allemaal goed op tijd voor het eten. En wat hadden ze allemaal honger! En stond vanavond rode kool, gekookte aardappelen en kippenpootjes op het menu. En wat waren ze allemaal weg van die kippenpootjes zeg! Na het eten mochten ze even vrij spelen. Ondertussen was er ook een groepje die naar de Stelle moest, om de paarden binnen te zetten. Maar dat was best nog even spannend.... Want het was hartstikke donker!!! Maar met zijn allen samen en een groot licht kwam dat helemaal goed! Ook hebben we nog gezellig bingo gespeeld. De

eerste die een volle kaart had was Stefan, dus hij mocht een cadeautje uitzoeken. Maar, bij de bingo op de Malversweie heeft natuurlijk altijd iedereen prijs!! Toen de bingo afgelopen was heeft 1 deel monopoly gespeeld. Het was een fijne avond. Iedereen deed lekker zijn ding en er hing een fijne sfeer. Rond tien lag bijna iedereen al op bed...

Zaterdag

We hebben gezellig samen met zijn allen ontbeten. Na het eten is er een groep na het vrij spelen naar de Stelle gegaan, om de dagelijkse taken te verrichten! En dat is ontzettend goed verlopen, complimenten! De groep op de Malversweie heeft monopoly gespeeld, wat erg gezellig was! Rond half één is Joyce wentelteefjes gaan bakken, en wat rook dat lekker. Rond een uur of één hebben we die lekker opgesmuld. Na het eten was het eventjes vrij spelen, en daarna zijn we in twee troepen naar de Stelle gereden. Daar hebben er een paar paardgereden en een paar spelletjes gespeeld. Gerjan heeft geholpen met het lege van de mestkar en moest zelfs nog even de held spelen door Celine over een hele vieze plas te tillen. Helaas verdween aan het einde van de middag de zon, die plaats maakte voor regen, regen en nog eens regen. Een lekker bord spaghetti ging er dus wel in en na het eten hadden we drie stoere vrijwilligers die met Simone de paarden binnen gingen zetten, in de regen natuurlijk. Gerjan zette Donnie en Ego op stal en deed de deken bij Ego op, terwijl Quintus en Stefan zorgden voor het biks. Een hoop blubber was het resultaat, zo erg, dat we de schoenen en sokken van Gerjan maar even gewassen hebben. Na het toetje werd er door Lorenzo, Brandon, Dave, Stefan, Esperanza, Danny en Cordell een potje poker gespeeld. Lorenzo, die dit nog niet vaak gedaan had, won zowaar het eerste potje! Gerjan en Julian hielden een wedstrijdje FIFA. Quintus zette een dvd'tje op waar nog een aantal jongens aansluiting bij vonden. Gerjan, Simone en Celine begonnen



de zware taak van een puzzel van 3000 stukjes. Verslavend? Nee hoor, maar Gerjan kon toch mooi niet meer stoppen ☺ Na een bakje popcorn, was het tijd om tanden te poetsen en lekker ons bedje in te kruipen.

Zondag

Ondanks dat zondag uitslaapdag is, had niet iedereen hier behoefte aan. Er werd wel een lekker ontbijtje klaar gezet met een eitje. Er werd besloten dat iedereen die uit bed was, mee naar de Stelle ging zodat het dieren voeren zo gedaan was. De kinderen die zaterdag al mee waren geweest, mochten als eerste kiezen welke taak ze graag wilde doen. Eenmaal op de Stelle ging het als een trein en gelukkig was het ook droog en zonnig! Rond half12 waren we terug en toen werd er nog even op de Wii gespeeld en daarna was het alweer tijd voor de lunch; afbakbroodjes met knakworstjes of erwtensoep. Dit ging er goed in bij iedereen. Na het eten werden de corveetaken gedaan en het plan was om te gaan vissen, maar uiteindelijk wilde alleen Quintus nog maar vissen. Brandon, Lorenzo en Dave gingen wel gezellig met Linda en Quintus mee om gewoon nog even een frisse neus te halen. Er werd binnen nog even opgewarmd onder het genot van een zelfgebakken cakeje en een spelletje kwartet en daarna werd iedereen alweer opgehaald.



Het was een druk maar gezellig weekend.

Marieke, Marjan, Simone, Linda, Joyce, Celine, Claudia en Danny.

[Klik hier voor de foto's](#)