

Weekendverslag 25-27 januari 2013

De vorst en kou houdt het nog niet voor gezien en zo kwamen er op vrijdagmiddag dikke jassen, sjaals en handschoenen de Malversweie binnen bibberen. Marco, die al wat vroeger was, had de frietpannen al aangezet en Simone's kippenpoten stonden al te garen in de oven. Marjan had de tafel al gedekt en zo konden we toen ook Talitha binnen was lekker aan tafel. De jongste telg van het weekend, Rowelle, had een hele lading aan grappige moppen die ze smakelijk kon vertellen. Na het eten reden Nicole, Simone en Stefan naar de Stelle om de nieuwe bus op te halen. De rode bus hebben we ingeruild voor een nieuw witte.



Dit was wel even nieuw, een bus met achterwiel aandrijving, maar Simone en Marjan hebben hun eerste dooprit overleefd en de kinderen waren weer trots. Met zijn allen pasten we erin en reden we naar de schaatsbaan. Heel rap stond iedereen op het ijs en dat ijs was heel goed. Snel, langzaam, rondjes draaiend of gewoon lekker op je schoenen. Iedereen vermaakte zich prima. We kwamen daar ook Jakkoo nog tegen, die natuurlijk van iedereen een knuffel kreeg en met Marco even een wedstrijdje om het hardst moest doen. Bij terugkomst was het voor de kleine meiden eigenlijk al een beetje laat, maar zonder een glas warme chocomelk met slagroom konden ze toch écht niet slapen haha.



Er werd nog heel even The Voice Kids gekeken en toen was het voor ons allemaal tijd om te gaan slapen, morgen weer een dag.

Niet voor iedereen was het **zaterdag** een uitslaapdag. Stefan moest er namelijk al erg op tijd uit. We hebben vandaag op de Stelle een groep wandelaars die eerst koffie komen drinken en dan ook nog komen lunchen na hun wandeling. Stefan heeft aangeboden om te gaan helpen met het schenken van de koffie, heel leuk natuurlijk!

De rest van de groep bleef nog even liggen, maar kwam ook niet al te laat aan de ontbijttafel beneden. Een lekker bakje cornflakes ging er wel in. Na het ontbijt en de Corvee stapten we weer met zijn allen in de witte bus (het blijft een beetje wennen dat te schrijven), om de groenten te halen bij de C1000 en daarna de dieren te voeren. Hier sloot Stefan weer bij ons aan. Toen we daar aankwamen stond daar de bus waar die grote groep mensen mee was vast in de sneeuw. We hebben geprobeerd te duwen en met platen maar de bus kwam niet vooruit. Toen kwam Marco met het idee de trekker ervoor te zetten om de bus er proberen uit te trekken. Samen met Rob is dit dan toch gelukt.

Toen alle beestjes hun magen weer vol hadden, de waterbakken weer ijsvrij waren en de hoeven geen ijsklompjes meer bevatten ging de groep weer terug naar de Malversweie. Deze keer bleven Linda, Talitha en Quintus op de Stelle. Zij gingen vanmiddag helpen bij het uitserveren van de lunch voor de wandelaars. Wat een onwijs goede hulpen waren het zeg! De erwtensoep stond zo op tafel, drankjes werden netjes ingeschonken en Talitha en Dave hebben zelfs jamproducten in het winkeltje verkocht, helemaal top. Marco mocht met de grote mannen Johan en Rob mee sneeuwschuiven met de trekker. En Stefan zijn droom kwam uit, hij mocht samen met Nicole een middag mee met de zoutstrooiers van de gemeente! Eerst zijn ze naar Oude-Tonge geweest met de strooiwagen op de grote weg. En daarna zijn ze met de trekkers mee geweest om de fietspaden te strooien en schoon te vegen. Een enorme glimlach op zijn gezicht die heel het weekend niet meer weg is gegaan. De enorme veeg en strooi wagens kwamen zelfs nog even naar de Bloteweg! Iedereen heeft de grote machines mogen bekijken, wat een enorme lading sneeuw doen die vegers opwaaien zeg! Stefan zijn dag kon niet meer stuk! Geweldig vond hij het! De mannen van Rijkswaterstaat vond het ook erg leuk om hem er bij te hebben. En ook hebben ze gezegd dat hij altijd terug mag komen.

Daarna heeft de rest van de kinderen lekker binnen opgewarmd en geknutseld / op de Wii gezeten. In de namiddag zijn Marco en Talitha nog met Danielle naar de paarden geweest Marco



klaar was met zijn miniprojectje; een bed in elkaar zetten.

Op het menu stond een stevige namiddag voor alle harde werkers; zelfgedraaide gehaktballen met spinazie a la crème en aardappels! Smullen weer. De planning voor deze avond werd besproken aan tafel. Nu het nog kan, moeten we er maar van genieten, dus: hop naar de schaatsbaan! Dit keer werden ook de sleeën lekker vaak gebruikt. Ook Dave kwam nog gezellig mee schaatsen. Hoe leuk

het ook was (en hoe groot de kans was dat dit de laatste keer was voor deze week) moesten we toch echt stoppen om naar de Malversweie te gaan. Eenmaal daar was het tijd voor een toetje en wat druiven. Ook werd er gedoucht en kwam iedereen weer warm en fris naar beneden. Marco heeft nog een poging gedaan om in het donker de wilgen te knotten en de anderen bleven lekker binnen. Het programma waar bekende Nederlanders dansen op schaatsen stond op en zo mochten de oudsten iets later naar bed om het af te kijken. Maar om half elf was alles, maar dan ook alles, stil....



En die stilte bleef nog lang op de **zondagmorgen**. Alleen de twee kleine dames waren wakker rond kwart voor acht, maar zelfs dat was voor hun stiekem een beetje uitslapen! Heel zachtjes speelden ze nog even op de kamer zonder dat de anderen daar wakker van verder. Op het gemakje werd de één na de ander wakker. Bedden werden afgehaald, tassen ingepakt, kamers opgeruimd en vooral



werd er weer warm aangekleed. Zo konden we aan tafel met een bakje vla en een boterham erbij.

Tot in de puntjes werd de dag besproken, wel zo lekker dat alles duidelijk is.

Danielle nam Marco en Talitha mee naar de paarden en Marieke en Marjan namen de anderen mee naar de Stelle. Daar werd opnieuw vol smart gewacht op de dieren. Het was dit keer meerdere malen kouder want het waaide erg hard! Maar hoe stoer als we zijn trotseerden we de kou/storm/sneeuw. Dit weer maakte het werk er niet makkelijker op en ook de dieren hadden

de wind in hun bol want Walter ontsnapte. Maar met hulp van iedereen stond hij even later weer in zijn wei. Gelukkig was er van zaterdag nog lekkere erwtensoep over dus die werd natuurlijk meegenomen naar de Malversweie. We gingen wat vroeger eten want bijna iedereen lustte wel een bakje warme erwtensoep. Zo hadden we 's middags nog tijd om gezellig te schilderen, Monopoly te spelen en een film te kijken als een gezamenlijke afsluiting van dit leuke weekend!

Danielle, Marjan, Simone, Linda, Nicole en Marieke

Klik [hier](#) op de foto's te bekijken!