

Weekendverslag 13-15 september 2013

Vrijdag

Door weer en wind kwam de jongens 1 voor 1 binnen in de warme Malversweie. Stefan en Marco waren al wat eerder en zij hadden het geluk dat ze mee mochten rijden op de trekker met de boeren die op het land bezig waren. Om 5 uur was iedereen binnen en zocht zijn kamer op. Spullen werden neer gezet en er werd gespeeld. Om 6 uur stond er lekker warm eten op tafel. Dat ging er bij iedereen zeker in! Na het eten gingen Dave, Gerjan en Dylan samen met Linda vissen in Zierikzee. De rest bleef achter met Marieke en Claudia. Er werd gespeeld op de Wii, lekker gekletst en later The Voice of Holland gekeken. De paarden moesten ook nog gevoerd worden, dus door de regen gingen Bram, Stefan en Marieke nog even naar de Stelle. Toen The Voice of Holland bezig was kwamen er 4 natgeregende bikkels binnen. Ondanks het slechte weer waren ze toch wezen vissen. Helaas hadden ze niks gevangen. Iedereen warmde lekker op en er werd nog wat gedronken en een chippie gegeten. Al snel was het tijd om naar boven te gaan, lekker slapen!



Zaterdag

Zaterdagochtend en iedereen is lekker op tijd uit bed. Vandaag staat natuurlijk weer vissen op het programma. De jongens laten zich echt niet kennen door een beetje regen. Gerjan, Dave en Stefan gaan daarom ook na het ontbijt met Linda

en Claudia mee naar de visvijver in Nieuwerkerk. Jorn, Marco, Dylan en Marco vertrekken met Jacomijn naar de C1000 en de Stelle om de dieren te voeren, dit alles in de stromende regen. Op de Stelle wordt er keihard gewerkt en in no-time is alles gebeurd. Veel zin om lang te blijven hangen daar hadden de jongens niet en zij vertrekken weer naar de Malversweie om daar lekker binnen te spelen.

Bij de visvijver houden Dave en Gerjan het vissen het langst vol. Zij worden rond de middag opgehaald door Linda en op de Malversweie kunnen zij nog lekker een paar wentelteefjes mee pakken die Jacomijn klaar gemaakt heeft.

Na de lunch en de corvee was het tijd voor even wat vrij spelen tijd. Er werden spelletjes gedaan of even buiten gespeeld. Na het drinken met wat lekkers vertrok de hele groep naar de Stelle. Celine ging met Dylan naar het bos en nam Gangster de shetlander lekker even mee. Marco en Dave crossten een rondje door het bos en Stefan ging paardrijden. Bram was op geitenjacht die weer maar eens losliepen ☺. Nadat ook Simone nog even een rondje paardgereden had mocht Marco de pony uitstappen. Inmiddels waren de anderen ook weer bijgevoegd en waren we tegen 17.00 weer terug op de Malversweie. Daar gingen Marco en Simone de keuken in terwijl Gerjan, Dylan, Bram en Dave een duik namen in het zwembad. Vanavond stond er boerenkoolstamp op het menu. Dit met spekjes en een lekkere rookworst, twee volle pannen gingen erop!

Na het eten reed Simone met Marco, Gerjan en Stefan nog even naar de Stelle om de paardjes eten te geven en konden we gelijk een kaartje kopen voor de vader van Gerjan en Stefan die morgen jarig is, van harte!

Terug op de Malversweie gingen de jongens die nog niet gedoucht hadden dit even doen en was het al snel tijd voor Dylan om zijn bedje op te zoeken. Niet lang daarna vertrokken ook de andere jongens en Simone naar hun bedje.

Zondag

Vanmorgen bleven de jongens toch maar wat langer liggen. Vooral Jorn en Stefan namen het ervan en kwamen tegen half 10 ook naar beneden. Dit keer zonder regen gingen we ook weer naar de Stelle. Onze Gids Jacomijn gaf een prachtige uitleg over de natuur en waar we heen gingen. Daarna nam gids Simone het over en die verdeelde de groep in twee. Groep A; Marco, Jorn, Bram en Simone en groep B; Jacomijn, Dave, Dylan en Stefan. De twee groepen kregen een taak en voor de groep die als eerste klaar was met zijn deel van het dieren voeren, was er een leuke prijs te verdienen. Dit zorgde er natuurlijk voor dat we alles in 25 minuten gedaan hadden en de jongens hadden onwijs veel zin in hun prijs. Ze mochten namelijk of een prijsje uitzoeken van zolder of een rondje rijden in de kever van Jacomijn! (het blijft een jongensding hoor auto's, want bijna iedereen koos voor het laatste!).

Na de spanning en sensatie in de kever van Jacomijn was het tijd om de laatste spulletjes op de kamers op te ruimen en lekker even te relaxen.

Groetjes,

Jacomijn, Marieke, Joyce, Simone, Celine, Claudia en Linda

[Klik hier voor de foto's](#)

