



Midweek Olympische Spelen 8-12 juli 2013

OUWERKERK 2013

Maandag

Rond 10uur druppelden de kids binnen. Toen iedereen binnen was, gingen we gelijk een lunchpakketje smeren, want lunchen gingen we lekker op het strand. Daar waren de temperaturen wel naar! We gingen naar het grote strand bij de Brouwersdam, er werd in het water gespeeld met een bodyboard, maar ook lekker gechilld op de handdoek. Uiteraard moesten er ook weer kinderen ingegraven worden. Na een tijdje was iedereen de harde wind een beetje zat en zijn we lekker terug gegaan naar de Malversweie. Hier hebben we natuurlijk ons eigen zwembad waar de waterpret gewoon lekker verder ging. Dave en Jorn kregen ineens zin om de auto's te wassen, nou deze kans lieten Marjan en Linda niet voorbij gaan. Lekker op tijd zaten we vanavond aan het avondeten. Lasagne met stokbrood en kruidenboter. Er werden 4 bakken leeggegeten. Na het eten en de corvee gingen we naar de Stelle. Gerjan en Nick werden door Simone naar het strandje gebracht, zij gingen op krabben jacht. Uiteindelijk kwamen ze met oesters en kokkels terug, maar Nick durfde toch niet te proeven.



Op de Stelle waren onze ervaren, professionele Olympische ruiters een knap staaltje werk aan het leveren. Bram, die al tijden niet op een paard gezeten had, ging er in draf keurig lichtrijdend over de hoefslag. Dave reed los, zonder hulp, met Ego de mooiste figuren door de bak. Dat de figuren vooral door Ego zelf bedacht werden, laten we maar even achterwege ☺.

Terug op de Malversweie, het was inmiddels half 10, gingen Bram, Jorn en Dave na hun tanden te hebben gepoetst, nog even samen een spelletje spelen. Om 10 uur lag iedereen lekker in zijn bedje.



Dinsdag

De hitte van de afgelopen dagen zorgden ervoor dat de jongens zwetend uit bed kwamen maar toch nog wel even extra tijd nodig hadden om goed wakker te worden. Na een ontbijtje werd de dag besproken. Er moesten nog boodschappen gedaan worden en dit bleek een hele leuke activiteit, een soort estafette in de supermarkt in plaats van op de Olympische Spelen. De jongens kregen opdracht



een boodschap te halen en ze hadden al snel door dat samenwerken nodig was. In nog geen twintig minuten hadden we een hele kar vol. De groenten werden gehaald bij de C1000 en zo konden we naar de Stelle om de dieren te gaan voeren. Na met alle dieren te hebben gekroeld gingen we terug naar de Malversweie. Daar werd even vrijgespeeld en vooral even van de schaduw gebruik gemaakt. Toen de buikjes gingen knorren was de lunch net klaar. Na de lunch werden de zwembroeken aangetrokken en de badhanddoeken uit de tas gehaald. (Of sommige hingen zelfs nog te drogen ☺) De witte bus was gelukkig weer gemaakt dus konden we met z'n allen in de bus, hop naar Hellevoetsluis. Jammer genoeg stond de brug open, terwijl we allemaal zo graag wilden zwemmen en spelen. Eenmaal op het strand aangekomen was het zo druk dat we tot 6 uur moesten wachten totdat we konden spelen bij

'waterpark Splash'. Maar dat was helemaal niet erg want de jongens konden zich goed vermaken in het water en met de voetbal. De middag vloog voorbij en na een frietje en een snack konden we lekker gaan spelen. Linda was ondertussen ook aangekomen samen met Dave en Stefan, dus Dave kon nog lekker een uur mee spelen. De hoge hindernissen in het water waren best spannend maar de jongens hadden de grootste lol en het uur vloog voorbij. Na nog een balletje getrapt te hebben was iedereen ondertussen opgedroogd en konden we weer terug richting Ouwkerk. Linda, Dave en Stefan hadden nog niet gegeten (Want in Hellevoetsluis gaan blijkbaar alle snackbars om half 6 dicht, haha) Dus die aten onderweg nog een frietje. De andere jongens gingen thuis lekker douchen. Na nog een spelletje en wat te drinken was het snel laat dus ging iedereen lekker naar bed. Welterusten!

Woensdag

Om kwart voor 9 zaten we aan het ontbijt, de een wat frisser dan de ander. Na een goede bodem ging iedereen nog even chillen en daarna naar de Stelle om paard te rijden. Iedereen had de smaak te pakken en er werd volop gepoetst. Zo opgezadeld en wel liepen we naar de bak en kon het paardrijden beginnen. Eerst ging Dave op Ego en Gerjan op Donnie. Na een half uurtje gingen ze ruilen, dit beviel Gerjan niet zo goed, dus mocht Bram nog lekker even op Ego. Dit was nieuw voor Bram, maar het ging erg goed. Ondertussen werden ook de wei en de paddock uitgemest, ook de stinkklusjes horen erbij. Als beloning kregen ze lekker een bak met biks en mochten ze weer verder in de wei grazen. Op de Malversweie kreeg iedereen ook een beloning, want Linda ging lekker eieren met spek en kaas bakken, hmmm. Deze goede lunch was wel nodig, want vanmiddag stond in het teken van olympische spelletjes. Omdat we een zachte ondergrond nodig hadden zijn we naar de





Stelle gegaan en hebben we gebruik gemaakt van de paardrijbak. De kinderen hadden er veel zin in, want Danielle was nog aan het klaar zetten en de ballen voor het kogelstoten vlogen al rond haar oren. Na het neerleggen van een rolmaat van 30 meter(we dachten dat dit wel genoeg zou zijn) en een start punt bepaald te hebben konden we beginnen. De technieken werden getest en er werd "professioneel" gestoten. Wat een actie en wat een afstanden. Nick haalde het zelfs om voorbij de 30 meter te stoten! Toen kwam het verspringen, de ene nam een aanloop van 30 meter de andere van 10, maar dat het niet

uitmaakt hoeveel afstand je neemt blijkt maar weer want de afstanden lagen niet ver van elkaar. Gerjan had echter de langste en snelste benen bij dit spel want hij sprong bijna 4 meter ver. Daarna gingen we touw trekken, echter bleek dit onbegonnen werk met Gerjan aan de ene kant, hij trok iedereen er uit, zelfs toen Marjan en Danielle samen tegen hem gingen wist hij nog te winnen. Maar ook hier zagen we weer technieken waarvan we dachten dat alleen professionals die kende. We hebben te maken met een Olympisch groepje hoor. Na wat drinken en een snoepje waren we opgeladen om te gaan sprinten. 40 meter was de uitdaging, wij dachten dat de jongens na een sprintje wel moe zouden zijn maar niets bleek minder waar, ze wilde zelfs nog een tweede keer sprinten. En toen ze toen nog niet moe waren besloten ze de bus te gaan trekken, en geloof het of niet, maar het werkte de bus ging rijden. Na deze intensieve spellen hebben we gekozen voor wat afkoeling en zijn we gaan zwemmen in ons zwembad. Na het zwemmen werden de zwembroeken weer ten droge gehangen en zette Marjan alles klaar voor het avond eten, zelf pizza maken! De jongens weten inmiddels al hoe het werkt en de ene prachtige pizza na de ander verdween in de oven en kwam er nog mooier uit. En wat bleek? Ze smaakten nog heerlijk ook. Doordat niet alle zeven de pizza's tegelijk er in konden hadden we dan ook niet één eetmoment maar schoven we aan wanneer ze klaar waren. De sfeer was relaxed en erg gezellig en zo smulden we tot de buikjes gevuld waren en de pizza's op. Gerjan ging daarna een rondje fietsen met Jordi en Marjan en Celine namen de anderen mee naar de Stelle om de paarden nog 'even' in de paddock te zetten. Vanmiddag hadden we onze shetlander in de wei naast onze pony's gezet om te kijken of dit ging. Gangster (de shetlander) had wel zin in een spelletje en floepte zo onder het draad zo de wei van de pony's in. Achter ons hoofd krabbend stonden we hier zo naar te kijken, wat kunnen paarden toch eigenlijk vreemd doen. Na enige tijd (we dachten eerst binnen tien minuten klaar te zijn haha) namen onze mannen het heft in eigen handen en zo kregen we alle drie de paarden te pakken en konden ze naar hun eigen plaats. Bij terugkomst werd het WIIspel van Dave opgezet, Just Dance Best





of. Allerlei leuke liedjes kwamen voorbij en al het luie zweet (kan eigenlijk bijna niet na al die sportieve activiteiten) werd er uitgedanst. Toen hield eigenlijk iedereen het voor gezien en om tien uur lag iedereen heerlijk op zijn bed!

Donderdag

Uitslapen werd het deze morgen niet, niet omdat het niet mocht maar omdat iedereen lekker vroeg wakker was. Dit betekende ook dat we vroeg aan het ontbijt zat en dus ook langer de tijd hadden om leuke dingen te doen. Na het ontbijt werd de corvee gedaan en was er tijd ingepland om even vrij te spelen. Daarna werden de fietsen gepakt en gingen we door de polder naar Zierikzee. Er stond niet heel veel wind dus het was een heerlijk ritje. In Zierikzee was er markt en konden we lekker neuzen. Het bleek dat onze mannen dit wel

leuk vonden, lekker op zoek naar koopjes. Tussendoor werd er nog een ijsje gegeten bij Capri. Toen we op de kerkklok keken bleek het al twaalf uur en gingen we weer snel terug op de fiets. Gerjan waande zich samen met Nick in de Tour De France (weer eens wat anders dan de Olympische Spelen, maar wel sportief) en finishte als eersten. De tafel werd gedekt en we hadden dit keer lekker bolletjes in plaats van boterhammen.

Na de lunch, waarbij sommigen nog wat extra broodjes gesmeerd hadden, vertrokken Simone en Marieke met de kinderen naar Rotterdam. Hier aangekomen bij de Kralingse Plassen (wat trouwens echt een heel mooi plekje is) op zoek naar Forest Fun. Daar aangekomen werden we in de tuigen gehesen en kregen we uitleg hoe de katrol en veiligheidsring werkte. Al snel zaten de jongens en Marieke hoog in de bomen. Er waren 4 verschillende routes hoog door de bomen. Jorn vond het allemaal nogal spannend en ook Marieke durfde niet alleen over de eerste tokkelbaan. Jorn werd toen omgetoverd tot cameraman en Simone nam zijn plekje in. Gerjan, Nick, Bram en Dave gingen als een speer en op baan twee namen Bram en Simone ook Marieke onder hun hoede. Baan nummer 4 was wel het heftigst, hier moesten we eerst twee keer omhoog klimmen en daarna 4 keer tokkelen. Toen de tijd bijna om was, vlogen Nick en Gerjan nog een extra keertje over baan 4 en baan 1. Volledig bezweet kwamen zij weer bij de uitcheckbalie en konden we op weg naar de Malversweie. Jeffrey had voor ons de ovens alvast aangezet en de preischotel hoefde er nog maar 15 minuutjes in. Lekker gegeten, buiken rond, even nog douchen en daarna mochten de jongens allemaal lekker iets voor zichzelf doen. De was al bijna ten einde en om 22.00 uur lagen we lekker in ons bedje. En helemaal lekker, morgen mogen ze uitslapen! 😊

Vrijdag

Nadat iedereen vrijdagochtend lekker een beetje lui opgestart was, de kamers opgeruimd, de tassen ingepakt en de bedden afgehaald werd er nog vrij weinig actiefs ondernomen. Er werd hier en daar nog een spelletje gedaan, zo speelden Marieke en Bram al vroeg een potje party and co.



Gerjan haalde twee computerkasten uit elkaar om te kijken welke onderdelen nog bruikbaar waren. Nick had bij het ontbijt lekker spek gebakken en we vonden het wel een goed idee om bij de lunch de overige eieren in de pan te gooien. Chefkok Nick nam deze taak tot zich en bakte dus eieren met spek. NA de lunch had Marieke nog 1 activiteit om de Olympische Spelen af te sluiten, het verven van de vlag van je eigen gekozen land. Nick koos Nederland, Dave koos Spanje. Jorn gaat morgen op vakantie naar Frankrijk en koos dus voor de vlag van Frankrijk.

Om half 3, toen we alles opgeruimd hadden, kwam nog de prijsuitreiking van de spelletjes van de afgelopen week. De eerste plaats kreeg een lekkere zak snoep, maar voor iedereen was er een mooie gouden medaille.

Groetjes Marjan, Linda, Marieke, Simone, Daniëlle, Joyce en Celine

[Ook deze week zijn er veel leuke foto's gemaakt, klik hier om ze te bekijken](#)

