



Weekverslag meivakantie 29 april-3mei 2013

Maandag

Op deze mooie ochtend kwamen alle kinderen langzaam binnen druppelen, de gezellige week kon gaan beginnen!

Gerjan Talitha en Stefan gingen samen met Jacomijn de dieren voeren op De Stelle, en voor onze twee mooie pony's zorgen. Talitha en Gerjan gingen Donny en Ego verzorgen terwijl Jacomijn en Stefan de rest van de dieren te eten gingen geven.

Hierna Weer terug op de Malversweie was inmiddels iedereen gearriveerd en konden we gelijk aan tafel voor een lekkere lunch.

Die was al klaar gezet door Danielle en de rest van de kinderen.

Na het eten wilden Talitha Jorn en Stefan graag taarten bakken met Jacomijn, de rest ging lekker mee naar buiten om samen met Danielle de voorbereidingen te maken voor een speciaal cadeau.....Dit is nog een verassing....

Toen de taarten in de oven stonden gingen we met zijn allen aan het figuurzagen , ook dit in het kader van het cadeau...

Het was zo'n lekker weer dat we hierna nog even lekker met zijn allen naar buiten zijn gegaan, even uitwaaien op de fiets en skelter!

Om 17.00 uur kwamen Simone en Linda. De geur van heerlijke taarten kwam hen al tegemoet en al snel zagen ze keukenprinses Talitha met een prachtig versierde taart naar buiten komen. Ook Brandon maakte nog een stapeltaart, die er ook heerlijk uit zag. Simone ging met Marco en Wesley buiten stunts op de fietsen. (Simone keek toe en Wesley en Marco voerden het uit). Linda dook binnen de keuken in maakte in no-time een lekkere pan bami en aardappelen-snijbonen-zalm. Na het eten ging Linda gelijk naar de Stelle met een aantal kinderen. Simone deed de afwas en vervolgens



samen met Wesley een poging om het kampvuur aan te krijgen. Dit lukte helaas niet voordat het bedtijd was. Later op de avond kreeg Marco het wel voor elkaar en de geur van brandend hout dreef nog lang over het terrein van de Malversweie.



 **Dinsdag**



Koninginnedag/koningsdag, al hadden de kids daar niet echt erg in. Zij sliepen tot minimaal half 10 uit en smeerden tijdens het ontbijt hun lunchpakketjes. Om half 11 vertrokken we naar Renesse waar we met zijn allen een leuke puzzeltocht deden.

Fanatiekelingen Jim en Talitha namen de leiding en al snel sloten Gerjan en Brandon hierbij aan. Gerjan kwam nog een "collega" tegen die ook bij onze groep aansloot en dat was best handig, deze man woonde namelijk zelf al 63 jaar in Renesse en wist veel antwoorden. We werden door het dorp, bos en richting strand geleid en de wandeling heeft ons zo een anderhalf uur zoet gehouden. Marco heeft de antwoorden ingeleverd, terwijl de groep alvast hun smaakjes uitkozen. Zo

een Italiaanse ijssalon doet kinderharten (en ook die van Marjan en Simone) toch wel sneller slaan. Met meer dan 30 verschillende smaken ijs, was het nog best lastig kiezen.

Terug bij de bus aangekomen namen we onze boterhammen, dronken we wat en Simone reed ondertussen terug naar de Malversweie. Daar werd omgekleed door deze en gene, want overtuigd waren we allemaal... Helaas, dit jaar geen zeskamp en dus besloten we om terug naar de Malversweie te gaan. Brandon en Dave gingen vissen, Gerjan, Jim en Jorn speelden een spelletje en Stefan en Talitha keken nog het laatste stukje van de inhuldiging van Willem Alexander. Marco sprong nog even op de grasmaaier om ook Linda haar tuin weer van een mooi grasveldje te voorzien. Samen met Talitha maakte Simone nog even iets lekkers voor vanavond bij de koffie, of voor nu gewoon haha. 😊

Brandon en Dave hadden nog geen zin om te stoppen met vissen en dus was de groep aan tafel maar klein. We aten wat eerder zodat we vanavond nog wat leuks konden gaan doen. Lekkere frietjes, gebakken aardappelen, zelfgemaakte satésaus van Marjan, uitjes, hamburgers en snackjes. Genoeg om onze buiken mee vol te eten.

Marco ging na het eten weer direct verder met grasmaaien en de andere kinderen die geen corvee hadden speelden buiten op de skelters, trampolines of fietsen. Wat een heerlijke zonnige dag!



In de avond zijn Brandon, Gerjan en Marco nog een rondje gaan fietsen, zijn Jim en Talitha nog heel even naar het strandje van Ouwerkerk geweest met Linda en Stefan en Jorn gingen alvast lekker douchen. Om half 10 was iedereen binnen en werd er nog even ontspannen. Hierna was het alweer bedtijd en ging iedereen naar zijn/haar kamer.



Woensdag

Het was omgekeerde wereld, de jongens die normaal uitslapen, waren erg vroeg wakker en de vroege vogels bleven dit keer lekker nog even liggen. Na het ontbijt gingen we met ze allen naar de Stelle en hier voegde ook Carola zich bij de groep. Jorn ging Linda helpen met de groente, Stefan en Brandon deden droogvoer en Jim ging het hooi ronddelen. Talitha mocht rijden op Ego, maar wel als Leen hem aan het longeertouw had en dat ging onwijs goed! Het was een goed samenwerkend drietal. Gerjan en Jim hebben ook nog de zadesteunen opgehangen. Iedereen was druk bezig, maar gelukkig was er ook tijd voor limonade in de zon. Om half 1 was iedereen weer terug op de Malversweie en hier hebben we geluncht.



Kimberley voegde zich hier bij de groep en hierna had Astrid was leuks geregeld; ijscoupes maken bij

strandhut Zuid Zuid-West. De rit naar de strandtent toe was al een hele beleving op zich. We mochten helemaal door rijden tot aan de strandtent en dit betekende dat we over een vrij smal voet/fiets pad moesten rijden, dat hield ook in dat we de duin over moesten en dat was behoorlijk stijl! Echter ging alles goed en konden we lekker even uitwaaien op het mooie strand. De zon liet zich nog even zien en dat zorgde er voor dat de jongens al snel in



hun blote buik aan het voetballen waren. Na deze inspanning hebben we een ijsbeker versierd met schelpen en hebben we deze laten vullen met softijs. Deze konden we versieren met verschillende toppings. Nootjes, kraaltjes, blauwe hagelslag maar ook bubblegum, chocolade, fruit of smurfen saus. Een hele mix kleurstoffen en de monden kregen dus ook alle kleuren. Hierna nog een half

uurtje rond gerent op het strand en toen weer terug naar de Malversweie. Via de toeristen route dit keer want we moesten Carola afzetten in Scharendijke. Terug op de Malversweie wilde Brandon meteen gaan vissen dus die heeft meteen zijn tas weer gepakt, Gerjan ging ook mee en de rest van de groep is lekker gaan chillen of buiten gaan fietsen.



De andere kinderen hebben genoten van het avondeten,

Kippenpootjes, aardappeltjes en bloemkool met kaassaus. Ook vanavond gingen de pannen leeg! Na de corvee hebben we de gerbil van Gerjan in de auto getild, wat een karwei, de bak van het beestje weegt echt heel zwaar dus het was maar goed dat we sterke mannen hadden. De gerbil woont nu op

de Stelle in de Stelle keet. Daarna hebben we de paarden op stal gezet. Terug op de Malversweie hebben we nog wat gedronken en gesnoept en toen was het zo langzamerhand al weer tijd om naar bed te gaan. Een beetje bijtijds want morgen word een drukke dag.





Donderdag

Zo het was vroeg op voor iedereen, om half 9 gingen we al naar de stalle om de dieren te verzorgen. Marjan maakte het af voor ons en rond half 10 gingen we op weg naar

Bobbejaanland! Onderweg hebben we Stefan meegegeven aan een Emte chauffeur, hij mocht een dag meerijden. De rit naar België verliep goed en eenmaal in het park ging iedereen lekker zijn eigen weg. Wat een gave attracties en een goed geregeld park!

Gerjan heeft zijn angst overwonnen en is in een bizarre achtbaan geweest en de meiden hadden de grootste lol in een waterattractie.

Jorn en Carola hielden meer van iets rustigere attracties, maar die waren ook aanwezig. De achtbaan in het donker was populair onder de anderen. Na nog een lekker ijsje genuttigd te hebben, was het tijd om weer terug naar de boerderij te gaan. Jammer genoeg was de ring van Antwerpen aardig druk, maar de meerderheid van de kids lag lekker te slapen. Op de boerderij stond het heerlijke eten van Danielle al klaar.



Dat Bobbejaanland indruk had gemaakt was te merken tijdens het eten, eer iedereen aan tafel zat waren we 20 minuten verder, maar de reuze pan macaroni was binnen 10 minuten zo goed als leeg.

De verhalen over de enge achtbanen rolde over de tafel. Veel tijd om na te kletsen was er niet want er zou nog paardgereden worden op de Stelle en aangezien het zonnetje nog lekker warm was wilde er een aantal kinderen mee. Brandon, Stefan, Talitha en Kimberley zijn met Joyce naar de Stelle gegaan. Ze hebben daar heerlijk paardgereden, het ging zelfs zo goed dat ze de tijd een beetje vergeten waren en Danielle en Jacomijn om 21.30 maar is belde om te vragen hoever ze waren. De andere kinderen waren op de Mal gebleven en hebben zich vermaakt met de Pc, spelcomputers of een rondje fietsen. De avond was zo om, en na het douchen is iedereen lekker gaan slapen.



Vrijdag

Dat het een vermoeiende week was bleek vanmorgen want iedereen heeft heerlijk uitgeslapen. Marjan en Danielle waren al druk aan te schoonmaken toen de eerste kinderen naar beneden kwamen, dit was rond 9.30. Na een ontbijtje zijn we naar de Stelle gegaan. Daar hebben we de dieren gevoerd en de paarden weer beweging gegeven. Het zonnetje scheen dus het wat goed vertoeven op de Stelle. Na een actieve ochtend zijn we terug gegaan naar de Mal en hebben we wentelteefjes gegeten, al het oude brood ging op. Hierna heeft iedereen nog even kunnen doen wat hij wilde. Computeren, buiten spelen, nagelslakken of gewoon gezellig kletsen. Natuurlijk wel pas nadat er uitvoerig gekeken was of iedereen wel alles in zijn tas had gestopt want er bleken toch nog een aantal spullen te zijn vergeten. Een aantal kinderen bleef nog voor het weekend dus die hoefde hun tassen nog niet in de pakken.



We willen jullie bedanken voor de leuke gezellig week! En wensen jullie nog een fijne tweede week vakantie.

Groetjes Jacomijn, Marjan, Linda, Simone, Danielle, Astrid, Joyce, Marieke, Naomi

[Klik hier voor alle leuke foto's!](#)

