

## Weekverslag 22 juli – 26 juli 2013 Boerderijweek

### Maandag



Een nieuwe week, die vanmorgen al vroeg begint met een hoop zonnestrallen. Het ziet er de komende week goed uit en dus komen vanaf 10.00uur de kinderen allemaal vrolijk binnen. Al gelijk nadat de ouders weg zijn staat er een leuke activiteit op de planning. Het thema deze week is "boerderij" en alles wat daarmee te maken heeft. Zo ook het 'verbouwen' van eigen gewassen. Niets groeit natuurlijk binnen 1 week, maar tuinkers wel en dat is waar we mee begonnen zijn. In een glazen potje natte watten leggen en daarop een hoop zaadjes. Deze week gaan we dit goed verzorgen en hopelijk hebben we eind van de week iets leuks om mee naar huis te nemen. Hierna zijn we gelijk gestart met de volgende opdracht, het pimpen van een klomp. Bij alle

boerderijen zie je wel van die geschilderde klompen en dus maakten wij er ook een. Prachtige hollands-, leger- of fantasieklompen, de jongens deden echt hun best. Na deze creativiteit was het even tijd om lekker te niksken voor we aan tafel konden. Het warme weer zorgde voor weinig eetlust, maar wel voor zwemlust. Een snelle duik bracht verkoeling voor we naar de Stelle gingen. Daar bouwden twee jongens een parcours, Marco pakte de eerste cavia voor een heuse caviarace. Deze cavia dacht daar echter anders over en besloot een wandeling te gaan maken. Het parcours moest dus opgehoogd en de groepjes werden verdeeld. Deze week hebben we twee groepen. Dit keer won de cavia van het team van Brandon. Brandon, Boaz en Dave wilden nog even een duik in de zee nemen en terug op de Malversweie nam de rest van de groep ook een duik. Marjan en Celine waren inmiddels aangesloten en Marjan en Marieke trokken ook hun badkleding aan om mee te zwemmen. Simone en Celine, die geen badkleding bij hadden, sprongen uiteindelijk maar met kleren en al het water in om toch ook wat af te koelen. Dit was natuurlijk lachen, gieren en brullen en een zwembad-worstelpartij kon niet uitblijven.





Het team Boaz en Brandon bleek toch te sterk als Boaz Brandon op zijn rug nam en de rest moest opgeven. Een potje jonassen was daarop de welkome afleiding en zowel Marco, Dave als Dylan werden door Marieke en Simone een aantal keer mijkomgekleed en nog even vrij gespeeld voordat Daniëlle het avondeten op tafel zette, want om half 6 was het lekker etenstijd, nasi en bami stond er op het menu. Na de corvee zijn de met zijn allen nog even naar de Stelle gegaan om de paarden te verzorgen, want Ego had een lelijke wond opgelopen. Brandon en Boaz hielpen Linda nog even met een paar boodschapjes bij de C1000. Aangezien het 30 graden was, werd er nog een lekkere duik in het zwembad genomen hierna. De nieuwe skimboards zijn een groot succes in het zwembad. Na nog even te relaxen was het een voor een alweer bedtijd. Eigenlijk is het veel te warm om te kunnen slapen, maar met alle ramen open en dekbedden eruit lukte het bij de meeste kinderen toch aardig.

### Dinsdag

In de ochtend viel de warmte gelukkig mee, iedereen werd pas rond half 8 wakker. Na even lekker op het gemakje wakker te zijn geworden, hebben we ontbeten met cornflakes. Om half 10 zijn we naar de Stelle gegaan, grotendeels met de fiets en Noam, Dylan en Wesley hebben meegeholpen met de groente halen. Op de Stelle waren de taken goed verdeeld en waren we zo klaar. Het water aan de dieren geven was de belangrijkste taak met dit warme weer. Er stond nog een kruiwagenrace gepland, maar we hebben met zijn allen besloten dat het echt te warm was en dat ze liever naar het zwembad wilden. Na een verfrissende duik was het alweer tijd voor tosti's hmmm. We besloten er met zijn allen een rustige dag van te maken, Brandon en Boaz waren de enigen die naar het strand wilden. De rest wilde graag bij het zwembad spelen. Er werd gras gemaaid, met de lego gespeeld, strips gelezen en vooral lekker veel geravot in het zwembad. Op elkaars nek, tikkertje, stoeien op een luchtbed, reddingswemmen en nog veel meer, erg gezellig! Aan het einde van de middag ging iedereen uit het water en Simone en Marjan zorgden dat we lekker op tijd konden eten. Vanavond aardappelen, witte bonen in tomatensaus, doperwten



en kipfilet omwikkeld met spek. Vooral het vlees viel goed in de smaak, maar ondanks de tropische temperatuur gingen ook alle aardappelen en bijna alle groenten op. Na het eten trokken verschillende kinderen alweer hun zwembroek aan. Voordat we naar het zwembad gingen werden de teams weer verdeeld en verzamelden we bij de beamer. Linda heeft een prachtige quiz gemaakt van gekke dieren. Dieren die ontstaan zijn door kruisingen. De groepjes moesten bedenken en opschrijven uit welke twee dieren het dier bestond. Zo kwam er een (nep ) kruising eend-paard voorbij en een ( nep ) kruising pinguin-orca. Maar ook echte kruisingen bestaan, zo heet een dier wat gekruist is met een zebra een zebroïden . Natuurlijk leverde de quiz vooral veel lachmomenten op, maar ook 12 punten voor het team Wesley, Noam, Marco en Julian en 10 punten voor het team Brandon. Na de quiz lagen er al snel kinderen in het water, maar het koelde nu toch snel af. Boaz en Simone reden nog even snel om ijsjes bij de C1000 en daar genoot iedereen zichtbaar van. Ondanks dat er goed gegeten was, hadden sommigen toch nog honger. Marco maakte nog kroepoek met saté saus en Boaz deed een poging om de nasi te ontdooien in de magnetron. De televisie ging nog even aan, we smulden van de mini trucjes van Julian en bedtijd kwam sneller dan we wilden. Welterusten.

### Woensdag



Nadat iedereen uit bed gerold was, is er lekker ontbeten. Er is nog even gerelaxed en daarna was er een ezelfrace op de Stelle. Wendy ging als een speer, maar Nono had er weinig zin in. Wel veel gelachen, maar erg spannend was de race niet. Uiteraard is er ook met de rest van de dieren even geknuffeld. Eenmaal weer terug was het andere aspect van de boerderij aan de beurt; het groenwerk. Er werd gesnoeid, geknipt en gewied. Marco liet zijn kennis van de opleiding goed zien, hij wist er veel over. Iedereen vermaakte zich lekker buiten met het groenwerk of fietsen/skelteren.

Om 15:00 was het tijd om naar de kaasboerderij in Middelburg te gaan. Het was een iets langere rit, omdat er allemaal nieuwe wegen waren die de tomtom niet kende en er een fietstunnel in de weg lag, maar uiteindelijk kwamen we nog op tijd aan. We mochten kaas proeven, kaas van een coating voorzien en de koeien en kalfjes aaien. Marco stopte zo zijn hele hand in de bek van een kalfje, die er vervolgens heerlijk op zat te sabbelen. Iedereen keek met grote ogen toe, maar volgde al snel zijn voorbeeld. Ook waren er nog skelters en speel tractoren waar op

gespeeld mocht worden. In de winkel was nog een leuke verrassing, daar stond zomaar onze Stelle jam te koop!

Op de terugweg gingen we langs de Mc Donalds in Goes, wat had iedereen daar zin in zeg. We

hadden het ons gemakkelijk gemaakt op de parkeerplek, want binnen was het veelste druk. Nadat iedereen zijn buik vol had met Happymeals en quarterpounder menu's gingen we naar de Stelle zodat Dave en Marco nog even konden paardrijden. Noam heeft geholpen met de wei uitmesten en de rest heeft lekker nog even op het terrein gespeeld. Het was nog steeds warm, dus eenmaal op de Malversweie ging een lekker ijsje er nog wel in. Marco en Dave hebben nog lekker even aan Dave zijn fiets gerommeld en de rest ging relaxen achter de tv. Voor de jongeren in de groep was het alweer bedtijd en in het uur daarop volgde de anderen. Slaaplekker allemaal.

### **Donderdag**

Zo we konden merken dat het einde van de week naderde, iedereen was redelijk moe. Toch zaten we om kwart voor 9 lekker aan het ontbijt. Na de corvee ging Marco met Linda mee naar de Stelle om daar de cavia hokken te verschonen en de paarden in de wei te zetten. De rest bleef op de



Malversweie knutselen, met de lego spelen en boekjes lezen. Dave ging lekker fietsen. Om 12uur was het tijd om te vertrekken naar het andere eiland voor het uitje bij Kanoa. Het weer was heerlijk gelukkig. We kregen allemaal een kano en hebben heerlijk een eind gepeddeld. Sommigen hadden het nog nooit gedaan, maar zij hadden het zo onder de knie. Brandon en Marco hebben ongeveer twee keer de afstand af gelegd, want die bleven heen en weer kanoën, hihi.

Na lekker elkaar nat gegooid en kano's omgeduwd te hebben, zat de kanotocht er alweer op. Toen was het tijd voor een nieuwe sport, kano polo. Niet iedereen was even fanatiek, maar het was leuk even geprobeerd te hebben. Voor de echte durfaards onder ons was er nog een laatste uitdaging, de kanoschans!



Bijna iedereen durfde er vanaf, sommigen gingen helemaal kopje onder met kano en al. Na een heerlijke sportieve en zonnige middag kwam iedereen voldaan op de Malversweie waar Marjan en Simone al lekker aan het koken waren.

Op het menu stond pastasalade, salade met gekookte afgekoelde pasta. Niet bij iedereen viel dit in de smaak, maar heel stoer werd er toch wel een beetje gegeten. Na het avondeten werden de twee teams weer verdeeld. Door de beneden verdieping van de boerderij hadden Simone en Marjan 30 kaartjes verstoppt, 15 oranje en 15 blauwe. Elke team moest de kaartjes van hun eigen kleur zoeken ( en als ze die van de andere kleur zochten, natuurlijk niet verklappen ). Toen ze alle kaartjes gevonden hadden was het tijd om de kaartjes ( waar dierennamen en machinenamen op stonden ) bij het goede plaatjes te plaatsen. Er waren makkelijke, zoals een koe, maar ook moeilijke, zoals een greppelvrees. Gelukkig hadden we in beide teams toppers, want Marco en andere team wist hier natuurlijk alles van af! Het team van Marco had 15 punten en het team van Brandon 13, keurig

gedaan. Wat zo leuk was aan de quiz, was dat de kinderen echt overal moesten zoeken en dus ook overal op, onder, in mochten kruipen om te zoeken. Nadeel hiervan was dan weer wel dat we alles weer op moesten ruimen, want zelfs alle kussens waren uit de bank getrokken. Gelukkig waren Simone en Marjan zo slim om op te schrijven waar ze de kaartjes verstopt hadden, zodat we alle kaartjes nog terug konden vinden.

Hierna was het weer nog zo lekker, dat we het kampvuur nog even aan staken en de marshmallows smaakten weer goed. Na nog even film te hebben gekeken, was ook de laatste volle dag van deze boerderijweek weer over.

### Vrijdag



Dit was de laatste ochtend, dus lekker uitslapen. Zelfs de niet-uitslapers Marco en Wesley namen het ervan en werden lekker om half 9 pas wakker. Om 9 uur zaten de mensen die wakker waren aan tafel, dit was iedereen behalve Brandon, die was nog moe. Na het ontbijt moest iedereen zijn kamer aan kant maken, tas inpakken en bed afhalen. Dit ging als een speer, niemand vond het eigenlijk erg om te doen. Na nog even te hebben gerelaxed, gingen de computers uit en werd er een heerlijke appeltaart gebakken en met de lego gespeeld. Voor lunch waren er lekkere gebakken eieren. We wilden nog naar het bos, maar jammer genoeg begon het keihard te regenen, dus hebben we een gezellig bordspel gedaan. Toen was het alweer tijd voor de weekafsluiting met diploma's en medailles. Bedankt voor de leuke en gezellige week!

Marieke, Celine, Simone, Marjan, Linda en Daniëlle

[Klik hier voor alle foto's](#)

