



Weekverslag 15-19 juli 2013 Expeditie Malversweie

Maandag

De week begint goed, om 10.00 was het al flink warm buiten. Het thema Expeditie Malversweie komt dus goed van pas we zullen veel buiten zijn.

Meteen al zijn Brandon en Gerjan begonnen met het maken van pijl en boog die we later deze week nodig zullen hebben bij een spel.

Daarna hebben we geluncht en zijn we naar het strand gegaan. Hier hebben we een aantal spellen gespeeld waarbij je stenen kon verdienen. Deze stenen kan je later deze week inleveren voor etenswaren of gebruiksvoorwerpen.

Bij het eerste spel ging het er om dat je zoveel mogelijk water uit de zee in een emmer zou krijgen die ongeveer 20 meter verder stond. Echter mocht je alleen je lichaam gebruiken. Dit was geen probleem voor de jongens want ze trokken meteen hun zwemboek uit om die onder te dompelen in het water en vervolgens uit te wringen boven de emmer. Slim!!

Het tweede spel was paal staan. Het was de bedoeling dat je op één been zo lang mogelijk op een meerpaal zou blijven staan, echter was dit best moeilijk en lagen we er al snel af. Voor spel 3 had Linda een

schatkist begraven onder de strandtent. Dat was nog best een lastige zoektocht, zelfs toen de jongens op de plek waren waar Linda hem had verstopt kregen wij het even warm, waar was hij nou? Echter bleek Linda hem dieper te hebben begraven dan ze had gedacht. Daarna hebben we nog even gezwommen en getennist en zijn we weer terug naar de Malversweie gegaan. Daar zijn de jongens nog even het zwembad ingedoken..

Op het avond menu stond aardappelen, bonen, rode kool en kip omwikkeld met spek. Dit smaakte erg goed. De hitte bleef aan dus besloten we om met zijn allen de fiets op te stappen om naar de Stelle te gaan. Daar werden de paarden gelongeerd, we waren dus niet de enige die flink aan het zweten waren. Gerjan en Brandon doken de fruitboomgaard in om rode bessen te plukken. Bij terugkomst hadden de jongens maar een paar minuten nodig om het zwembad te vinden, even lekker afkoelen. Daarna werd er frisjes gedoucht en werd de avond rustig afgesloten. Er werd gezellig gekletst met een lekker snackje erbij (als beloning voor vandaag). Om tien uur ging iedereen naar bed. Brandon en Gerjan sliepen net als echte Expeditie Robinson's in tenten.

Dinsdag

Die hitte samen met het thema hakt er nu al in bij de jongens. Slaap hadden ze allemaal erg hard nodig na gisteren. Toch werden ze op tijd gewekt, want er was werk aan de winkel. Om half negen zaten we aan het ontbijt en bespraken we de planning van vandaag, die redelijk strak was. We gingen eerst om de groenten bij de C1000 en zo door naar de Stelle om de dieren te





voeren. Stefan ging vanuit daar naar de markt in Zierikzee om achter het Stelle kraam te staan. Binnen no-time waren alle dieren gevoerd, wat een snelle jongens! Bij terugkomst volgde opnieuw een duik in het zwembad. Dit duurde maar kort want om twaalf uur gingen we de bus in, op weg naar het uitje.

Om 12.00 zijn we vertrokken naar Rotterdam, eerst moesten we nog even langs het huis van Marjan want Joep had alleen maar teenslippers bij zich en dat was met dit uitstapje niet zo handig. We zijn namelijk naar Fun forest geweest. Dit is een klimpark midden in de bossen. Het was even zoeken waar het was want de tomtom zei midden in het bos dat we er al waren, maar we zagen nog geen parcours. Eenmaal aangekomen mochten we ons

meteen klaar maken voor het avontuur. Iedereen kreeg een helm en een tuigje. Dit allemaal voor onze veiligheid. Na een goede uitleg over hoe je jezelf moet zekeren, hoeveel mensen er per onderdeel in de bomen mochten zijn en hoe je om hulp moest roepen, konden we beginnen. Dave, Gerjan en Brandon zaten meteen al in de bomen, draaide hun hand er niet voor om en klommen overal over heen. Marjan en Joep begonnen even rustig aan want het was toch wel erg spannend. Er waren 4 verschillende banen. Baan 1 zou makkelijk moeten zijn zou je denken, maar dat viel nog flink tegen. Lopen over alleen een kabel, tokkelen (slingeren aan een kabel) lopen over plankjes of over een net het was behoorlijk spannend. Toen iedereen baan 1 gedaan had hebben Danielle en Marjan gewisseld. Danielle vond het echter toch wel heel erg spannend dus deed er wat langer over dan de jongens. Baan 3 was weer voor Marjan en hier had ze echt even hulp en support van de jongens bij nodig. Bij deze baan moest je zelfs op een skateboard staan. Marjan en Joep gingen op hun knieën zitten, Gerjan ging staan en Brandon, die stapte er gewoon overheen en liep over de kabels. Zo zie je maar alles is mogelijk tussen de bomen.

Op de terug weg hebben Linda en Marjan gewisseld en zijn we doorgereden naar Jeanzz de strandtent bij Brouwershaven. Daar kwamen Astrid en Patrick ook naar toe en hebben we eerst met zijn allen gegeten. De keuze was groot en iedereen had dan ook iets anders. Van kip met friet, tot vis potje, wraps en zelfs sparibs, de tafel stond bom bol. Nadat iedereen zijn buik helemaal vol had, zijn we het strand opgegaan. Daar hadden Linda en Astrid al een aantal voorbereidingen voor



de spellen gedaan. De jongens hebben zich nog even vermaakt met krabben spotten en zelfs vangen met de blote handen en toen was het tijd voor de spelletjes. Ook dit keer waren het weer nieuwe en zeer uitdagende spellen. Met een schuimpistool op de foto van de tegenstander schieten bleek echter nog best moeilijk en de pijlen schoten daardoor ook alle kanten op, gelukkig maar dat ze van schuim waren.

Bij het andere spel moest je met een bal gooien en de tegenstander moest deze bal vangen met een hoepel, ook dit bleek nog best moeilijk want je tegenstander ging het je natuurlijk niet al te makkelijk maken door recht in je armen te gooien. Om 20.30 was iedereen toch wel moe en hebben we besloten om lekker terug te gaan om te douchen en nog even te chillen. De muziek ging aan, de bakjes vla op de tafel en de dag werd nog even besproken. Toen was het echter al weer tijd om te gaan slapen, morgen tenslotte weer een dag vol spellen en avontuur.

Woensdag



Na een iets langere nacht als normaal, zat iedereen lekker om 9 uur aan tafel. Na het ontbijt hebben we met zijn allen nog twee tenten opgezet met zijn allen, wat een teamwork! Gerjan stuurde alles goed aan, want de rest bekende toch wel eerlijk dat zij niet zo bedreven waren in een tent opzetten. Hierna moesten de paarden op de Stelle nog even in de wei gezet worden en de jongens zagen gelijk nog een aantal klusjes die ze meegenomen hebben. Hokken van de ezels, geiten en Gangster werden schoongemaakt door Joep, Patrick en Linda. Jacomijn maakte de

waterbakken schoon met Stefan en anderen hielpen met de paddock uitmesten. Toen er werd gezegd dat het gras bij de cavia's en het reuzekonijn erg hoog stond, sprong Gerjan gelijk op en ging het kort maaien met de bosmaaien. Zo waren de toch best vervelende klusjes binnen een half uurje gedaan met zijn allen. Hierna moesten we echt even met zijn allen afkoelen in de zee. Gerjan en Brandon imiteerde witte dolfijnen, Stefan was gefascineerd aan het kijken naar de machine die het zeewier aan het weghalen was en Joep en Dave waren met het skimboard aan het oefenen. Ook heeft Joep Marjan haar mooie rode slippers nog gered, de machine reed er ongeveer een centimeter naast, oefffff.

Na geluncht te hebben op de Malversweie was het even vrijspelen, dit werd lekker in het zwembad spelen. Hierna waren er weer spelletjes waar stenen mee te verdienen waren! Van een quiz tot denkspellen tot behendigheid, onwijs leuk! Brandon en Dave haakte even af, maar gelukkig vond Dave het uiteindelijk toch te leuk en deed later weer wel mee. Het was zo warm dat iedereen wel zin had in een lekker waterijsje, raketjes vallen altijd in de smaak. Hierna hadden we nog een paar boodschapjes nodig, dus lekker even naar de C1000 gefietst en er een mooi rondje van gemaakt.



Brandon vond het nog niet sportief genoeg, dus die besloot met bepakking hard te gaan lopen met een temperatuur van ongeveer 28 graden, respect! Eenmaal terug ging iedereen nog wat voor zichzelf doen en daarna lekker eten.

Op het menu vanavond stond Spaghetti. Marjan had al wat voorbereidingen gedaan en Stefan bakte het gehakt lekker rul. Precies op tijd kwamen onze waterratten uit het water voor een maaltijd, maar het water kreeg niet eens de kans om golfvrij te worden, want na de laatste hap lagen de jongens er alweer in. Om 20.00 schonk Marieke voor ons wat te drinken in en Brandon bereidde de film voor. Stefan en Joep reden nog met Simone naar de Stelle om de paarden te verzetten van wei naar paddock. Terug op de boerderij bakte Stefan met Marieke een kwarktaart en dook de rest op de bank voor een film. Brandon en Gerjan verdwenen weer in de tent, de rest zocht binnen lekker hun bedje op.

Donderdag

De donderdagmorgen begon ook met een hoop zon en dat bracht voor ons een hoop goeds. Na het ontbijt vertrokken we om 10.00 uur al afgeladen naar Moriaanshoofd. Daar werden pieren en zagers gekocht en vervolgens reden we door naar Burgh-Haamstede. Net als echte expeditie-gangers moesten ook de jongens vandaag kaartjes vinden om eten te verdienen. Naast de gewone kampvuurmaaltijd, konden ze met deze kaartjes extra eten en drinken verdienen. Celine en Simone verstopten de kaartjes in de bunkers en in no-time hadden de boys de meeste kaartjes weer gevonden.



Hierna vertrokken we naar de brouwersdam. Het hoofd ingrediënt van vanavond is vis, die we nog wel even zelf moesten vangen. Dave en Gerjan wilden dit graag doen, de rest ging naar het strand aan de andere kant van de dam. Brandon en Joep hadden zo een pret, om een zakje snoep. Hierop stond Malle Jan en hun fantasie was er in overvloed, want ze bedachten zelfs dat dit wel een leuke nieuwe naam voor de Malversweie zou zijn.



Omdat het weer op de Brouwersdam nou niet bepaald lekker was, heel dichte mist en veel wind, gingen we iets eerder dan gepland de vissers weer ophalen. Maar liefst 14 haringen waren er gevangen, die vanavond lekker opgepeuzeld konden worden. Gerjan, Dave en Simone deden nog een poging om platvis te vangen aan de dijk in Ouwerkerk, helaas was er niet veel meer dan de oesters die Gerjan geraapt had. Op de Malversweie hadden Joep, Brandon en Stefan samen met Celine al snel een duik genomen in het zwembad. Toen ook Gerjan, Simone en Dave weer terug waren werden eerst de spulletjes van vanmiddag opgeruimd en daarna de voorbereidingen voor het eten getroffen. Gerjan en Dave staken het kampvuur aan. Met de verdiende kaartjes konden de groepjes bijvoorbeeld knakworsten, limonade en broodjes 'kopen' deze werden



geroosterd boven het kampvuur. (Of stiekem op de barbecue als het niet helemaal lukte). Iedereen had erg veel kaartjes gevonden dus ook kon er lekker veel gegeten worden. Sommige hadden nog wat extra trek dus werd er nog een steen ingeruild voor een lekker knakworstje. Na het eten doken de stoere mannen (en Marieke die niet achter kon blijven) Het zwembad in en werden er nog fanatiek baantjes getrokken. Van zwemmen kreeg iedereen dorst dus na een warme douche werd er lekker wat buiten gedronken met een stukje kwarktaart die de dag ervoor was gemaakt. Hmm, dat ging er wel in. Zo ging de avond heel snel, voor dat we het wisten was het half 10 en ging iedereen rustig aan naar de tent. Het was wel wat koud dus Gerjan zorgde ervoor dat iedereen nog een extra deken kreeg. Het avontuur in de tent kon beginnen, Weltrusten!

Vrijdag

Vandaag was de laatste logeerdag voor Joep en Dave en daarom mocht iedereen lekker uitslapen. Als ware kampeers keek iedereen eerst eens verbaasd om zich heen hoe mooi het is om in de natuur wakker te worden. Het was wel een luxe kampeerervaring, want eenmaal binnen had Linda een lekkere ontbijttafel neergezet. Er werd lekker gekletst over alle gekke geluiden van vannacht en hoe gek het is dat het als je gaat slapen erg koud aanvoelt en zodra je wakker wordt je helemaal ligt te zweten, achja het hoort er allemaal bij, bij Expeditie Malversweie. Marieke krijgt hierbij toch wel een speciaal bedankje omdat zij ook buiten geslapen heeft bij de jongens.

Groetjes Simone, Linda, Marieke, Marjan, Daniëlle, Jacomijn, Joyce en Celine

[Klik hier voor alle leuke foto's](#)

