



## *Cowboys & Indianen*

*1 t/m 5 juli 2013 Stichting Ojee ADHD*

**Maandag** Als stoere cowgirls stonden Simone en Marjan de kinderen op te wachten in een prachtig (maar nog niet complete) versierde boerderij. Veel kinderen kwamen zelfs al een beetje verkleed binnen dus de sfeer zat er prima in. Een aantal mama's bleven nog koffie drinken, de kamers werden toegewezen en zodra we het



rijk voor ons alleen hadden kon het onwijs leuke programma beginnen! Zoals altijd stond de planning op het bord, wat deze dag voor veel lachers zorgden. Vooral Wesley was niet te stoppen, dit omdat er 'schapen scheren' op het programma stond, hij zag het al helemaal voor zich. Tijdens het drinken van de ranja gaf Simone uitleg en bleek het een erg grappige activiteit te zijn om een ballon te scheren. Jawel, scheerschuim erop en met een echt scheermesje (volgens Dave: Ja Marjan, dit is er één voor dames, voor de benen) scheren, maar wel zo goed dat het schuim volledig weg is maar de ballon niet klapt. De kinderen verbazen ons dagelijks keer op keer, en nu dus ook weer.

Annebelle en Jente (twee stagiaires die ons komen helpen deze week) hadden ze opgeblazen en 1 gele ballon zo groot dat het bijna onmogelijk was. Maar Jorn durfde de uitdaging aan en bleek het bijna te halen maar op het laatste moment vloog toch al het schuim in de rondte (ook wel grappig). Er werd nog even buiten gespeeld omdat het weer heerlijk was. De skelters en fietsen werden uit de schuur en skelterhok gehaald. De tafel werd gedekt, want iedereen had erge honger. Al die bammetjes gingen er wel in!



'S Middags gingen we de boerderij versieren, we wilden de zuilen veranderen in totempalen. Marjan kreeg hulp van Esperanza, Quintus en Cordell. De anderen gingen aan de slag voor een geweldig kostuum. In een mum van tijd liepen er allemaal cowboys en indiaantjes rond. Er werden ook hoeden uitgedeeld zodat het helemaal compleet was. Na wat te hebben gedronken werd er opgeruimd (er lag OVERAL kleding) en toen dat gedaan was kwam de schminkdoos op tafel. In volledig tenue werd er nog even buiten gespeeld zo voor het avondeten.



Zelfs het avondeten was in stijl, mexicaanse burrito's en taco's. Iedereen was echt aan het smullen (en knoeien natuurlijk, want dit mocht met de handen gegeten worden). Na de corvee gingen we met iedereen naar de Stelle om daar de dieren te verzorgen en te skelteren. De paarden werden gereden en de ezels werden gepoetst. Ook is er een rondje met de shetlander en de ezels gelopen. De tijd vloog om en na een glaasje limonade was het voor de eersten al tijd om naar boven te gaan. De rest heeft nog even geskelterd en tv

gekeken en hierna was het voor hen ook bedtijd. Het was een geslaagde eerste dag!



### Dinsdag

Iedereen kwam lekker vrolijk uit zijn bed, om vervolgens aan te schuiven aan het ontbijt. Ook cowboys moesten corvee doen, maar daarna gingen we heerlijk naar het bos om takken te zoeken voor ons pijl/boog en speer. Het weer zat mee, dus we gingen lekker op de fiets. Op de Malversweie gingen we gelijk creatief aan de slag met de takken, zodat iedereen weer een mooie aanvulling had op zijn/haar outfit. De ochtend was omgevlogen en als lunch hadden we knakworstjes erbij. Onze

twee stagiaires van deze week hadden een leuk spel bedacht voor vanmiddag. Zoals echte cowboys ook wel eens zonder goed zicht de weg moesten vinden, moesten onze westernhelden dit vanmiddag ook. Achteruit lopend moesten zij met aanwijzingen van hun teamgenoten het parcours afleggen. Dit valt misschien best mee, maar langs dit parcours stonden waterflessen en OP het parcours zelf nog bekertjes met water waar overheen gestapt moest worden. Een hele uitdaging hoor. In twee teams ( team rood en blauw ) werd er gespeeld en aan het einde was het natuurlijk het leukst om de waterflessen nog



even leeg te gooien. Na dit spel gingen de skelters in het hok en vertrokken we naar het strand. Daar werden gelijk de scheppen en emmers tevoorschijn gehaald en flink gegraven. Zo diep, dat Simone maar eens ging kijken of we nog geen chinees moesten gaan praten. De kuil van Dave en Cordell werd vervolgens gevuld terwijl Cordell, Dave en Simone erin stonden. Ook hadden we nog een aantal kunstenaars die voeten in stopte met zand en er vervolgens prachtige hartjes op creëerden. Terug op de Malversweie was het tijd om de dorst te lessen en weer lekker buiten te gaan spelen. Jente dook de keuken in en kwam terug met een gi-ga-gantische stapel pannenkoeken. Iedereen had een speciale pannenkoek uit mogen kiezen, bijvoorbeeld met spek, kaas of rozijnen en appel. Daarnaast was er een berg 'normale' gebakken die lekker besmeerd werden met suiker, stroop, pasta of jam. Dit was een waar feestmaal, en ook vanavond werd weer lekker met de handen gegeten. Na de corvee werd er eerst gedoucht want voor deze avond stond iets leuks gepland, een dropping 😊 Na dat ieder gedoucht was kon het beginnen. Er werden twee groepen gemaakt en Jente en Annebelle liepen ieder met een groepje mee. Door Marjan werden ze in de polder gedropt en tja, de mededeling was: zie maar 'thuis' te komen. Het feit dat de stagiaires hier totaal niet vandaan kwamen hielp ook niet. Maar wat was het leuk en gezellig! Ondertussen kregen ze ook nog opdrachten en bij goede uitvoering kregen ze een letter. Aan het einde zou daar een woord uit moeten komen. Aan het einde van de avond haalde Marjan de groepjes weer op, ze waren bijna bij de boerderij, maar het werd al laat en het ging ook een beetje regenen. Bij terugkomst werd er nog wat gedronken en toen hup! Snel naar boven. Na al dat wandelen was slapen bij niemand een probleem!

## Woensdag

Zo bleef het ook in de ochtend wat stilletjes en startte iedereen lekker langzaam op. Een half uurtje later dan normaal zaten we dan ook aan tafel. De avond werd nog nabesproken en opdrachten waar we niet aan toe hadden gekomen werden afgemaakt. Na het ontbijt mochten beide groepjes het woord raden en het bleek LASSO te zijn. Als laatste opdracht



moesten ze als één groep het woord vormen met hun lichaam op de grond. Cordell bleek een uitstekende choreograaf en binnen nog geen paar minuten hadden ze het al voor elkaar! Ondertussen kwam het met bakken uit de hemel zetten maar gelukkig hadden we een back-up plan. Er werd op het grote scherm de western animatie Rango opgezet. Met wat lekkers erbij was dit prima oplossing voor binnen, gezellig met zijn allen knus op de rode bank. De film was een succes en gelijk daarna konden we aan tafel schuiven voor een boterham. Het weer was niet veel beter geworden dus werd ook het middagprogramma aangepast. Het was een middag vol gezelligheid, pijl en bogen werden versierd en geveerd, nagels werden gelakt en er werd geschminkt. Linda nam een groepje mee naar de Stelle om ook nog even paard te rijden.

Aan het einde van de middag ging Marjan de keuken in. We gaan vanavond vroeg eten. Aangezien het vanmiddag geen weer was voor de speurtocht hebben we deze verplaatst naar vanavond, en het is gelukkig droog. Jente en Annebelle hebben de speurtocht van de week uitgezet en te voet gingen



we op pad met de hele groep. Iedereen kreeg 1 kaartje waar een roze pijl op stond en een vraag aan de achterkant. Bij elke kruising moesten de kinderen eerst de vraag goed beantwoorden en vervolgens de pijl de goede richting opwijzen om verder te kunnen. De tocht was best lang en halverwege is Celine met de bus gekomen en hebben we de tocht met de bus afgemaakt. Het eindpunt was de Stelle. Natuurlijk gingen alle vragen over het thema of over activiteiten die we al gedaan hebben deze week. Heel leuk om te zien dat de kinderen de vragen over de activiteiten precies konden vertellen. Terug op de Malversweie heeft Jente voor ons wat te drinken gemaakt en na een zakje chips was het al snel bedtijd. Er werd nog gelachen en gegierd met het tanden poetsen waarna het tijd was om te gaan slapen. Op naar een leuke dag!

## **Donderdag**

Donderdag is altijd uitjes dag. We zijn deze keer met Simone en Daniëlle naar pretpark Billy Bird geweest. Het is een klein pretparkje in Volkert, Brabant. Ze hebben daar een klein strand met waterfietsen, een klimbaan, een klimrots, een korte achtbaan en in een apart gedeelte genaamd Kinderland veel springtoestellen.

De heen reis duurde 1 uur en 3 kwartier, maar de kinderen hebben zich voorbeeldig gedragen. In de witte bus hebben ze 1100 vrachtwagens geteld.

Eenmaal aangekomen had iedereen het naar zijn zin. De achtbaan werd gebruikt en ook de waterfietsen en klimbaan waren erg populair. Na een ijsje dat Annebelle had getrakteerd zijn we als laatste een foto gaan maken in de Splash, we hopen nog of we de foto's van de site kunnen halen.

De terugweg ging in de witte Bus heel voorspoedig, Simone had wat meer moeite maar na een omweg langs Amsterdam kwam ook zij op de Malversweie aan.

Na zo'n leuke dag was iedereen uitgehongerd. Gelukkig stond er een echt Western maaltijd op het menu. Voor deze ene keer werd de friet, de sauzen en de snacks op de tafel gelegd en werd er zonder bestek en zonder borden gegeten. Wat een feest was dat! Al snel zat iedereen vol en ging iedereen omstebeurt lekker douchen. Na het douchen was het gelukkig



nog lekker weer en kon er nog op de trampoline gesprongen worden en er werd een kampvuur gemaakt. Daar hoorden natuurlijk marshmallows bij, hmm. Van al dat springen en snoepen krijg je dorst dus na een lekker glaasje siroop werd de laatste energie er nog even

uitgedanst bij Just Dance. Wat een dans talenten hebben wij hier zeg! Nu is iedereen toch wel moe en kruipt lekker onder de wol. Welterusten!

### **Vrijdag**

Na een lekker ontbijtje was het vandaag wel tijd om de dieren te voeren op de Stelle. Iedereen deed netjes zijn taak. De dieren ontsnapte even tijdens het hooi geven, maar dit was gelukkig al snel weer opgelost. Nadat alle dieren hun maal voor vandaag gehad hadden, zijn we terug gegaan naar de Malversweie.

Na wat lekkere tosti's ging iedereen lekker weer naar buiten. Voetballen, skelteren, trampoline springen, het kon allemaal met dit prachtige weer. Na een dik uur was iedereen erg dorstig en na een lekker glaasje siroop gingen Jorn en Dave naar huis. De rest van de groep ging met Marieke en Jente naar het strand (lekker sportief op de fiets ☺). Behalve Stefan, die ging Linda helpen met het sjouwen van de zware boodschappen voor een nieuw weekend.

Bedankt voor de onwijs leuke en creatieve week allemaal!

Linda, Marieke, Simone, Danielle, Marjan, Annebelle en Jente.

[Klik hier voor alle toffe foto's!](#)