

Weekendverslag 18 t/m 20 Januari

**Vrijdag:** Door de ijs, sneeuw en kou kwam iedereen aangeglibberd richting de Malversweie. Iedereen was wat later dan verwacht dus we konden vrijwel gelijk beginnen aan de heerlijke bloemkoolschotel en maaltijdsalade van Simone. De maaltijdsalade was wat meer geliefd dan de bloemkoolschotel, maar toch had iedereen zijn buikje vol gegeten. Omdat het zulk goed schaatsweer was had iedereen eigenlijk wel zin om te schaatsen. Simone had vernomen dat er in Burgh-Haamstede discoschaatsen was. Dat vond iedereen wel een goed idee. Van zolder werden de thermosbroeken, mutsen, wanten en skibroeken gehaald en even later gingen we met een busje vol met kinderen naar Burgh-Haamstede. De baan was wat kleiner dan verwacht maar toch was het enorm gezellig. Lekker harde muziek en discolichten. Ook zijn er nieuwe vriendjes gemaakt, waar de hele avond mee is geschaatst. Na een poosje dronken we warme chocolademelk en cola maar nog steeds had iedereen nog zin om te schaatsen. Na een paar extra rondjes had iedereen het toch wel koud gekregen en werden de schaatsen weer ingeruild voor snowboots. Op het gemakje gleden we weer terug naar de Mal, waar het ondertussen alweer bedtijd was. Nog even wat gedronken en snel ons warme bed in. Morgen weer een dag vol met ijspret!



**Zaterdag:** Er werd al stiekem gehoopt dat er op deze koude morgen uitgeslapen zou worden, en ja hoor: de laatste kwam kwart voor tien ook nog even een kijkje nemen beneden. Op het gemakje werd er ontbeten en afgeruimd. Ook de koelkast kreeg nog een sopbeurt. Alle warme kleding werd weer aangetrokken en zo gingen we naar de Stelle waar de groenten al stonden, bedankt Rob! Met dit weer houdt het dieren voeren heel wat anders in, wat een werk! Maar met alle liefde hielp iedereen mee. Het hok van zowel het paardje als van de geiten en de ezel werd flink opgestrooid. Ook werden er grote plukken hooi uitgedeeld. Met wat extra krachtvoer komen ze dag goed door. Water werd kapot geslagen en opnieuw gevuld. En natuurlijk werden er ook groenten gesneden, dit keer door Brandon en Yanick. Het leuke van het hebben van zo'n groot terrein



als de Stelle is dat we er mee kunnen doen wat we willen. Dus werd de trekker uit loods gehaald, surfplank erachter en zo werden er op het achterste veld rondjes gereden. Wat een sneeuwpret! Ook Simone waagde een rondje op de trekker. De begeleiders mochten een rondje op de surfplank niet overslaan. Uiteraard werd er flink sneeuw gehapt, maar dat was stiekem wel leuk. Omdat het best wel waaide werd het steeds kouder, ook al waren we zeer goed ingepakt. Dus ruimden we alles op en gingen terug. Daar werden broodjes kroket klaargemaakt want een warme hap gaat er met dit weer prima in.

Nieuwerkerk.....dachten we! Jammer genoeg was de ijsbaan nog niet open. Maar Dave en Julian wilden nog wel even sleeën dan, dus dat hebben we nog gedaan van de dijk vlakbij de Stelle. Op de

Mal stond toen de warme chocomelk met slagroom alweer lekker klaar. Jacomijn was ook bezig met het bakken van gehaktbroodjes samen met Talitha. Een paar mannen besloten gelijk lekker even onder de douche te springen en te gaan relaxen, tekenen, DS'en, Xboxen, Wii en, enz. Chefkok Jacomijn had heerlijke pasta met pesto gekookt, dus dat was smullen. Na het eten is iedereen verder gegaan met relaxen, er werd een film opgezet en we hebben een potje monopoly gedaan. De vrieskou kostte iedereen toch wel redelijk wat energie, dus rond 10uur lag iedereen lekker op bed.



**Zondag** Het leekt wel of er massaal werd besloten om niet uit te gaan slapen vandaag, Julian was om 6 uur zelfs al wakker! Alsof de aankomende sneeuw al aan het kriebelen was ☺ Op tijd zaten we dus aan het ontbijt met een eitje en wentelteefjes, net als in een hotel! Met deze weersomstandigheden is dit bijna onmisbaar want zelfs bij de kids is het energie level soms erg laag na een dag sneeuw. Na dat de kamers werden opgeruimd, bedden afgehaald en de tassen ingepakt werden we zelf ook flink ingepakt, door vele lagen kleding. De dieren blaten, loeiden en knorden ons weer tegemoet. Flink wat hooi en stro ging er door heen en opnieuw werd het water ververst. Het ging in redelijk snel tempo want we hadden

nog meer op de planning. Lunchpakketjes waren die ochtend gemaakt omdat we vanuit de Stelle weer naar de ijsbaan in Burgh-Haamstede gingen. Dus hop! in de auto's om nog even wat rondjes op het ijs te glijden. Ondertussen werd de temperatuur nog lager, begon het harder te waaien en het feest leek nog niet compleet want het begon ook te sneeuwen. En hard ook, het waaide helemaal op. Linda en Nicole besloten met Talitha, Julian en Dave terug te gaan waar Marjan op ze aan het wachten was. Warme chocolade melk werd gretig aangenomen. Jacomijn durfde met Gerjan en Brandon nog wat extra rondjes aan om rond 3 uur terug te komen op de Malversweie. Al snel kwamen de ouders door de sneeuw aan en zo kwam er een einde aan een koud maar gezellig winterweekend!

Groetjes Simone, Marieke, Nicole, Linda, Jacomijn en Marjan

[Klik hier voor de foto's!](#)

