

Weekendverslag 15-17 November 2013

Vrijdag

Een klein groepje dit weekend, drie mannen en Nicole als enige vrouw. Op het menu stond vanavond bami, met saté, satésaus en kroepoek. Na het eten gingen Simone, Marco en Dave even snel de paarden op stal zetten op de Stelle. Gerjan zette een spelletje klaar en deed gelijk met Claudia een proefrondje. Nicole dook lekker even in haar tekenboek. Terug op de Stelle schoven Dave en Simone aan bij het bordspel "Kolonisten van Catan"



en al snel was het een strijd om de meeste punten. Marco kwam er lekker bij zitten en hielp met delen van de kaarten. Met een hele slimme truc was Gerjan uiteindelijk de winnaar, door Simone flink om de tuin te leiden. Na dit spel speelden we nog een rondje "Geen JA en Geen NEE". Een zenuwslopend spel waarbij je geen "Ja", geen "Nee" en geen "Uh" mag zeggen en waarbij er tien vragen in razend tempo op je afgevuurd worden in verschillende onderwerpen. Nicole was de grote winnares met 19 punten! Marco en Dave lagen ondertussen al even onder de dekens en om 22.00 uur kroop ook de rest lekker onder de wol.



Zaterdag

Zaterdagochtend is nog geen ochtend voor uitslapen. Om half 9 zaten we dan ook heerlijk met zijn allen aan het ontbijt. Het 'vrij spelen' wordt normaal gesproken ingevuld met computeren, maar dit keer kwamen de bordspellen weer op tafel. We besloten daarom ook om een half uurtje later naar de Stelle te gaan. Daar mestten Gerjan en Simone de stallen uit, gaven Dave en Marco de groenten en voorzag Claudia de dieren van droogvoer en hooi. Celine kwam om half 11 Simone aflossen en met Celine hebben Marco en Gerjan de mestkar nog geleegd.

Toen Marjan om 1 uur de stichting binnen kwam trof ze werkelijk waar een poffertjes festijn aan. Na dit alles te hebben opgeruimd sprongen Dave en Marco op hun racemonsters om de polder te gaan verkennen. Tussen door kwamen ze terug omdat het toch best wel koud was en handschoenen niet overboden waren. Ook

Gerjan leek het leuk dus ging mee de tweede ronde. Nicole bleef met de meiden op de Malversweie om verder spelletjes te spelen.

Na zo'n rondje fietsen hadden de kinderen zo een honger dat ze niet wilden wachten om lekker een stukje stokbrood met kruidenboter op te eten. We begonnen dus lekker met koken. Vandaag hadden we gebakken aardappelschijfjes, kippenboutjes, kipschnitzel en gekookte sperziebonen op het menu. Na het eten hebben Gerjan, Dave, Marjan en de nieuwe stagiaire Hatice nog 'Kolonisten van Catan' gespeeld. Het was weer een wedstrijd geworden om de meeste punten te krijgen en zo de winnaar van de avond te worden. Stiekem kan niemand Gerjan verslaan (mag ook wel gezegd worden) maar wanneer hij een spelletje oversloeg hadden ook anderen kans om te winnen, ook wel zo leuk. Nicole en Gerjan hielpen Marjan op de Stelle om (in het donker) nog even de paarden binnen te zetten. Tussendoor werden ook nog nageltjes gelakt (uiteraard) en werd er lekker gesmikkeld van de chipjes. Er kwam een film op televisie die iedereen zijn goedkeuring had wat gewoon betekende dat alle onze mannen met dekbed en al zich ieder op een bank hadden genesteld. Normaal is Marjan niet zo van het op laten blijven (loopt niet altijd goed af om het maar zo te zeggen) maar na deze fijne dag mocht het dan toch. Wat een makke schaapjes krijg je dan 😊 iets later als normaal lag iedereen dus op bed maar het was gelijk muisstil.....Slaap zacht!

Zondag



Hier op de stichting is het nooit een zekerheid dat als je de kinderen 's avonds laat opblijven, dat ze dan ook de volgende ochtend langer blijven liggen. Marjan had mazzel want zelfs degenen die altijd vroeg wakker zijn passeerden zelfs de half negen op de klok. Fijn! Nicole ging

vanmorgen met Marjan mee naar de Stelle om de dieren te voeren. Girl power noemen ze dat, want zelfs met zijn tweetjes is het helemaal gelukt. Tussen de middag maakte Simone erwtensoep en tomatensoep (uit blik 😊) en smulden we deze lekker helemaal op. Gerjan had nog geen genoeg en wederom speelden we deze middag uit met spelletjes, terwijl Hatice en Nicole en lekkere kwarktaart maakten. Een geweldig weekend met geweldige sfeer! Dank jullie wel!

Groetjes Marjan, Simone, Claudia, Celine en Hatice

[Klik hier voor een paar foto's](#)