

Weekendverslag 8 t/m 10 februari

Vrijdag

Wanneer rond vijven de boerderij vol liep met kinderen en ouders, kwam de heerlijke geur van bami al tegemoet. Zodra iedereen dan ook binnen was konden we gaan eten. Met extra satéstokjes, saus en kroepoek waren snel alle buikjes vol. Degene die taak hadden hoefden zich het komende half uur daarop niet te vervelen, maar Stefan en Wesley H hebben dit toch echt prima gedaan samen met Nicole. Marjan ging met Marco even naar de Stelle om een flinke bouwlamp te halen zodat hij toch nog kon gaan knotten aan de wilgen. De anderen vermaakten zich met het racen van de auto van Stefan (die zelf Joep hielp met zijn huiswerk). Wesley V had een erg leuk spel met blokken mee (soort Jenga, maar het heet Kapla) en daarmee werd een pracht toren gemaakt. Tussendoor werd een toetje gegeten met extra slagroom (mag ook wel een keertje☺). De avond werd verder gevuld met een potje pesten (een kaartspel wel te verstaan) en vooral het uitsloven van jezelf doormiddel van gewichten optillen en opdrukken. Als ze zo door gaan krijgen we wel erg gespierde mannen hier op de boerderij. Joep liet een filmpje op Youtube zien van zijn optreden voor 800 man en toen deze afgelopen was ontstond er spontaan een applaus. Rond negen uur gingen de eersten naar bed en veel kozen ervoor dit tijdstip te volgen. Slaap lekker allemaal!



Zaterdag



Gerjan en Marco moesten al vroeg uit de veren, omdat ze afgesproken hadden Johan te helpen met knotwilgen. Rond 8uur kwam de rest ook lekker naar beneden en hebben we ontbeten met cornflakes. Om 10uur was het tijd om de groenten te halen bij de C1000 voor de dieren op de Stelle. Er was een goede taakverdeling en het dieren voeren was zo gepiept. Joep heeft zelfs de baardagaam op zijn arm gehad.

Enmaal weer thuis werden er kroketten en

frikadellen op brood gegeten, want dat was nog over van de dagbesteding voor ouderen. Marco was op de Stelle gebleven om Johan verder te helpen met takken versnipperen, hier heeft hij een dikke pluim van Johan voor gehad, de complimentjes stroomde binnen voor hem. Rond 14:00 zijn we naar burgsluis gereden om daar een toren te beklimmen, wat was dat stijl zeg! (Bijna) iedereen is boven geweest. Hierna was een optocht van paarden dichtbij Burg-Haamstede waar we nog even zijn wezen kijken.



Thuis zijn Joep en Stefan op de Ipad gegaan, Wesley en Pascal hebben geknutseld en Marco, Julian en Wesley V hebben buiten een vuurtje gemaakt. Dit was alweer een poosje geleden en ze hadden er zoon zin in. Joyce is onze nieuwe stagiaire, ze werd heel hartelijk ontvangen door de hele club en hoort er gelijk helemaal bij, gezellig! Na een lekkere Hollandse hap: boerenkool met worst volgde er een rustig maar gezellig avondje. Er werd gezellig monopoly gespeeld en de TV is zelfs niet aan geweest. Om 9 uur gingen de eerste naar bed en een uurtje later volgde de rest. Na nog wat geklets keerde de rust terug op de Mal en lag iedereen lekker te slapen terwijl het buiten sneeuwde.

Zondag

Iedereen was al vroeg wakker en terwijl de tassen werden ingepakt stond Jacomijn lekker wentelteefjes te bakken. Hmm, iedereen had goede trek en om half 9 zaten we dan ook allemaal lekker te ontbijten. Na dit goede begin van de dag gingen we even later de dieren voeren, door alle kou glibberde we naar de Stelle zodat de dieren een lekkere volle buik hadden en een warme stal. Terug op de Mal werd er nog eens een spelletje gespeeld en lekker vrij gespeeld. Na de lunch hadden sommige nog meer zin om spelletjes te spelen dus werd Levensweg uit de kast getrokken en werden er nog een paar potjes gespeeld voordat de ouders kwamen.



Groetjes Marjan, Simone, Nicole, Linda, Jacomijn, Marieke en Joyce
[Klik hier voor de foto's](#)