

Kerstarrangement 20 t/m 23 december 2013 Stichting OJEE ADHD

Vrijdag

Vandaag staat het eerste kerstarrangement op de planning! Gerjan, Nicole en Brandon bleven donderdag al slapen. Om 10:00 kwamen Joep en Dylan binnen gewandeld. Eerst even bijkletsen met elkaar en vervolgens ging Simone boodschappen doen met Gerjan en Nicole. De andere gingen ondertussen een spelletje spelen, buiten voetballen en televisie kijken. Toen Simone terug kwam van het boodschappen doen had ze een hele bus volgeladen met boodschappen. Zo vol dat het net in de koelkast en in de vriezer paste. Daarna hebben we met zijn alle lekker middag gegeten. Na het middag eten mochten de kinderen even vrij spelen en daarna stond er kerstkoekjes bakken op het programma. Gerjan en Brandon gingen liever hutten bouwen in het bos. De rest ging vol goede moed aan de slag. Na een hele hoop bloem gebruikt te hebben zodat de koekjes niet vastplakten werden er prachtige creaties gemaakt. Van sterren tot dolfijnen en paarden tot een controller van een playstation. De koekjes even in de oven en daarna versieren en proeven maar! Tegen 4 uur zijn we nog even naar de Stelle geweest om de paarden en andere dieren te verzorgen. Terug op de Malversweie waren Joyce en Claudia al begonnen met het avond eten te maken. Op het menu stond: gebakken boerenkipfilet gerold in spek, cordon bleu en een gehakt rol, met daarbij gebakken



aardappelen en als groentes rode kool en doperwtten! Iedereen heeft heerlijk gegeten. Op het planbord stond onze avond al ingepland. Om 19:00 hadden we een spelletjes activiteit, Bingo en Monopoly. Tussendoor hebben we nog lekker een bak met vla gegeten. Om 20:30 was het dan zover de finale van The voice of Holland! Een groepje is verder gegaan met monopoly en de andere zijn gezellig voor de buis gaan zitten. Om 21:00 ging de eerste al naar bed en om 21:30-21:45 volgde de rest. Welterusten!

Zaterdag

Goedemorgen deze morgen! Om 8 uur was het tijd om op te staan. Dylan stond al te springen naast zijn bed terwijl andere wat meer moeite hadden om het bed uit te komen. Dat het zo lang donker is 's ochtends werkt ook niet echt mee. Na een paar boterhammen moesten we nog even gamen en toen was het tijd om in twee groepen naar de Stelle te gaan. De ene groep bestond uit Joyce, Bram, Dave, Wesley en Joep. De andere groep uit Celine, Claudia, Dylan, Pascal en Gerjan. Nicole was inmiddels vertrokken om te gaan werken. Na de groente bij de c1000 opgehaald te hebben en nog even wat boodschapjes gedaan te hebben crosten we met volle wind (ja want er stond veel wind) naar Stelle. Tijd om alle werkzaamheden uit te voeren.

Dit werd super snel gedaan en we waren daarom lekker vroeg alweer terug op de Malversweie. De kinderen mochten even wat voor zichzelf doen en Joyce besloot om de harde werkers te belonen met heerlijke wentelteefjes. Na onze magen goed gevuld te hebben mochten we weer even computeren. Inmiddels waren Simone en Marieke gearriveerd die het middagprogramma bekend maakten. Simone ging met Dave, Gerjan, Stefan en Joep even Zierikzee in. Er moesten nog wat verlate kerst/verjaardagskadootjes gekocht worden. Op de Malversweie gingen Claudia, Marieke en de overgebleven kids aan de slag met de voorbereidingen voor het gourmet. Champignons, paprika, uien snijden, vlees verdelen over de borden, stokbroden bakken en snijden en de gourmetstellen naar beneden halen. Toen Simone terug was, was ook Marco gearriveerd en zette Simone de dvd op die ze net gekocht had. The Polar Express bleek een groot succes, want zo goed als iedereen heeft de film aandachtig meegekeken. Hierna dekten Simone en Marieke zo snel als ze konden de tafel en konden we gaan beginnen. Er was een opstartprobleempje met twee gourmetstellen die het niet bleken te doen, maar gelukkig vond Marco nog een reserve en hebben we lekker anderhalf uur aan tafel



gezeten.

Georganiseerd opruimen was na zo een maaltijd wel gewenst, maar dit lukte prima. Simone, Gerjan en Nicole zetten op de Stelle snel de paarden binnen, terwijl Marieke, Stefan en Bram aan de killer afwas begonnen. Gelukkig werd dit snel weggewerkt en voordat ze klaar waren was bijna iedereen ook al lekker gedoucht. Na het douchen was iedereen lekker snoezelig van het gourmetten, de warmte binnen en de harde en kou buiten. Er werd dan ook lekker bank gehangen, spelletjes gespeeld en kerstkoekjes gegeten. De avond was zo voorbij en terwijl buiten de wind waaiden ging iedereen lekker schoon z'n bed in. Morgen staat er weer een leuke dag voor de boeg. Lekker slapen! ☺

Zondag

Normaal is de zondag een uitslaap dag hier, maar dat kan morgen ook want vandaag gaan we wat leuks doen! Dat is helemaal in Den Haag dus dat trof wat voorbereiding. Iedereen werd om acht uur uit bed getrommeld en zo zaten we om half negen aan het ontbijt. De bedoeling was dat Marjan twee kinderen mee nam naar de Stelle om even te helpen de dieren te voeren en de stallen uit te mesten. Maar spontaan had bijna iedereen eigenlijk wel zin om mee te gaan en zo gingen we toch met een volle bus. Achteraf gezien was dit geweldig want om tien uur waren we weer terug op de Malversweie, wat een kanjers! Maar hup! weer terug de bus in maar nu dus naar de Uithof, lekker schaatsen. Daar aangekomen (Simone met een kleine omweg hihi) werden er schaatsen gehuurd voor degene waar het nodig voor was. Door middel van kaartjes kon je door poortjes zo

de ijsbaan op. Niet iedereen gleeed makkelijk de baan op. Maar je ziet maar weer dat het hebben van ADHD zo ook zijn voordeel kan hebben. Geen angst maar gaaaaaan. Prachtig gezicht. Pascal waagde het er toch maar niet op maar deed zo wel zijn rondjes op en langs het ijs en heeft zich uitstekend vermaakt want tja, genoeg mensen om gezellig tegen aan te praten. Er werd ijshockey gespeeld, wedstrijdjes wie het snelst een rondje had gedaan. Het was prima vertoeven dus.

Zo, om 5uur waren we weer lekker op de Malversweie. Dit betekende even tassen leeghalen en opruimen en daarna even relaxen. De avond werd compleet gemaakt doordat we lekker frietjes met snacks gingen eten. Er werden 2 ploegen gemaakt, zodat iedereen lekkere verse friet had, werkte prima! Na de corvee was een potje verstoppertje onvermijdelijk, wat een pret was het weer! Alle hoekjes en gaten zijn weer bekeken en gebruikt. Hierna werd er nog gefiguurzaagd, maar dit blijft toch lastig die dunne zaagjes die steeds breken. Het idee was om dé trend van 2013 te volgen en een houten kerstboom te maken, maar we zijn nog niet ver gekomen deze avond. Hiernaast werden er al cupcakes gebakken ter voorbereiding van de high tea van morgen. Joep had een film meegenomen; het laatste deel van Harry Potter, deze werd opgezet in de chillkamer voor degene die wilde/mochten kijken. Nadat de pubers gedoucht hadden, was het alweer tijd om de benen rust te geven en lekker te gaan slapen.



Maandag

Maandag, dus eigenlijk de zondag. Er werd lekker uitgeslapen, dit werd zelfs meegenomen in de planning. Tot half elf en toen hadden we een heerlijke brunch, wat gezellig was dat! Met verse afbakbroodjes, croissantjes, jus d'orange, gekookt eitje en allemaal andere lekkere dingen. Daarna kon je kiezen, of vrij spelen of helpen met de voorbereiding voor vanmiddag. Er wordt dan een high tea gehouden, en voor zoveel mensen treft dat wel voorbereiding. Het is een heerlijke knusse gezellige dag geworden. Ook ging het steeds lekkerder ruiken en was het best moeilijk om van alle hapjes af te blijven.

Om half drie komen de ouders om lekker mee te genieten van al het lekkers wat klaargemaakt is.

Het HELE team van Stichting Ojee ADHD wenst jullie allen een fijne en gezellige kerst toe en voor degene die we niet meer zien dit jaar ook een fijn oud&nieuw. En allemaal weer tot volgend jaar!!!

[Klik hier voor de foto's](#)