

1 februari 2013- 3 februari 2013

Vrijdag



Zo, hèhè, na 5 weken ontwennen na het Vennebos mochten we toch weer dit weekend. Zeven exemplaren mochten we dit keer verwachten, waaronder een spiksplinternieuwe; Damian. Damian is 17 jaar en komt gelijk een weekendje pubers meedraaien, gezellig.

Lang hebben we nagedacht over het uitje en uiteindelijk hebben we dit keer twee opties gekozen. Eens kijken of ze het kunnen om als één groep een beslissing te nemen. Optie 1 was overdag zwemmen in het TIKIBAD te Duinrell, optie 2 was uit eten en naar de bioscoop in Antwerpen. Gelukkig hadden de dames en heren nog even om te overleggen, want een besluit nemen is toch wel lastig.

De gourmet van vanavond was een

uitstekende “overdenkingperiode”, maar natuurlijk werd er ook gewoon gezellig gegeten en gekletst. Om 19.00u stond Martin netjes klaar op zijn stage en..... zaten Marjan en Simone nog op de Malversweie. De tijd gaat zo snel tijdens het gourmetten, dus nogmaals excuses Martin haha. Gelukkig was Simone in no time in Haamstede en was het hooguit een kwartiertje dat Martin heeft moeten wachten.

Terug op de boerderij hadden Marjan, Marieke, Damian en Brandon de afwas al gedaan en was het tijd om in de chillmodus te gaan. Nou, dat hoeft je zelfs tegen puberende ADHD'ers geen twee keer te zeggen hoor. TV's werden weer versjouwd, bedden tegen elkaar aan, Xbox aangeslingerd ennnnn hangen maar... Ondertussen was er een minibijeenkomst geweest en is de compromis gesloten dat we deze zaterdag naar Antwerpen gaan (frietjes en movies) en dan volgend ouderenweekend naar TIKIBAD, vond iedereen helemaal prima. Er werden heel de avond nog lekkere snacks gegeten, potjes rummikub gespeeld en lekker tv gekeken. Na een tijdje was iedereen zo in de chillmodus dat het tijd was om over te gaan in de slaapmodus. Zzzzzzz

Zaterdag

Voordeel van deze optie was dat iedereen heerlijk uit kon slapen (heeft waarschijnlijk een belangrijke rol gespeeld in het besluit uiteindelijk). Rond 10uur kwam iedereen uit bed rollen en werd er lekker ontbeten met eieren en tosti's. Hierna waren de dieren op de Stelle aan de beurt, Damian, Brandon, Kevin en Talitha gingen gezellig mee. Binnen een uur waren alle dieren weer voorzien. Damiën is de nieuwe paardenfluisteraar! Walter de shetlander is een beetje knorrig geworden, maar Damian stapte zo zelfverzekerd de stal in dat Walter meteen begreep wie de baas was en maar niets moest flikken, helemaal top! Op de boerderij was het lekker stoeien tussen Martin en Gerjan en Simone werd als levend schild gebruikt hihi (helaas geen foto's van). Als lunch werden er stukken pizza op tafel gezet, dit uber pubervoedsel was in nog geen tien minuten van tafel verdwenen, zo hup de

magen in. Nicole en Talitha hebben lekker getut (wat wil je met zoveel mannen om je heen)en later werd er gepokerd door Martin, Kevin, Linda en Simone. Damiën scoorde pluspunten toen hij zijn DJ talent liet horen tijdens het spelletje, erg relaxed! Om half 5 kwamen Marjan en Daniëlle en zij namen de groep gelijk mee, op weg naar Antwerpen YEAH!

Wij als stichting zijn in het bezit van een andere bus, de rode bus is ingeruild voor een witte Mercedes Sprinter. Met zijn negenen pasten we er prima in. Tomtom werd ingesteld en zo gingen we van start. Met wat creativiteit en enige ervaring konden we net de 115 halen (begrenst helaas) maar dit leverde ontzettend veel grappige situaties op (ingehaald worden door twee oma's bijvoorbeeld). Zodra we België inreden merkten we dit gelijk aan de weg en zo werd gelijk het internet van de telefoons uitgeschakeld anders is de kan zeer groot op een fikse rekening.

Eenmaal geparkeerd keken we eens goed om ons heen en besloten allen dat die Belgen het maar goed voor elkaar hadden, wat een auto's stonden daar! Dus dat was al een attractie op zich. Voordat we gingen eten gingen we eerst de kaartjes halen. Vanwege een uitgebreide research de dag daarvoor wist iedereen al waar ze heen wilden. Daarna gingen we naar de Quick, een soort MacDonalds. Ook daar kwamen we er achter dat die Belgen echt een ander soort waren en toen we mochten bestellen moesten we ook wel echt drie keer luisteren naar wat ze nou eigenlijk zeiden. Gerjan keek erg bedenkelijk toen hij uit een milkshake met de smaak kastanje mocht kiezen, werd het toch maar veilig aardbei ☺ Drinken mocht je hervullen (althans die conclusie trokken wij omdat je lege bekertjes kreeg en er verschillende drankautomaten stonden) en zo waren snel de magen gevuld. Dit was allemaal erg snel gegaan (heet niet voor niets quick) en toen moesten we nog een uur wachten. Maar als er iets leuk is en wat we allemaal delen, is het wel mensen kijken!!!! Na ons smakelijk te hebben vermaakt gingen we richting de bioscoop terug en werden we opgesplitst.



Daniëlle ging met Nicole en Talitha naar Picture Perfect, een lekkere meiden film. Marjan werd meegesleurd naar The Last Stand, een behoorlijke actiefilm met Arnold Schwarzenegger(dit zegt waarschijnlijk genoeg). Beide films duurden twee uur en waren zeer geslaagd. Terug in de bus werden ze besproken en werden vooral de leukste, grappigste en heftigste stukjes herhaald. Kwart over elf waren we terug op de boerderij en werd er nog pizza opgewarmd. Rond twaalf uur ging iedereen naar boven, werd er her en der nog wat films gekeken maar om 1 uur was het heerlijk stil.

Zondag

Om 9 uur kwam Nicole (stagiaire) om te beginnen met werken en trof een totale stille Malversweie aan. Iedereen sliep nog behalve Gerjan maar die had ze ook niet gehoord. Het was pas half elf toen iedereen beneden was. Er werd ontbeten en besproken wat er gedaan ging worden die dag. Danielle ging met Talitha en Gerjan naar een manege om paarden te rijden en goed te keuren en Nicole ging met Nicole en Martin naar de Stelle om de dieren te voeren. Marjan bleef met de anderen mannen op de boerderij, zij hadden het gisteren al gedaan. Bedden werden afgehaald zodat er ook nog lekker wat aan het huishouden gedaan kon worden. Er was genoeg over van de gourmet en dat vlees werd opgebakken zodat ze echt niet met honger die middag naar huis zouden gaan.

Uiteraard werd er nog wat gegamed die middag, maar ook de slaapkamers moesten netjes achter gelaten worden.

We willen iedereen bedanken voor een gezellig weekend. Het was leuk om te zien hoe de groep zich weer heeft gevormd, ook met een 'nieuw' iemand erbij. Fijn dat een ieder ander hier binnen kan stappen en zich echt thuis kan voelen. Super jongens (en meiden 😊)!!!!

Groetjes Simone, Marieke, Linda, Nicole, Danielle en Marjan

[Klik hier voor de foto's](#)