



Weekendverslag 27 t/m 29 september 2013

Vrijdag

Zo toen was alweer een nieuw logeerweekend aangebroken. Marco was als allereerste om 3uur en die ging mee op boodschappentour, wat een super hulp! Stefan en Dave kwamen allebei om 4uur en ook zij mogen vaker vroeg komen, want ze hebben uit zichzelf geholpen met bedden verschonen en stofzuigen, toppers!

Rond 5uur kwamen de rest van de kinderen en het leek wel of iedereen elkaar gemist had, want er werd volop gekletst. Ondertussen werd er weer een heel avondmaal bereid: Aardappelpartjes uit de oven met vissticks of een slavink en doperwten met wortels of witte bonen in tomatensaus. Nadat het woord 'eetsmakelijk' gevallen was, begon iedereen met smullen. Na het eten werd de corvee gedaan en hierna ging iedereen gezellig mee naar de Stelle om de paarden en geiten binnen te zetten en materiaal te halen om morgen in de tuin te werken. Er lag een enorme berg op de mesthoop en het plan was dat iedereen zou helpen, maar Marco en Bram hadden zoveel energie dat de mest in de rondte vloog, waardoor de hoop binnen 10min weg was. Na dat harde werken hadden Simone en Linda wat speciaals meegenomen, milkshakes die men zelf nog moet schudden, die vielen wel in de smaak! Er was nu een momentje waarin even gecomputeerd mocht worden en er ontstond een serieuze competitie met het spel op de Wii. Rond half 9 was het tijd voor een spel; een moderne vorm van Twister, afgekeken van het tv programma "jongens tegen de meiden". De bedoeling is dat men lichaamsdelen opnoemt en dat alleen dat op de grond mag zijn. Als er 3 spelers zijn kan het dus bijvoorbeeld 4 knieën, 1 voorhoofd, 5 handen en 2 ellebogen zijn. Het was echt lachen, gieren, brullen en het kon niet gekker. De foto's zijn hier het bewijs van..... Jammer genoeg komt aan elke gezellige avond een eind en om 22.00 lag iedereen lekker in zijn bed. Weltrusten!

Zaterdag

Goedemorgen allemaal. Een lekker zonnetje schijnt zwakjes door de ramen en dat maakt dat we lekker op tijd aan het ontbijt zaten. Na het ontbijt was er een groepje dat met Jacomijn en Claudia naar de Stelle ging om de dieren te verzorgen. Een paar bleven er bij Linda op de Malversweie. Op de Stelle werd er hard gewerkt, droogvoer, hooi, water, uitmesten en opstrooien hoorde er vandaag allemaal bij. De paardjes gingen op de wei en ook de geiten mochten weer even op het grote veld aan de ketting grazen. Op de Malversweie werd ook wel degelijk hard gewerkt. Grasmaaien, snoeien, harken en vegen. De tuin kreeg weer een beetje body en wordt langzamerhand winterklaar.

Tussen de middag werden er lekkere wentelteefjes gemaakt. Met een beetje kaneel en suiker was het



energie level van de kinderen weer snel opgeladen om na de lunch lekker nog naar buiten te gaan. Quintus, Stefan en Marco gingen nog verder met grasmaaien. Claudia en Joyce gingen het gevecht met onkruid aan. Quintus pakte de bladblazer en blies netjes alle losse blaadjes en zandkorrels van het terras en het plaatsje onder de bomen werd grondig schoon geharkt en alle losse stenen werden er uitgehaald.

Na dit harde werken, en ook alles weer te hebben opgeruimd, gingen de jongens en meiden lekker even wat voor zichzelf doen. In de keuken maakte Simone de pizzabodems en om beurten mochten de kinderen hun pizza beleggen. Nadat iedereen, en dat duurt wel even met 11 man, gegeten had gingen we weer naar de Stelle. De paardjes moesten naar binnen en Quintus en Esperanza hebben hier prima mee geholpen. Het leuke idee om verstoppertje te doen werd geopperd, wat extra spannend was in de naderende schemerdonker. Eerste telden Marjan en Simone, daarna Cordell en Dave en terug op de Malversweie speelden we nog 1 potje binnen waarbij Stefan de zoeker was. Het was op de Malversweie extra moeilijk om Marco te vinden, die had een heel mysterieuze verstoppelplek gevonden.

Na al dit verstop- en zoekwerk was het tijd voor wat lekkers. De televisie ging nog eventjes aan en toen was het alweer tijd om lekker naar bed te gaan.



Zondag

Het waaide behoorlijk hard deze ochtend en dit leek wel een reden te zijn dat iedereen vroeg uit de veren was. Dit gaf allemaal niks, want om half negen zaten we aan tafel, iedereen had zijn of haar kamer al opgeruimd en de koffer ingepakt, en Jacomijn had iedereen voorzien van een heerlijk eitje. Na de corvee was er nog even tijd om vrij te spelen en om tien uur was het verzamelen bij de witte bus om naar de Stelle te gaan. De taken werden onderweg zeer

duidelijk verdeeld. Dit betekende dan ook dat zodra de deuren open gingen iedereen wist waar die zijn moest. Na zelfs de stallen te hebben uitgemest kon ieder nog wat leuks kiezen om te doen. Zo werd er op de skelterbaan gespeeld, bramen geplukt en er werd ook nog even paardgereden door Bram en Stefan. Vandaag hadden we met de lunch een heus feestmaal. Jus D'orange, gebakken smac, knakworstjes en gebakken champignons en ui. Dit alles werd nog eens opgevrolijkt met witte bolletjes en de maaltijd was compleet. Na de corvee, die vanmiddag helemaal werd verzorgd door Quintus en Stefan, werd er even vrij gespeeld. Marjan en Simone zetten ondertussen alles klaar om Whoopies te maken. Een soort cake-koekjes met een lekker laagje 'saus'. Natuurlijk proberen we weer om iets over te laten voor de ouders, maar of dat gaat lukken..... ☺

Heren en Esperanza, heel erg bedankt voor een geweldig weekend vol lachen, gieren en brullen, maar ook respect en acceptatie naar elkaar.

Marjan, Joyce, Linda, Jacomijn, Marieke, Claudia en Simone.

[Klik hier voor de foto's!](#)

Groetjes Marjan, Linda, Jacomijn, Claudia en Simone