

Weekendverslag
6 september tot 8 september 2013

Vrijdag

Vanaf 5uur was iedereen weer welkom op de Malversweie en iedereen ging gelijk even de nieuwe roddels aan elkaar vertellen. Rond 6uur gingen we aan tafel, lekker Mexicaanse taco's en wraps. Het corveerooster werd gebruikt, maar iedereen hielp toch eigenlijk wel gezellig even mee. Talitha met Linda naar de Stelle gegaan op de fiets om daar weer een rondje te paardrijden. Rond 7uur kwam ook Martin uit zijn werk en die werd met open armen ontvangen in de groep. Er werd druk verder gekletst en rond een uur of half 9 zijn we met zijn allen op de bank neergeploft en zijn we gezellig de Voice of Holland gaan kijken. Altijd leuk! Om het helemaal compleet te maken zette Linda de frituurpan aan om nog even bittergarnituurhapjes te bakken. Het was een gezellige avond! Martin en Gerjan hadden een drukke week achter de rug, dus kropen om 11uur lekker hun bed in. Remy, Talitha en Kevin keken samen met Linda nog een aflevering van Expeditie Robinson terug, wat hebben we hard gelachen om Negativ. Hierna lag iedereen zo hard te geeuwen, dat iedereen lekker ging slapen.



Zaterdag

We hebben vanochtend gezellig met zijn allen aan tafel gegeten, want iedereen was al vroeg uit bed, verrassend! Daarna zijn Talitha en Linda naar de Stelle te gaan, om de dieren te voeren en paard te gaan rijden. De jongens hebben hier lekker gechilld en een potje gedamd, verborgen talenten kwamen naar boven. Claudia heeft samen met Remy nog een potje gepoold, wat Remy natuurlijk gewonnen heeft! Ook hebben de jongens hun spullen bij elkaar gepakt, omdat ze vanmiddag gezellig met zijn allen gaan skiën!

Na de lunch was het tijd om naar Zoetermeer te vertrekken, Marieke is drie weken geleden 18 geworden, dus het werd tijd dat zij ging rijden. Dat ging allemaal prima, alleen werden de zangkunsten van Simone en Marieke niet gewaardeerd. (Want wie rijdt, kiest de muziek 😊) Eenmaal aangekomen in Zoetermeer werden snel de ski- of snowboardschoenen, ski's en snowboards, warme jassen en wanten aangedaan en konden we beginnen. Gerjan, Martin en Remy begonnen gelijk met snowboarden en de rest hield het bij skiën. Niemand kende echt angst en de mooiste sprongen werden gemaakt. (Met wat valletjes af en toe). De tijd ging super snel en het was tijd om aan te schuiven bij de tafelbarbecue. (Dat is gourmetten, maar dan met een mini-barbecue). Vooral de dames in Heidi outfit werden gewaardeerd door de mannen.



Martin had zelf ook wel zin om even zo een pakje aan te doen en gelukkig voor de anderen liet de serveerster zich dat geen twee keer vragen. Ze kwam een prachtig pakje brengen, Martin hees zich erin en ging nog even een tafeltje opnemen. Dit zorgde natuurlijk voor een hoop gelach op het hele terras. Na het eten werd er nog van materiaal gewisseld, want de stoere Kevin en Talitha wilden ook wel eens snowboarden. Dat was nog moeilijker dan gedacht, maar gelukkig kregen ze les van Gerjan. De avond vloog voorbij en rond 10 uur reden we (met harde muziek en een goed achtergrondkoortje) weer terug naar de Malversweie. Daar werd nog wat nagekletst en toen ging iedereen lekker naar bed, welterusten!

Zondag

Iedereen bleef lekker liggen tot een uur of tien, fijn hoor zo'n zondag! De tosti's werden gebakken, want iedereen had nog lekkere natrek van het skiën. Talitha en Gerjan gingen met Simone nog even mee naar de Stelle. Daar was Alice al begonnen met het voeren van de dieren en snel werd dit afgemaakt. Helaas ontdekte Talitha een zieke cavia en we hebben met zijn allen nog even bij hem gestaan tot hij insliep. Op de Malversweie werden de tassen ingepakt, de bedden afgehaald en langzaam ging de middag voorbij. Het was weer een heerlijk weekend waarin we veel gelachen hebben met elkaar, bedankt!

Marieke, Simone, Linda, Celine, Jacomijn en Claudia. [Klik hier voor de foto's!](#)