

Weekendverslag 30 augustus t/m 1 september 2013

Vrijdag

Zo om 17.00 begon het logeerweekend weer. We hebben nog lekker een duik in het zwembad genomen voor het eten. Rond 6 uur schoven we aan waar de heerlijke ovenschotels van Claudia al stonden te stomen. Iedereen zat er lekker van de smullen en er werd meerdere keren opgescheept door velen. Hierna zijn we gesplitst, Talitha, Brandon en Linda zijn naar de Stelle geweest om daar lekker paard te rijden en Dave, Gerjan en Bram bleven met Claudia en Marieke op de Malversweie. Ook Martin voegde zich bij de groep, die was net terug van introductiekamp en helemaal kapot. Rond half 9 was de groep weer bij elkaar en werd de eerste uitzending van een nieuw seizoen 'The voice of Holland gekeken'. Je kon merken dat iedereen er weer een drukke week op had zitten, want iedereen behalve Talitha en Gerjan gingen vroeg naar hun bed. Talitha en Gerjan keken hun programma nog eventjes af. Weltruste!



Zaterdag

Iedereen werd op het gemakje wakker en rond 9 uur waren we lekker aan het ontbijten met cornflakes en vla. Iedereen had wel zin om mee te gaan naar de Stelle, dus we gingen gezellig met zijn allen. Gerjan en Talitha gingen lekker paardrijden, Martin en Brandon deden het droogvoer en de rest hielp met de groente en het hooi en water. Tussendoor kwamen er ook nog een aantal toeristen die bij de dieren wilden kijken en fruit wilden plukken. We ontdekten dat 1 jong kuikentje verstoten werd door de moeder, dus die hebben we in een ander hokje gezet met een warmtelamp erboven. Nu maar hard duimen dat het goed komt met hem! Gerjan en Talitha hadden de smaak te pakken, ze hebben de paarden ook nog lekker gewassen met shampoo. Half 1 was het alweer tosti-tijd! Iedereen heeft lekker gesmuld van zijn tosti. Na het eten hadden er 2 corvee en was het vrijspelen voor de rest. Gerjan wilde in de middag erg graag gaan varen, Marjan had voorgesteld om naar het strand te gaan zodat Gerjan daar kon varen. Rond half 2 zijn we vertrokken naar De Stelle om de boot op te halen. Zonder Rob was het niet gelukt, Gerjan kreeg de boot bijna niet over de reling dus dat was erg zwaar voor hem in zijn eentje! Zodra de boot op de grond lag tilden Gerjan en Brandon hem het water in. Gerjan en Brandon deden even snel een proefronkje, Dave en Bram lagen samen alweer lekker in het water. Ze zwommen samen een eindje weg zodat Gerjan één van hen kon oppikken. Talitha, Martin, Joyce en Marjan vonden het wel best om lekker in de zon te gaan liggen.

Rond half 4 hebben we lekker ranja gedronken met een lekker koekje erbij, Brandon en Martin gingen aan Marjan laten zien hoe goed ze konden opdrukken en deden allerlei oefeningen. Martin liet Brandon oefeningen doen en liet ook zien hoe je een oefening goed moest doen. Nadat Marjan had laten zien hoe zij deed opdrukken waren de jongens alweer in het water aan het opdrukken. Ondertussen was Bram grote krabben aan het vangen en legden ze in een zelf gegraven kuil.



Talitha ging gezellig mee op de boot samen met Gerjan en Dave. Toen Talitha, Dave en Gerjan weer terug kwamen om iets te drinken was het intussen alweer 5 uur. Marjan vond het een goed idee om Rob te gaan bellen om de boot op te komen halen. Gerjan ging zelf nog een rondje doen, iedereen vond het genoeg en kreeg het koud. Dave en Brandon gingen nog even zwemmen. Rond 6 uur was Rob er en reden we terug naar de Malversweie. Toen we aankwamen

gingen Martin en Brandon meteen douchen en waren Marjan en Joyce begonnen met het avondeten, Nasi! De anderen mochten vrijspelen en omstebeurt douchen. Om 20 voor 7 konden we dan eindelijk lekker nasi eten. Na het eten hadden Dave en Bram een taakje en de rest mocht even wachten totdat we naar De Stelle gingen. Gerjan en Brandon gingen samen een stuk fietsen en wij gingen naar de Stelle om de paarden binnen te zetten. Ook wilde Bram graag gaan kijken bij het kuiken, wat het helaas niet gehaald heeft. Talitha en Bram hebben samen Ego en Donnie binnen gezet en eten gegeven. Toen de paarden aan het eten waren hebben Talitha en Dave nog samen cavia's geknuffeld. Bram vond het erg interessant om te zien hoe de paarden zo snel konden eten. Toen we terug kwamen op de Malversweie hebben sommigen nog vla gegeten. Martin had nog steeds honger en bakte zelf hamburgers en stukjes frikadel. Rond 9 uur kwamen Gerjan en Brandon terug en hebben we met zijn allen Ik hou van Holland gekeken. Om 10 uur was het dan echt bedtijd voor de meesten, Bram die was al eerder naar bed gegaan en Dave volgde. Om half 11 waren alle lichten uit en lag iedereen lekker in zijn bed, Welterusten!

Zondag

Iedereen heeft heerlijk uitgeslapen. Bram was als eerst wakker. Hij is meteen naar beneden gegaan en is gaan eten. Ondertussen werden de anderen ook wakker. Om 9 uur had iedereen gegeten en zijn Dave en Jacomijn naar de Stelle gegaan om de dieren te voeren. Talitha is gezellig met Linda mee geweest om de paarden te verzorgen en een rit te maken. Om half 1 hebben we geluncht, twee hadden erna corvee. De rest is iets voor zichzelf gaan doen. Rond 2 uur zijn de eersten opgehaald.



Bedankt weer! Marjan, Celine, Marieke, Joyce, Jacomijn en Linda
[Klik hier voor de \(paar\) foto's](#)