



## Weekendverslag week 34 23-25 augustus 2013-08-23

### Vrijdag

Dit weekend een klein clubje van vier jongens. Gerjan en Brandon bleven, Wesley en Dave kwamen erbij. Gelijk was het ouderwets gezellig met deze jongens die elkaar al heel lang kennen. Vanavond een redelijk strak schema en dus zaten we wat eerder aan tafel. Om half zeven gingen we naar de Stelle, paardjes werden gevoerd en de boot werd aangekoppeld. Snel op weg naar het haventje van Bommenede om daar nog even te genieten van het prachtige weer en om lekker te varen en te zwemmen. Gerjan voer de boot om de dijk heen en als de jongens niet aan het varen waren, waren ze wedstrijdjes aan het doen wie het beste steentjes kon keilen. Om half negen was het tijd om de

boot weer op de trailer te binden en terug naar huis te rijden. Daar was het ondertussen al kwart over negen geworden en na wat drinken, even een snelle douche om het zoute water af te spoelen en nog een kletspraatje, was de avond om en ging iedereen lekker slapen.

### Zaterdag

Heel blij waren de jongens niet toen Simone vanmorgen om 08.00 uur hun kamertje binnen kwam en heel vrolijk "goedemorgen" wenste. Dave, Wesley en Gerjan zaten uiteindelijk wel aan de ontbijttafel, maar Brandon hield zijn hoofd nog maar even onder zijn kussen. Na het ontbijt gingen Wesley en Dave mee met Simone en Claudia (nieuwe stagiaire dit jaar), naar de C1000 om de groenten. Wesley en Dave mochten



hier ook wat lekkers uitzoeken om te bakken vanmiddag met dit regenachtige weer. Daarna hielpen zij nog op de Stelle om de dieren te voeren. Dave legde Claudia uit hoe het werkte met de paarden en Wesley en Simone sneden de groenten. In de regen werd het voer snel verdeeld en daarna reden we terug naar de Malversweie. Hier werd de tafel gedekt en gezellig met zijn allen aten we een boterhammetje. 's Middags hebben Wesley en Dave heerlijke muffins, brownies en een chocoladetaartje gebakken. Om kwart over 3 zijn we met zijn alle aan tafel gaan zitten om de lekkernijen op te eten samen met een glaasje siroop. De brownies, muffins en het chocoladetaartje smaakten overheerlijk! Gerjan en Brandon zijn lekker samen op de fiets op pad gegaan. Wesley en Dave gingen 's middags een poging doen om Celine en Claudia te verslaan met een potje monopoly. Joyce stond in de keuken alvast het avondeten klaar te maken. De jongens hadden al zin in de lasagne en wilde eigenlijk niet wachten. Nadat Dave en Wesley de leiding helemaal failliet hadden laten gaan in Monopoly, ging iedereen lekker aan tafel. Sommige jongens hadden nog niet zo vaak



verse lasagne op en moesten even wennen aan de structuur, maar uiteindelijk was toch bijna heel de schaal leeg. Om 19.00 hebben we nog even de paarden op de Stelle gelongeerd en fruit geplukt.

Eenmaal thuis kwam iedereen in chillmodus en werden er spelletjes gedaan, gedoucht en het tv programma 'Jongens tegen de meisjes' gekeken. Er werd ook nog gesmuld van de zelfgemaakte lekkernijen, de brownies waren bij de meesten favoriet. Rond 22.00 lag iedereen op bed en was de zaterdag alweer omgevlogen.

## Zondag

Zondag, en dat betekent UITSLAPEN! Deze jongens weten hier wel raad mee en toen er bij het ontbijt ook nog een lekker eitje op tafel stond, kon de ochtend niet meer stuk. Na het 'verlate' ontbijt en de corvee ging Linda met Dave en Brandon naar de Stelle. Linda voerde de dieren en Brandon en Dave gingen lekker paardrijden. Wesley en Gerjan zorgden er op de Malversweie voor dat ze netjes hun tas hadden ingepakt en pas tegen de middag was de groep weer compleet. Linda had de tafel gedekt, maar veel honger hadden de jongens niet. Simone besloot om lekker wat later te eten in de middag, waardoor er nog even iets meer tijd was om vrij te spelen. Met zijn vieren breidden de jongens het empire in Minecraft nog verder uit, wat voor mooie conversaties leidden. De lunch bestond vanmiddag uit vla, waar de heren natuurlijk zelf hun toevoegingen aan



deden. Na de lunch pakte Simone de verfspullen en piepschuimfiguren van zolder. Wesley en Simone schilderden een uil, Dave maakten een oud vert glow in the dark, hij trok het aan het heeft het niet meer uit gedaan haha. Wesley schilderde zijn uil eerst in kleur, waarna hij de ogen met glow in the dark oververfde, wat zal dat een eng effect hebben!

Brandon nam even lekker tijd voor zichzelf na de intensieve paardrijochtend op de Stelle.

Het weekend sloop langzaam op zijn eind en aan het einde van de zondagmiddag, wordt het altijd weer akelig stil op de Malversweie.

Tot snel!

Groetjes Celine, Joyce, Claudia, Marjan, Linda en Simone

[Klik hier voor de leuke foto's](#)