



Weekendverslag 16-18 augustus 2013

Vrijdag

De vrijdag begon zoals veel vrijdagen in de zomervakantie met de wisseling van de groep, een clubje ging, een clubje bleef en een clubje kwam. Zo hadden we vanavond aan het avondeten 6 kinderen zitten. De aardappelen, broccoli en witte bonen in tomatensaus vielen erg in de smaak. De gehaktballen uit braadzak waren in eerste instantie niet erg gelukt, maar na nog een beetje bakken en braden door Simone vond iedereen

ze toch wel erg lekker. Met kruiden en champignons kun je alles lekker maken toch?

Na het avondeten moest er corvee gedaan worden en daarna verspreidde de groep zich. Fleur en Dylan leefden zich uit op de pruimenboom, een héle berg met pruimen kwam eraf. Gerjan kwam op het idee om er dan morgen jam van te maken en dus splitten we nog een halve emmer in de hoop dat we er morgen iets lekkers van kunnen maken. Brandon ging vanavond op bezoek bij Boaz, die ook wel eens logeert en in de buurt woont. Stefan en Bram gingen chillen op hun slaapkamer.

Later op de avond kreeg iedereen nog een beetje trek en Simone had van thuis zalm en toastjes meegenomen (toch nog wel eens handig, die leiding die aan Sonja Bakker doen haha). Voor Bram maakten we nog een prakkie en Stefan smulden onder het splitten van de pruimen van de goed rijpe pruimen. (Er gingen meer pruimen in zijn mond dan in de emmer 😊)



Zaterdag

Goedemorgen, rise and shine. Het is weer zaterdag, de temperatuur is goed, helaas is de zon nog niet aanwezig. Bij Daniel in de schuur werd er vanochtend gegraven, dit was natuurlijk reuze interessant. Dylan, Fleur, Stefan en Bram gingen vanmorgen mee naar de Stelle, de taken waren zo verdeeld en er werd gewerkt als een paard. Jacomijn zocht in de Stellekeet alle spulletjes bij elkaar en zo konden we terug op de Malversweie beginnen aan onze eigen verse pruimenjam. Gerjan kookte de potjes en deksels uit, terwijl Fleur door



de jam roerde. Toen deze klaar was ruilden ze van plek en schonk Gerjan de jam in de potjes en Fleur draaide er een deksel op. Simone had ondertussen tosti's klaar gelegd en bij de lunch werden deze lekker opgesmikkeld. Na een behoorlijk bedrijvige ochtend werd de middag besproken. Van alles en nog wat werd die middag gedaan. Vooral kon iedereen zijn of haar rust even nemen, ook wel eens lekker. Zowel Romy als Boaz kwamen ook nog even langs. Marjan ging met Stefan, Dylan en Bram opstap naar Noordwelle, daar was een menevenement. Allemaal grote knollen die gestuurd werden door teams in karretjes daarachter. Provisorische weien waren gemaakt met lint, Dylan kwam er snel achter dat ook daar stroom op stond, auw. Stefan hield het bij aaien achter het stroomdraad. Na verschillende shows te hebben

gezien en alle paarden te hebben geaaid gingen we weer terug naar de boerderij. Het liep inmiddels al tegen vijven en daar waren ze net klaar met het kijken van Cinderella Story. Ovens werden aangezet want we eten pizza vanavond! Toen we eenmaal aan tafel zaten hadden we allemaal verschillende soorten pizzapunten. Dat was smullen! Bijna alles was op en de buikjes waren allemaal gevuld. Op het avond programma stond een film kijken, want zo heel lekker weer was het buiten niet meer. Op het grote beeldscherm verscheen The Pacifier en anderhalf uur daarna was het alleen maar lachen gieren brullen. Tussendoor werd er gedoucht en werden er zakjes chips uitgedeeld. Toen de film op zijn einde liep was het nog even tijd om een klein stukje van De Jongens Tegen De Meiden te kijken maar al snel lag iedereen op bed.

Zondag

Velen lieten deze week of weekend blijken toch wel heel graag nog te willen uitslapen op zondagochtend. De begeleiders, hoe lief dat ze zijn, hadden daarom de planning aangepast. Totdat iedereen 1 voor 1 de kamers uitdruppelden om iets voor half 9, koffers ingepakt en wel. Mogen ze,



lukt het niet ;) Marjan dook dan maar de keuken in om eieren te bakken, dit viel in de goede smaak. Na een behoorlijk stevig ontbijt met ook nog eens cornflakes en flink wat boterhammen werden de kamers opgeruimd. Rond tien uur gingen we naar de Stelle. De één met wat meer zin dan de ander. Maar, een ieder heeft geholpen en zo hadden we wederom een super team! Linda verschoonde de hokken van de cavia's en kreeg daar zowaar ook nog hulp bij! Toen alles gevoederd was en op de juiste plaats stond keerden we terug naar de Mal. Daar was het tijd voor een vrij spelen moment. Zodra de lunchtafel klaar stond aten we een boterham. De middag werd gevuld door het verder opruimen van de kamers, computeren, vrij spelen. De middag werd afgesloten met het maken van eigen etiketten op de jam potjes. Onder het genot van wat drinken en lekkers was dit prima vertoeven.

Aan alles komt een einde en zo ook weer aan dit weekend. Iedereen bedankt voor de gezelligheid!
Liefs Simone, Celine, Joyce, Marieke, Linda, Jacomijn en Marjan

[Klik hier voor de foto's](#)