



Weekendverslag 11 t/m 13 januari

Vrijdag Weer een nieuw weekend staat gepland, vol met gezelligheid. Één voor één kwam iedereen binnen en eigenlijk al heel snel hadden we de hele groep compleet. 5 jongens en 2 meiden. Velen hadden al hongerige buikjes dus besloten we een keer op de vrijdag vroeg aan tafel te gaan. We hadden nasi met saté en een eitje en kroepoek. Dat lieten we ons wel smaken! De planning van de avond werd besproken en was voor iedereen duidelijk. Wesley ruimde af en deed de tafel zeer nauwkeurig af met een doekje en Pascal was verantwoordelijk voor de afwas. Om zeven uur was het tijd voor een toetje en zaten we nog gezellig even bij te kletsen aan tafel. Ook Astrid liet haar gezicht zien en deed mee aan de gezelligheid aan tafel. Ze was bijvoorbeeld erg benieuwd hoe het nu zit tegenwoordig met de

'social media', facebook, skype, msn, what's app. Dit leverde een gesprek op waar iedereen wel wat over te vertellen had. Daarna besloten Gerjan, Nicole, Talitha en Bram nog even een luchtje te scheppen buiten en om de nieuwe buitenlamp te bewonderen. Lekker, weer een beetje zicht als het donker is. Toen eenmaal iedereen binnen was werd er limonade geschonken en lekkere chocolade koekjes uitgedeeld. Het bordspel Levensweg kwam op tafel en Wesley, Gerjan, Nicole en Marjan settelden zich hierboven om een carrière aan te gaan. De anderen settelden zich ergens anders, namelijk lekker op de bank om The Voice Kids te kijken. Tussendoor werd er door Talitha popcorn gemaakt en uitgedeeld. Door al die gezelligheid gaat de tijd altijd veel te snel. Want het was inmiddels al weer tien uur, dus tijd om richting boven te gaan. Lekker onder de warme wol, uh deken, om ons voor te bereiden op de vrieskou van morgen.....Slaap lekker!



Zaterdag Alsof ze het afgesproken hadden met elkaar. Om acht uur nog een grote stilte in de Malversweie. Langzaam werd de dag gestart, iedereen en alles op het gemakje. Zou het weer hier mee te maken hebben misschien? Eenmaal aan tafel werd er lekker ontbeten met een boterham of een bakje vla en cornflakes. Na dit alles te hebben opgeruimd was er even een vrij spelen moment. Ook de uitslapers kregen in die tijd om op het gemakje te ontbijten. Om tien uur stegen we allemaal in de rode bus en gingen we naar de C1000. Daar werden de groenten gehaald en zo konden we door naar de Stelle. Daar sloot Dave bij ons aan. Wesley had zijn oog laten vallen op een kip die op een vogel leek, dus werd hij omgedoopt tot Kipvogel. In een uur tijd is het Wesley gelukt hem redelijk tam te maken, uit zijn hand te eten en hij kon hem zelfs kusjes geven! Ondertussen werd er

ook nog hard gewerkt om de dieren eten te geven. We voelden de vorst zelf ook goed dus een extra oogje naar het water en hooi werd niet vergeten. Talitha, Nicole, Bram en Nicole (stagiaire) namen Walter mee voor een rondje bos. Na al dit dronken we nog een glaasje limonade en bekeken we hoe de baardagamen de krekels opaten. Dit vond vooral Pascal fantastisch om te zien, het leek net of hij voor een tv zat. Na Kipvogel gedag te hebben gezegd (en Gerjan achter te hebben gelaten omdat hij klusjes met Rob ging doen) gingen we weer terug naar de boerderij. Daar was het leuke idee geboren om poffertjes te gaan maken. Uiteraard kregen Linda en Nicole hier veel hulp bij.

Na de lekkere lunch was het even computertijd en daarna gingen de pc's uit en moest iedereen even lekker buiten spelen op de gerepareerde skelters, was een goed succes, Bram had zichzelf omgetoverd tot moddermonster toen hij door de plassen heen scheurde. Taltiha en Stefan zijn hierna naar de paarden gegaan met Danielle. Voor avondeten stond er een lekker prakje op tafel. Aardappelen (geschild door Nicole) , rode bietjes (geschaafd door Simone) en verse worst (gebakken door de braadpan haha)... Warempel, bijna alle pannen gingen leeg en zelfs de twee komkommers die we als extraatje hadden verdwenen zo in de keelgaten.



Na het eten was het tijd voor corvee, douchen en toetje. Ook Gerjan was inmiddels weer aangesloten bij de groep en dus ging de Xbox nog even aan. Op de beamer werd er "achtste groepers huilen niet gekeken"... Nou achtste groepers huilen misschien niet, maar wij wel aan het einde van de film... haha... Toen de tranen weer gedroogd waren, vertrokken we allemaal ons bedje in. Slaap lekker allemaal...

Zondagochtend sliep een ieder weer lekker uit. Wesley kwam om half 8 heel zachtjes zijn DS pakken, want hij dacht dat Simone nog sliep. Nou, die heeft met 1 oog stiekem open liggen genieten van hoe stil Wesley dat kon haha! Toen om kwart over 10 ook de laatste kinderen hun ontbijtje naar binnen hadden gewerkt, was het tijd om naar de Stelle te gaan. In deze kou hebben we natuurlijk niet heel lang nodig om te bedenken dat als we snel werken, dat we dan ook weer snel binnen zijn. Dat waren we hoor! Om 12 uur was de soep opgewarmd en konden onze lichamen hun temperatuur weer een



beetje opkrikken.

Na de lunch en de corvee ging Daniëlle met Talitha en Bram nog even naar de paarden. Wesley was ondertussen nog even bij Dave gaan spelen en Gerjan ging Rob helpen. Op de Malversweie bleven dus Nicole, Pascal en Stefan achter die hier een daar wat hielpen met Marjan en Marieke.

Tot de volgende keer allemaal!

[Klik hier voor de foto's](#)

