



Weekendverslag 22, 23 en 24 maart

Vrijdag

De lente is begonnen.....zeggen ze. Maar wat een kou zeg, pfff. Met nadruk hebben we dan ook gevraagd om extra warme kleding mee te brengen voor dit weekend, want: we gaan weer vissen ☺

Vanavond stonden er aardappelen, broccoli, spinazie en gehaktballen op het menu. Ook werd er nog een potje rode kool open getrokken voor degene die de groene groenten echt niet lustte.

Ongelooflijk, maar alle groenten waren op en de overgebleven aardappeltjes bakken we morgen avond lekker op bij het avondeten.

Na het eten kwam Gerjan ineens op het idee, dat hij morgen wel mee kon doen met een viswedstrijd. Er moest alleen nog wel even een vergunning geregeld worden.

Als een speer de auto in op weg naar het tankstation in Nieuwerkerk, die eigenlijk om 20.00u al gesloten was. Om 20.05 kwamen wij daar aan en door de overtuigingskracht van Gerjan mochten we alsnog naar binnen! Veel dank hiervoor!!!

Op de boerderij speelde Marjan met de andere kinderen een spelletje Party and Co kids. Bram was hier zo goed in, dat hij al snel veel punten binnen haalde!

Vanavond moesten Gerjan en Brandon hun spullen voor de viswedstrijd al klaar zetten want morgen....



Zaterdag

..... is het heel vroeg dag! Om 06.30 ging de wekker van Simone en maakte ze Gerjan en Brandon wakker. Linda kwam om 07.00 en om 07.15 zaten deze drie vroege vogels al in de auto onderweg naar de viswedstrijd. Benieuwd wat ze allemaal gaan vangen...



Op de boerderij ontwaakte iedereen ook. Om 08.00 was iedereen wel zo een beetje wakker of hadden in ieder geval de ogen open. Rond half 9 begonnen we met een lekker ontbijtje en hierna was er tijd om nog eventjes iets voor jezelf te doen. Rond 9uur kwam Linda beteuterd weer terug, de viswedstrijd was afgelast vanwege de harde wind en de kou! Echt balen voor Brandon en Gerjan, als schrale troost had Linda ze alvast bij de visvijver in Nieuwerkerk afgezet zodat ze daar nog konden vissen. Om 10uur was het tijd om naar de Stelle te gaan en de dieren te voeren en de paarden te verzorgen. Er was een heel team samengesteld; Stefan en Marco het hooi, Wesley en Dave het droogvoer, Janique en Dion de groente en baardagamen en Bram hielp met de paarden. Zo was alles in een rap tempo gedaan. Bij de Fixet in Schuddebeurs was het feest met gratis frietjes, dus daar gingen we een bezoekje aan brengen om als lunch lekker frietjes te eten, dat is wel lekker met dit koude weer! We wilden ook hout en houtzaagjes om te figuurzagen, maar hiervoor moesten we toch nog even naar de Praxis. Er was eerst nog even tijd om vrij te spelen en hierna begonnen we met het versieren van paastakken en het



figuurzagen. Een aantal jongens hadden het in hun bol gekregen en wilden met de boot hun oude vlot op gaan halen, maar voordat de boot in het water kon hadden de jongens nog wel wat voorbereiding. Rond drie uur werd er wat gedronken met een koekje of een lolly. Daarna startte Joyce een spelletjescircuit met wel meer dan 4 verschillende spellen. Marjan begon alvast met de voorbereidingen van het avondeten. Vanwege het thema van dit weekend gingen we vis eten. We hadden witvis

en zalm en ook viscuisine, uit de oven. Langzaamaan begon het heerlijk te ruiken en één voor één kwam er wel iemand langs om stiekem uit de pan te snoepen (we zullen geen namen noemen.....;)).

Rond zes uur was het dan zover, en iedereen heeft vis gegeten waarvan sommigen daarvoor stellig zeiden dat ze het niet lusten. Alles was op..... Na de corvee begonnen we gelijk met het starten van het douche schema in twee tallen. Prijsjes werden uitgedeeld aan de hand van het spelletjes circuit van vanmiddag. Er werden nog wat spelletjes gespeeld en op het nieuwe smartboard hadden we een boerderijspel geïnstalleerd. Velen zochten vroeg het bedje op, lekker warm. Om tien uur lag alles op bed.....

Zondag

Natuurlijk heeft iedereen die flinke wind wel gehoord vannacht, of vroeg in de ochtend. Maar toen de gordijnen open waren schrokken we toch wel



even, wat een sneeuw weer! En wat een wind vooral. Kamers werden opgeruimd, bedden afgehaald en de tassen ingepakt. Na dit vaste ritueel kon iedereen naar beneden waar er eieren en spek klaar stonden. Dit werd zonder aarzelen opgepeuzeld. Het planbord werd uitgelegd zodat de dag voor iedereen helder was. Na de corvee gingen we om tien uur naar de Stelle. Tja, en met zoveel sneeuw, wind en kou moet er extra hard gewerkt worden. Meer hooi gegeven worden, water verversen en Bram zorgde er zelfs voor dat het kippenhok verschoond werd. Ook de paarden kregen de nodige zorg en de stal werd verstevigd, knap werk mannen! Na bijna zelf bevroren te zijn (grapje) sprongen we de bussen weer in om lekker warm terug naar de Malversweie te gaan. Daar mochten de kinderen nog even

op de computer omdat ze zo hard gewerkt hadden. Ondertussen waren de begeleiders weer bezig om iets lekker (warms) op tafel te zetten.

De middag werd vooral binnen doorgebracht. Er werd nog iets gebakken zodat we dit vanmiddag samen met de ouders kunnen opeten (als er nog wat overblijft natuurlijk).

Bedankt voor de gezelligheid!

Lieve groetjes van Linda, Simone, Nicole, Marieke, Joyce, Danielle, Jacomijn en Marjan [Klik hier voor de foto's!](#)

