

Weekendverslag 19-21 juli 2013

Vrijdag

Brandon, Gerjan en Stefan bleven en Pascal kwam erbij. Toen de jongens met Celine en Joyce lekker gegeten hadden kwam Jacomijn. De mannen stapten na de corvee in de bus om naar de Stelle te gaan, even de paarden verzorgen. Hierna trakteerde Jacomijn bij cafetaria de Barbier in Ouwerkerk op een frietje of een ijsje. Dit was smullen en een welkome late snack op een warme dag als deze. Terug op de boerderij was het nog even ieder voor zich. Pascal kreeg Gerjan zover dat hij bij hem in de tent mocht slapen en dit was natuurlijk helemaal het einde. Brandon had het wel gezien in de tent en kroop lekker bij Stefan op de kamer om een beetje bij te slapen.

Zaterdag

Zaterdagochtend, toen iedereen toch wel redelijk op tijd weer wakker was, werd er rond 09.00 ontbeten. Na opgeruimd te hebben en de vaat te hebben weggewerkt gingen Pascal en Stefan met Jacomijn mee naar de Stelle. Ondanks dat het de zon niet lukt om er doorheen te komen was het toch broeierig warm. Gelukkig werken de mannen altijd hard en waren de beesten weer blij met het voer en eventueel vers water. Terug op de boerderij maakte Jacomijn tosti's voor de liefhebber en werd er daarna even een spelletje gespeeld totdat Simone kwam. Om 13.30u vertrok de hele bups naar Bruinisse. Daar zijn het visserijdagen en het was nog even spannend, want Marjan heeft de jongens van de week zo nieuwsgierig gemaakt. Ieder jaar wordt er namelijk een Miss Vis gekozen die in een prachtige jurk en mooi opgemaakt een belangrijke rol speelt bij prijsuitreikingen etc. Maar nee hoor, Marjan stond gewoon in haar normale kleren op de boot en had ons dus mooi tuk.

Gerjan en Simone nuttigden nog een haring en we keken nog even rond op de markt. Vooral de legerkraam was natuurlijk interessant, waar de jongens alle vragen mochten stellen die ze wilden. Terug bij de bus aangekomen, nogal verhit, besloten we om in Ouwerkerk bij de Vierbannen lekker een koude versnapering te halen. Grote glazen drinken kregen we en deze gingen er zonder moeite in. Op de Malversweie dook Simone de keuken in om gebakken aardappeltjes met sla en shoarma klaar te maken. Dit ging er wel in, er was genoeg.

Na het eten gingen Pascal en Stefan weer even mee om de paarden in de wei te zetten. Het was nog een hele klus om te zorgen dat de geiten niet het eten van gangster opaten.

Later wilden Stefan en Brandon nog even een stukje fietsen en Gerjan en Pascal maakten een dansje op een lekkere beat. Later op de avond kwam bij de drie blijvers toch wel de vermoeidheid boven drijven en op tijd vertrokken Pascal en Gerjan weer de tent in en Stefan en Brandon weer binnen in hun bedje. Slaap lekker.

Zondag Het was nog lang stil op de Malversweie, Danielle moest om 9.00 beginnen maar vroeg zich af of de kids misschien al vertrokken waren naar het strand? Echter bleek dat niet zo en kwamen ze een voor een naar binnen of beneden. Na het ontbijt en de corvee zijn we naar de Stelle gegaan om de dieren te voeren. Gerjan en Danielle besloten Gangster weer lekker bij Donnie en Ego te zetten zodat ze weer is konden spelen. Dit ging prima tussen de paarden onderling, echter is Ego langs een stuk ijzerdraad gerent en had hij een wond op zijn buik. Gerjan heeft dit netjes verzorgd door het af te spuiten en in te smeren met wondzalf. De andere jongens hadden in de tussentijd de dieren gevoerd en toen we klaar waren met de pony's zijn we terug gegaan om te lunchen. Na een week veel zwemmen en activiteiten was er meer de voorkeur om lekker te chillen met een muziekje aan. Aangezien het achter in de tuin wel heer erg warm was besloten ze lekker de verkoelde plekjes

binnen op te zoeken. De tent werd afgebroken, letterlijk want de stokken lagen ineens overal, het elastiek was gesproken. Gelukkig kon dit weer gemaakt worden dus was het zo weer opgelost. De slaap spullen werden weer boven gebracht en de tassen werden ingepakt. Na wat drinken en een snoepje nog even tijd gehad om te chillen en toen kwamen de ouders al weer.

Tot volgende keer en dank jullie wel voor het leuke weekend!